

Mabel Azu,
Emmanuel Sisterhood,
Magdalaneum training centrum,
Akum,
Kamerun.

Lieve zusters,

Ik ben erg blij om u een eenvoudige begroeting te kunnen schrijven.

Hoe gaat het met u, en hoe gaat het met uw werk?

Ik hoop dat het u allemaal goed gaat, wat mij betreft: ik maak het goed, zowel op school als in het Centrum Magdalaneum.

Ik ben nu 18 jaar oud en ik ben doofstom.

Ik ga naar school op de Morning Star Akum school, gelegen op 1 mijl richting de stad.

Op school leren we hard, ik kan gelukkig goed opschieten met mijn leraren.

Na schooltijd kom ik terug in het Centrum om handwerken te leren, we leren daar het maken van veel dingen die mij later in het leven meer zelfstandigheid zullen kunnen geven.

We maken o.a. slippers met voetbed, oorbellen, telefoon-tasjes, klederdrachten en babykleding, ons geleerd door mevrouw Constante, die op maandag, woensdag en vrijdag komt lesgeven.

Dank u voor uw steun en uw gebeden voor mij.

Groet al uw zusters en degenen die bij hen wonen, en vertel hen dat ik van hen hou!

Dank u voor uw begrip en medeleven,

Uw liefhebbende dochter,

Mabel.