

*Rondom de kerk*



JAARGANG 64

NR. 2

DECEMBER 2018

MEDEDELINGENBLAD VAN DE  
GEREFORMEERDE KERK TE  
ANNA JACOBAPOLDER.



**BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS**

- POSTADRES:** Gereformeerde Kerk,  
Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder.  
E-mail: [geref.kerk.ajp@gmail.com](mailto:geref.kerk.ajp@gmail.com)
- REKENINGNR.  
KERK:** NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk  
E-mail: [penningmeester.gk.ajp@gmail.com](mailto:penningmeester.gk.ajp@gmail.com)
- VOORZITTER:** Dhr. I.G. de Jager. van Haaftenweg 4,  
4655 SH De Heen
- SCRIBA:** Mevr. Joke Bomas - Verkerke  
Plataanstraat 29 4675 AW Sint Philipsland  
Tel.: 06-55107947
- PREDIKANT:** Ds. H.C. van het Maalpad,  
Verduinsbos 49 4661 NT Halsteren  
Tel.: 0164-231992  
E-mail: [hcvhmaalpad@home.nl](mailto:hcvhmaalpad@home.nl)
- DIACONIE:** Rekeningnummer: NL56 RABO 0362 6244 29  
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk.
- ZENDING:** Rekeningnummer: NL79 RABO 0353 4027 10  
t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk  
Anna Jacobapolder.
- REDACTIE:** Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen,  
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.  
Tel.: 0167-572682  
E-mail: [annekevanstrien@hotmail.com](mailto:annekevanstrien@hotmail.com)
- KOSTERS** Janny Wagemaker en Meta van  
Nieuwenhuijzen-Maas  
Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP  
tel. 06 16944785/0167-573441  
[metamaas@icloud.com](mailto:metamaas@icloud.com)
- WEBSITE:** [anna-jacobapolder.protestantsekerk.net](http://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net)  
Beheerder: Fanny van Strien,  
E-mail: [funniestfanny@hotmail.com](mailto:funniestfanny@hotmail.com)

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

- 2 december: 10.00 uur: Dr. D. Timmers-Huigens; Oosterhout  
 1<sup>e</sup> collecte: Kerk  
 2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending
- 9 december: 10.00 uur: Mevr. J. Vree-van Dongen; Maasdam  
 1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
 2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud Deurcollecte: Zending
- 16 december: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad  
 1<sup>e</sup> collecte: Kerk  
 2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud Deurcollecte: Diaconie
- 23 december: 10.00 uur: Ds. L. van Oudheusden; Etten-Leur  
 1<sup>e</sup> collecte: Diaconie  
 2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud Deurcollecte: Zending
- 24 december: KERSTAVOND  
19.30 uur: Kerstzangdienst m.m.v. gelegenheidskoor  
 1<sup>e</sup> collecte: Leger des Heils 2<sup>e</sup> collecte: voor onkosten
- 25 december. EERSTE KERSTDAG  
 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom  
 1<sup>e</sup> collecte: Kinderen in de knel  
 2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud Deurcollecte: Diaconie
- 30 december: 10.00 uur:.....  
 1<sup>e</sup> collecte: Kerk  
 2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending
- 31 december. Oudejaarsdag. 17.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad  
 Eén collecte: Oudejaarscollecte voor de kerk.
- 6 januari: 10.00 uur: Ds. of Dr. Timmers; Oosterhout  
 1<sup>e</sup> collecte: Kerk. Koffiedrinken na de dienst  
 2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud. 3<sup>e</sup> collecte: Diaconie
- 13 januari: 10.00 uur: Ds. L van Oudheusden;Etten-Leur  
 1<sup>e</sup> collecte: St.Steunfonds v.h.Protestantisme i.h.  
 2<sup>e</sup> collecte: Onderhoud.Deurcoll.:Diaconie. zuiden

KERKBLAD

Het eerste nummer in 2019 van ons kerkblad zal waarschijnlijk uitkomen in week 2. Kopij wil ik graag uiterlijk maandag 7 januari hebben! Met vriendelijke groet, Anneke van Strien

VAN DE DOMINEE**Wéér een kerstnacht.....**

Een uitnodiging valt op deurmat  
Van de kerk om de hoek  
zie ik.

“U bent van harte uitgenodigd  
om samen met ons  
kerstnacht te vieren”

Een gedachte flitst  
door m'n hoofd:  
alweer die uitnodiging  
evenals vorig jaar  
en het jaar ervoor  
en daarvoor....  
en volgend jaar  
zal dat ook wel weer.

*'Er is niets nieuws onder de zon'*

Kijk maar rond en zie:  
Wat is  
was er al eerder  
en zal er opnieuw zijn:  
vreugde en verdriet  
liefde en angst  
vrede en onrust  
geluk en pijn  
gezelligheid en eenzaamheid  
en zoveel meer  
dat het menselijk bestaan vult.

*'Alles heeft z'n tijd'*

Het komt, het is, en het verdwijnt.  
 Een eindeloze cirkelgang  
 Waarom? Waartoe? ....  
 Wat is de zin?  
 Is er wel een zin?

### **Kerstnacht:**

Vragen beantwoord  
 met een Hemelse Kus:  
 'Een kind ons geboren'.  
 Toekomst ons geopend.  
 Gods nieuwe aarde  
 in 't verschiet.

Ik merk:  
 dát bericht wéér horen  
 heb ik nodig,  
 wil ik leven.

Ik zal er zijn  
 deze kerstnacht.  
 Om samen te vieren.

Berichten uit de gemeente

Daniël en Leontine Bardelmeijer melden ons blij en dankbaar de geboorte van Rosalie Karina Helena. Zij wordt Rosalie genoemd. Rosalie werd geboren op 26 oktober jl. Ze is het zusje van Julia. We wensen hen van harte geluk met dit prachtige geschenk. Dat Rosalie een gezegend mens zal zijn, die zal mogen weten van liefde ontvangen en liefde schenken .

Dhr. I.G. de Jager moest onverwacht in het ziekenhuis worden opgenomen. Daar bleek een operatieve ingreep noodzakelijk om de klachten te bestrijden. Inmiddels is die achter de rug en lijkt deze geslaagd. Zodat terugkeer naar huis mogelijk was. Een goed herstel toegewenst.

We weten dat er sommigen onder ons die weliswaar niet zijn opgenomen, maar wel thuis te kampen hebben met ziekte of ongemak . Waardoor beperkingen optreden. Ofwel met regelmaat een kuur moet worden ontvangen. Of met spanning moet worden gewacht op uitslagen. De ervaring heeft geleerd dat oprechte belangstelling goed doet. Die wensen we hen dan ook toe. En dat daarbij ook de nabijheid van God zal mogen worden ervaren.

‘Wie preekt er komende zondag?’. Soms moesten behoorlijk veel telefoontjes worden gepleegd om een naam te kunnen noemen. En daarbij kan het best even spannend zijn geweest of er wel iemand gevonden werd. Zeker wanneer een dienst op het laatste moment werd terug gegeven. Zoals u ook in het verslag van de kerkenraadsvergadering kunt lezen treedt er in de preekvoorziening wisseling van de wacht op .

Hoeveel telefoontjes zou mw. J. de Jager- Boudeling hebben gepleegd gedurende al die jaren dat zij nu preekvoorzienster is? En hoeveel brieven, en later mails, zouden er niet zijn verstuurd? Vrijwel altijd is het gelukt iemand te vinden. We zijn dan ook dankbaar dat zij dit werk sinds 1979 heeft willen en kunnen doen. En graag willen we dat hier nog eens nadrukkelijk zeggen: Mw. De Jager: van harte bedankt voor al het werk dat u in dit verband voor onze gemeente heeft verricht!.

Het preekrooster voor 2019 is klaar en dat maakt de 40 jaar vol dat zij dit werk heeft gedaan. Nu heeft zij besloten dat zij dit ‘stokje’ wil overdragen, Natuurlijk is daarvoor alle begrip, maar vindt maar eens iemand anders. Ook daarin heeft zij kunnen voorzien.

Schoondochter Jeanne de Jager wil dit ‘stokje’ overnemen.

Waarvoor we haar natuurlijk hartelijk danken. En we wensen haar toe dat het preekrooster voor 2020 ook voorspoedig kan worden ingevuld.

Al moet de Sint nog bij velen langskomen, toch wil ik u, mede namens Karin, alvast mooie en gezegende kerstdagen toewensen. Bij sommigen maken juist deze dagen dat gemis van een geliefde extra pijnlijk wordt gevoeld. Dat er desondanks ook ruimte zal zijn om de blijdschap te ontvangen waarover de engelen in de kerstnacht spreken: De Heer heeft naar ons omgezien. En is in dit Kerstkind onze Allernaaste geworden. Voorgoed.

U allen een hartelijke groet.

Ds. Henk van het Maalpad

ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN

- 2 dec.: Judith en Chantal. Babette Reijngoudt  
 9 dec.: Ingrid en Anouk Chantal de Jager  
 16 dec.: Heleen en Marjolein Jop de Jager  
 23 dec.: Marjolein en Christian Pieter-Jan de Waard  
 25 dec.: Leontine en Naomi Driek van Nieuwenhuijzen  
 30 dec.: Marjolein en Dominique. Annemiek Verboom  
 6 jan. : Heleen en Chantal Babette Reijngoudt  
 13 jan. : Erna en Anouk Jop de Jager

ROOSTER KINDERNEVENDIENST

- 2 dec.: Fanny en Marja  
 9 dec.: Fanny  
 16 dec.: Miranda  
 23 dec.: Irene  
 25 dec.: Marja en Fanny  
 30 dec.: Fanny  
 6 jan. : Natalie  
 13 jan. : Sylvia

KERKTAXI

- 2-12 Bram en Coby  
 9-12 John en Lisa Voor vragen over de kerktaxi kunt u tot  
 16-12 Sjaak zaterdagavond contact opnemen met  
 23-12 Martijn en Joke Sylvia Reijngoudt.  
 25-12 Rien en Agnes Tel. 0167-573717 of:  
 30-12 Bram en Coby 06-287555011  
 6-1 Rien en Agnes  
 13-1 John en Lisa

BLOEMEN IN DE KERK

In december worden de bloemen verzorgd door de kerstcommissie.  
 In januari hoopt Riet Wisse het te doen.

JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

10-12-1933. Mevr. A.Kot-Wagemaker. Eendrachtstr.42 4675CS  
 12-12-1941. Mevr.A. Kot-de Bruine. Gladiolenstraat 34.4675 BB  
 18-12-1932. Mevr. J.Bolier-Verhage. Noordweg 26 4675RP. A.J.P.  
 01-01-1936. Mevr. A. Bouman – v.d. Bos. Krabbenkreekstr1.4675RZ  
 Allen die deze feestmaand jarig zijn een fijne verjaardag gewenst, en  
 Gods zegen over uw nieuwe levensjaar

## VANUIT DE KERKENRAAD

- Op woensdag 21 november heeft de kerkenraad vergaderd, na de dankdag dienst. Ds van het Maalpad opende de vergadering met het lezen van een gebed van Sytze de Vries.
- De kinderen van de kindernevendienst starten 2 december met het adventsproject, lichtdragers van God. We zullen ook het projectlied elke week zingen als de kaarsen zijn aangestoken.
- Met ingang van het nieuwe jaar zullen we een nieuw kinderlied gaan gebruiken, op het moment dat de kinderen naar hun eigen ruimte gaan. Het nieuwe kinderlied is Lees je bijbel bid elke dag.
- De jongeren hebben activiteiten gehad met diverse groepen. Zo is er een bezoek aan de synagoge gebracht en zijn ze naar het strand geweest. De leiding gaat overleggen hoe een goede afstemming gewaarborgd kan worden, zonder elkaar in de wielen te rijden. De jongerenbijeenkomst, elke maand in de consistorie wordt voorlopig op non-actief gezet.
- Het college van kerkrentmeesters is zich aan het oriënteren op de aanschaf van een beamer. Het collecterooster voor 2019 is samen met de diaconie gemaakt en voor akkoord.
- Op 16 december zullen de bekende tasjes van de diaconie weer achterin de kerk komen te staan om weggebracht te worden.
- We bespreken de te organiseren activiteiten, 60+ middag en laatste zondag van het kerkelijk jaar. De kerstcommissie heeft inmiddels ook een vergadering gehad en de voorbereidingen voor de kerstzangdienst zijn in volle gang.
- Mevr. de Jager heeft aangegeven te stoppen met het regelen van de predikanten. We zijn dankbaar dat ze dit werk 40 jaar voor de kerk heeft mogen en willen doen. Het is niet het meest gemakkelijke vrijwilligerswerk binnen de kerk. Het rooster voor 2019 heeft ze al helemaal rond, maar hier gaat veel tijd en energie inzitten.
- Verheugd zijn we ook met het feit dat haar schoondochter, Jeanne de Jager, het op proef van haar over gaat nemen. Een hele klus realiseren we ons en wensen Jeanne dan ook veel succes.
- Wegens afmelding van een predikant, zal de Avondmaal dienst van 10 februari verzet worden.
- Het groothuisbezoek dat op de kalender stond voor eind november, is doorgeschoven naar donderdag 31 januari.



- De contactpersonenlijst is hier en daar wat aangepast. De oproep die we geplaatst hebben, heeft één nieuwe contactpersoon opgeleverd.
- We bespreken de pastorale zorgen en vreugdes uit onze gemeente. De ouderlingen zullen een overleg hebben om invulling te geven aan het pastoraat, door de lege plaats die er is nadat we afscheid van Jan hebben genomen. Helaas staat de vacature ouderling nog steeds open. We bespreken onze zorg hierover.
- De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 19 december, dit i.v.m. het kerstfeest van het Kompas.

Tot zover enkele punten uit de vergadering.

### 60+ MIDDAG

Met een kleine dertig aanwezigen was de 60+ middag goed bezocht. We starten met een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij.

Ds van het Maalpad verzorgde een inleiding en we zongen onder begeleiding van Arend Stander enkele liederen.

Na de pauze gingen we in groepen ons hoofd buigen over een twintigtal gezegdes uit de bijbel. Althans, dat was de vraag, was het een Bijbelse uitdrukking of gezegde of toch niet? Veel waren wel duidelijk, maar toch ook een flink aantal waarbij je kunt discussiëren of het wel of niet uit de bijbel komt. De hoogste score was 4 fout. Het nakijken bracht aardig wat gespreksstof op gang.

Omdat er nog wat tijd over was, deden we nog een quiz over psalm 23. Een hele bekende psalm, maar de vragen gaven ook hier weer gespreksstof. De hoogste score was hier één fout! We sloten de middag af met het zingen van lied 23C.

Het was een goede, gezellige bijeenkomst.

### GROOTHUISBEZOEK

Op donderdag 31 januari willen we weer een groothuisbezoek houden in huiselijke kring. De voorbereidingen zijn hiervoor bezig, dus in het volgende kerkblad meer hierover.

Bent u geïnteresseerd, hou de datum dan vrij!



## **Van de kerkrentmeesters**

We zijn inmiddels al een eindje in november en gaan voorzichtig aan kijken naar de cijfers 2018. Van de toezeggingen actie Kerkbalans is inmiddels bijna € 17.000 binnen van de toegezegde € 25.000. Wilt u dit jaar nog gebruik maken van de mogelijkheid om uw toezegging onder de periodieke schenking te laten vallen? Vraag dan even de formulieren aan bij de penningmeester.

### UITNODIGING: KOM OP DE KOFFIE

Iedere 1<sup>e</sup> maandag van de maand staat de koffie met ontbijtkoek klaar bij Wendy. Elkaar ontmoeten, een praatje, er even tussen uit!

Tussen 9 en 12 uur is iedereen "jong en oud"  
Van harte welkom.

Dus nu: 3 december, 6 januari

Hogeweg 2, Sint Philipsland.

0167 572455/06 23272455, [J.P.Geluk@ziezo.biz](mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz)



### GETELDE COLLECTEN OP 7 NOVEMBER

	Cash	Bonnen	totaal
Zending deur	€ 49,72	€ 39,00	€ 88,72
Kerk	152,40	45,00	197,40
Onderhoud	221,25	112,00	333,25
Kerk en Israël	34,50	34,50	69,00
Werelddiaconaat	58,65	37,00	95,65
Diaconie deur	96,25	55,00	151,25
Diaconie	29,40	20,00	49,40
Inleveren vet	25,00		

### KERSTVIERING HET KOMPAS

Op donderdag 20 december zal de basisschool Het Kompas het kerstfeest vieren in onze kerk.

U bent van harte welkom. U hoort hier meer over in de kerk.

## **Van de ZWO-groep**

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:

Geef licht aan kinderen in de knel

### **Achtergrondinformatie.**

Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Miljoenen kinderen zijn op de vlucht door oorlog, geweld, aardbevingen, overstromingen of honger. Kinderen die zichzelf moeten redden, kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Doe mee met de kerstcampagne van Kerk in Actie en geef zo licht door aan kinderen, zodat zij weer kunnen stralen.

### **Gebed.**

Genadige Vader, zorgt U alstublieft voor de kinderen.  
 Het zijn nog onschuldige kinderen, Heer.  
 Bewaar ze, begeleid ze en bescherm ze.  
 Ze zijn zo kwetsbaar in deze scheefgegroeide wereld.  
 Ze staan bloot aan honger, geweld en mishandeling.  
 Ze hebben geen schuilplaats, geen bescherming.  
 Weest U hun schuilplaats, Heer, en hun bescherming.  
 Bescherm hen tegen oorlog.  
 Bescherm hen tegen geweld.  
 Bescherm hen tegen overstromingen.  
 Bescherm hen tegen aardbevingen.  
 Bescherm hen tegen honger.  
 Wilt U hen Uw genade en licht geven.  
 Zegen hen en behoed hen voor het kwade.  
 Dit alles vraag ik U in de sterke naam van Jezus,  
 bij wie de kinderen altijd welkom waren. Amen.

de ZWO-groep

Antwoord puzzel op kinderpagina:: JIJ BEGRIJPT ME

OP VERZOEK GEPLAATST:

Heel erg bedankt voor uw belangstelling na mijn val.  
 Het is heel fijn dat er zo met je meegeleefd wordt.  
 Vriendelijke groet, Pita Boudeling

KERSTATTENTIES

De diaconie zal op zondag 16 december weer Kerstattenties achter in de kerk wegleggen.

Dit is bedoeld voor leden boven de 70 jaar.

Wij willen u vragen om een of meerdere tasjes mee naar huis te nemen en op het aangegeven adres te bezorgen. Veel mensen vinden het fijn om op die manier een bezoekje te ontvangen.

Omzien naar elkaar daar gaat het om vooral in de komende donkere weken.

Wij willen u hartelijk danken voor u medewerking. De diaconie.

KERSTZANGDIENST. AANVANG 19.30 UUR.

Op 24 december houden we weer een kerstzangdienst. Aanvang 19.30 uur

Let op nu een half uur later dan anders.

Het gelegenheidskoor is nog druk met de repetities, en het gaat al best goed.

Muzikanten die meedoen zijn natuurlijk onze vaste organist Arend Stander, gitarist Rob Durand, en contrabassist Ron Brouwer.

De blazersgroep ondersteunt de avond ook weer met hun instrumenten, wat voor iedereen fijn is als we zingen .

En zingen van Jezus, en zijn geboorte herdenken, dat gaan we de hele dienst doen.

Heel veel prachtige oude Kerstliederen als samenzang , en met het koor zingen we Halleluja van Leonard Cohen, het wiegenlied van Brahms, een paar Christmas Carols, en het zegenlied ; De zegen van God onze Vader.

Dit alles onder begeleiding van dirigente Annet de Ruijter

Kom allemaal, want in een volle kerk zingen, is om nooit te vergeten.

## Kijkje bij het kind

In het Kerst project staan achtereenvolgens Zacharias, Maria, Elisabet, Johannes en Jezus centraal. Elk paneel laat in de loop van het project een gekleurde kaars met vlam zien.

We werken van buiten naar binnen en komen op het Kerstfeest in het midden uit.



Telkens staat er één persoon centraal bij een kaars. Waarbij elke vlam verlicht gaat worden met kleine ledichtjes aan de achterzijde van de canvas panelen.

Bij vier ervan is de kaars zelf in 'glas in lood' stijl geschilderd als symbool van de gebrokenheid van deze wereld. Toch kan ondanks die gebrokenheid het licht van God er nog steeds doorheen schijnen. De vijfde kaars in het midden is niet verdeeld in stukjes.

Deze kaars is helemaal heel en staat symbool voor de volmaaktheid van Jezus. In het project is het een stralend zilverkleurig middelpunt. Alle vijf de kaarsen verbeelden de betrokkenheid bij de gebeurtenissen rondom het hoopvol uitzien naar de geboorte van de

Messias. Ze dragen allemaal op hun eigen manier Gods boodschap uit. Ze mogen dat ondanks hun gebrokenheid door Gods tussenkomst en met zijn hulp doen.

Daarmee zijn ze tot 'Lichtdragers van God' geworden, hetgeen ook de titel van het project wil benadrukken. Tijdens de loop van het project volgen we hun verhalen en komen op het Kerstfeest uit bij Jezus, de volmaakte Lichtdrager.

Met het project laten we zien hoe Gods Licht van bevrijding zichtbaar wordt. We mogen ervaren hoe het is om met zijn hulp het Licht uit te dragen in de wereld om ons heen, ook al is er gebrokenheid in ons. God verbindt al die stukjes door zijn Zoon Jezus Christus en maakt ons heel.

### KERSTDINER

Met de eetgroep voor alleenstaanden willen we ook dit jaar een Kerstdiner houden,

We willen dit doen tussen Kerst, en Oud en Nieuw.

Op de laatste donderdag van dit jaar 27 december willen we om 17.uur beginnen, alle alleenstaanden zijn van harte welkom.

Tijdens dat diner [iedereen in kerstkleiding], hebben we gedichten, een kerstverhaal, en enkele liederen.

We staan stil bij het einde van het jaar, en wat er allemaal gebeurd is om ons heen.

Ook hebben we dan een heerlijk maal, dat door Nelleke Kortekaas is klaargemaakt.

Laat het weten als je erbij wilt zijn, en voel je echt welkom.  
opgaven bij Marianne Nell 0167572796

### GELOVEN

Geloven is:

het zeker weten van de dingen  
die men niet ziet.

Geloven dat is: wandelingen  
door Gods gebied.

Geloven is een groot gebeuren  
een psalm, een lied.

Geloven opent alle deuren  
naar Gods verschiet. E.IJskes-Kooger

## Elisabet en Maria

(Lucas 1: 39-56)

Elisabet en Maria hebben allebei een wonderlijke boodschap gekregen. Elisabet mag moeder worden van een zoon, die de zoon van Maria, Gods Zoon, zal aankondigen. Met de mensen om hen heen kunnen ze er niet over praten.

Daarom gaat Maria naar Elisabet toe, een paar maanden lang.

Nu kunnen ze het wonder in hun leven delen met elkaar.



Je ziet steeds een leeg vakje met acht plaatjes er omheen. Twee plaatjes zijn gelijk. Zet de eerste letter van dat plaatje in het lege vakje. Klaar? Schrijf nu alle letters achter elkaar in de praatwolk hiernaast. Wat zeggen Elisabet en Maria tegen elkaar?





## COLLECTE EERSTE KERSTDAG: KINDEREN IN DE KNEL

Met Kerst, feest van licht, willen we een sprankje hoop en licht brengen aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Honderdduizenden Syrische kinderen moesten met hun ouders vluchten voor oorlog en geweld en wonen al jaren in vluchtelingenkampen in Libanon. Lokale partners van Kerk in Actie delen er voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Kinderen van vluchtelingen kunnen onderwijs volgen en krijgen psychologische hulp. Verder worden medische en hygiënepakketten uitgedeeld en drinkwateren sanitaire voorzieningen verbeterd. Ook zijn er gaarkeukens ingericht waar Syrische en Libanese vrouwen warme maaltijden koken. De maaltijden worden rondgebracht bij Syrische gezinnen en arme Libanese ouderen. Hulp wordt zowel aan Syrische vluchtelingen als aan de arme Libanese bevolking gegeven. In een klein land als Libanon zetten de ruim 1,5 miljoen vluchtelingen de samenleving behoorlijk onder druk. Huur- en voedselprijzen zijn gestegen en de werkloosheid is verdubbeld. Veel Libanezen hebben het gevoel de dupe te worden van het conflict in buurland Syrië. Met uw steun geeft Kerk in Actie hoop en licht aan vluchtelingenkinderen met onderwijs, een warme maaltijd en schoon drinkwater. Met uw bijdrage aan de kerstcollecte steunt u het werk voor Kinderen in de Knel van Kerk in Actie zoals in Libanon en Syrië. Van harte aanbevolen! [www.kerkinactie.nl/kerst](http://www.kerkinactie.nl/kerst)

## GEEF LICHT

Songtekst adventslied 'Geef Licht' van Stef Bos in aansluiting op de kerstcampagne van Kerk in Actie.

Het wordt steeds vroeger donker  
 De winter is in zicht  
 Alles keert naar binnen  
 De gordijnen gaan weer dicht  
 De tijd staat op een kruispunt  
 Niemand weet waarheen  
 De schoonheid is soms ver te zoeken  
 De dromer staat alleen

Geef licht  
Voor een uitweg uit het donker  
Geef wat er vaak niet is  
Geef licht  
Geef alles wat je hebt  
Geef de liefde een gezicht

Zie de wereld om ons heen  
Zie de leugen die regeert  
Zie de ongeleide leiders  
Zie hun volk dat crepeert  
En zie de oorlog die maar doorgaat  
Ook al is ze ver van hier  
Onze wereld is te klein  
Om het niet te willen zien

Geef licht  
Geef ruimte en geef uitzicht  
Geef wat er vaak niet is  
Geef licht  
Geef alles wat je hebt  
Geef de liefde een gezicht

Ik stak mijn kop onder de grond  
Maar de haan die bleef maar kraaien  
Alsof hij zei je moet iets doen  
Om een verschil te kunnen maken  
Je kunt verdrinken in cynisme  
Alsof het toch niets uit kan halen  
maar in de verte schijnt een ster  
Die de richting kan bepalen

En Hij geeft licht  
Geeft licht  
Voor een uitweg uit het donker  
Voor wat er vaak niet is  
Dus geef licht Geef licht  
Geef alles wat je hebt  
Geef de liefde een gezicht.



## BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN

Naam .....

Adres .....

Telefoon .....

Uw bestelling:

- .....blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart
- .....groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart
- .....oranje kaarten: € 2,00 per bon = € 40 per kaart

Datum:

Handtekening: