

*Rondom de kerk*



JAARGANG 66

NR. 2 DECEMBER 2020

MEDEDELINGENBLAD VAN DE  
GEREFORMEERDE KERK TE  
ANNA JACOBAPOLDER.



BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS

- POSTADRES: Gereformeerde Kerk,  
Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder.  
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com
- REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk  
KERK: E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com
- VOORZITTER: Dhr. I.G. de Jager. Eendrachtstraat 94  
4675 CZ Sint Philipsland. Tel. 06 - 53991163
- SCRIBA: Mevr. Joke Bomas - Verkerke  
Plataanstraat 29 4675 AW Sint Philipsland  
Tel.: 06 - 55107947
- PREDIKANT: Ds. H.C. van het Maalpad,  
Verduinsbos 49 4661 NT Halsteren  
Tel.: 0164-231992  
E-mail: hcvhmaalpad@home.nl
- REKENINGNUMMER  
ZENDING en DIACONIE : NL79 RABO 0353 4027 10  
t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk  
Anna Jacobapolder.
- REDACTIE: Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen,  
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.  
Tel.:0167-572682  
E-mail: annekevanstrien@hotmail.com
- KOSTERS Janny Wagemaker en Meta van  
Nieuwenhuijzen-Maas  
Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP  
tel.06 16944785/0167-573441  
[metamaas@icloud.com](mailto:metamaas@icloud.com)
- WEBSITE: anna-jacobapolder.protestantsekerk.net  
Beheerder: Fanny van Strien,  
E-mail: funniestfanny@hotmail.com

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

De diensten zijn nog steeds beperkt.

Er is een aangepaste vorm van oppasdienst en kindernevendienst.

Er mogen een beperkt aantal mensen aanwezig zijn, en er mag nog niet gezongen worden. Bij het naar binnen en naar buiten gaan, wordt er verwacht dat u een mondkapje op zet. Als u op uw plaats zit mag dat af.

U kunt zich aanmelden als u aanwezig wilt zijn. Uiterlijk zaterdagmiddag. U kunt dan gelijk doorgeven of u van de oppasdienst, kindernevendienst of kerktaxi gebruik wilt maken.

Tel. Nr. 06 39892339.

- 6 december: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom  
2<sup>e</sup> Adventzondag  
Collecten: Kerk, Onderhoud en Diaconie
- 13 december: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad  
3<sup>e</sup> Adventzondag  
Collecte: Diaconie en onderhoud  
Aparte collecte voor Moldavië
- 20 december: 10.00 uur: Ds. K. Goverts; Dordrecht  
4<sup>e</sup> Adventzondag  
Collecten: Kerk, Onderhoud en Diaconie
- 24 december: 19.30 uur: KERSTAVONDDIENST
- 25 december: Eerste Kerstdag.  
10.00 uur: Dr. Timmers-Huigens;Roosendaal  
Collecten: Kinderen in de knel, onderhoud en  
Diaconie
- 27 december: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom  
Collecten: Kerk, Onderhoud en Zending
- 31 december: 17.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad  
Collecte: Oudejaarscollecte voor de kerk

:

De collectebeker staat aan de uitgang. De opbrengst wordt verdeeld over de drie doelen van de betreffende zondag.

Als u niet in de kerk bent kunt u uw gift overmaken naar de nummers van de kerk zoals vermeld op de voorgaande blz. o.v.v. het doel waar het geld voor bestemd is. Vervolg preekbeurten z.o.z.

3 januari: 10.00 uur: Ds. J. van Rootselaar; Poortugaal  
Collecten: Kerk, Onderhoud en Diaconie

10 januari: 10.00 uur: Ds. A de Raad  
Collecten: Stichting Steunfonds voor het  
protestantisme in het zuiden, Onderhoud, Diaconie

## KERKBLAD

Dit kerkblad wordt een keer in kleur uitgevoerd, kunt u toch het advent en kerstproject zien.

Kopij voor het januari nummer ontvang ik graag uiterlijk maandagmiddag 4 januari. Met vriendelijke groet, Anneke



## VAN DE DOMINEE

### **Waardeloze kerst**

Zoals u elders kunt lezen zullen de kerstvieringen er dit jaar heel anders uitzien dan in voorgaande jaren. De kerstzangdienst op kerstavond, met het gelegenheidskoor, een volle kerk en zang uit volle borst, wordt dit jaar een dienst met zang via de beamer en maximaal 30 aanwezigen op 1.5 meter afstand van elkaar. En op kerstmorgen zal het weinig anders zijn. Het idee om na afloop van de kerstzangdienst met de aanwezigen buiten het 'Ere zij God' te zingen, werd na informeren vanuit de burgerlijke gemeente ontraden: Idee weer geschrapt. Evenals een ontmoeting bij de vuurkorf met een glaasje glühwein of beker warme chocomelk. Ook in veel andere kerkelijke gemeenten is het v.w.b. de kerkdiensten met Kerst niet anders. Hier en daar wordt geprobeerd om 'van de nood een deugd te maken' door andersoortige bijeenkomsten te organiseren. Maar de gezelligheid van een 'warme sfeer' in een volle kerk, het samen zingen en het elkaar echt even ontmoeten wordt toch zeer gemist. 'Waardeloos allemaal' verzuchtte iemand. Die verzuchting, en de geïrriteerde of juist gelaten sfeer die ik soms merk, leidde tot de onderstaande 'overweging'. Als een kerstwens.

Een waardeloze kerst!?

Als er vanwege dat virus  
 geen gezellige kerstmarkten zijn  
 geen volle Kerstnachtdiensten worden gehouden  
 geen ontroerende koorzang wordt gehoord  
 geen hartverwarmende gemeentezang mag plaatshebben  
 geen sfeervolle familiediners plaatsvinden  
 geen skivakantie inzit  
 geen.....en ook al geen....., dan een:

Waardeloze kerst!

Waardeloze kerst?

Maar dan neem jij  
 jezelf niet serieus,  
 en God niet.  
 en de liefde niet  
 en de hoop niet

Waarom eigenlijk niet?

Want als *jij*,  
 mens op deze onrustige aarde,  
 in deze donkere nacht,  
 met teleurstelling, angst, verdriet of boosheid  
 in het lijf,  
*zélf* de waarde  
 van dit kerstfeest blijkt!  
 jij, voor wie de Hemel opengaat!  
 jij, voor wie dit Kind wordt geboren!  
 jij, voor wie het zijn Messiaanse toekomst opent!  
 Jij, bemind mens!

Dan toch zeker: een waardevól kerstfeest gewenst!



Bij de diensten.

Nog altijd geldt de aanmeldingsplicht. En ook dat de kerkenraad u vriendelijk maar ook dringend verzoekt een mondkapje te dragen bij het lopen door de kerk naar uw plaats bij binnenkomst en na afloop van de dienst bij het verlaten van de kerk. Op uw plaats hoeft u geen mondkapje te dragen.

Berichten uit de gemeente.

Lang niet altijd is bij de kerkenraad bekend dat iemand ziek is en/of is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Natuurlijk wordt het gerespecteerd als betrokkenen dit ook liever voor zichzelf en naaste familie willen houden. Maar omdat we elkaar in deze tijd veel minder zien en ontmoeten dan voorheen, kan het gebeuren dat er geen teken van meeleven komt terwijl dat wel werd gehoopt of verwacht. De reden: het was niet bekend. Daarom: schroom niet om even bij de predikant of een ander lid van de kerkenraad te melden wanneer er sprake is van ziekte en/of ziekenhuisopname en u geen bezwaar heeft tegen vermelding in het kerkblad en/of een contact met de predikant of ander kerkenraadslid juist op prijs stelt. Op deze wijs kan worden meegeleefd.

Alewijn Verboom moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Hij is inmiddels gelukkig weer thuis. Maar onderzoek bracht een aandoening aan het licht die niet kan worden verholpen. Dat brengt onzekerheid en spanning met zich mee. Dat in dit alles bij hem ook weer vertrouwen mag groeien om het dagelijkse leven op te pakken. John van Splunter kan na een geslaagde operatieve ingreep nu thuis verder revalideren. Dat dit voorspoedig zal mogen verlopen en niet al te lang zal duren. Franca de Waard moest in het ziekenhuis in Roosendaal worden opgenomen. Medicijnen die zij enerzijds in deze tijd noodzakelijkerwijs moest afbouwen maakten haar anderzijds kwetsbaar voor het coronavirus. Daar raakte zij mee besmet. Hopelijk knapt zij weer spoedig op, zodat een terugkeer naar huis mogelijk zal zijn. Ben van der Sluijs is na klachten ter observatie even opgenomen geweest in het ziekenhuis. Onduidelijk is wat de klachten nu precies heeft veroorzaakt. Dat aangepaste medicatie de juiste remedie zal blijken te zijn. Marie Maas heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig konden klachten worden verholpen en is zij nu weer thuis.

We wensen hen allen en zij die hier niet met name zijn genoemd maar thuis ziekte of zorgen kennen, van harte Gods zegen toe.

Tenslotte

Ook namens Karin wens ik u allen een gezegend kerstfeest toe. Hoe anders het dit jaar ook zal zijn dan in voorgaande jaren, of hoe anders het zal worden gevierd. Ik denk aan een regel uit de brief aan de Hebreeënen (Hebr. 13:8): Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, en tot in eeuwigheid. *Hét* zal dit jaar niet hetzelfde zijn. Wel is *Hij* dezelfde. Dat mag van harte worden gevierd. Ook dit jaar met kerst. Daarnaast wensen we u ook een goede jaarwisseling toe.  
Ds. Henk van het Maalpad

ROOSTER OPPASDIENST EN KINDERNEVENDIENST

6 dec. Anneke	Irene
13 dec. Erna	Natalie
20 dec. Lisa	Natalie
25 dec. Leontine	Sylvia
27 dec. Ingrid	Sylvia
3 jan. Arie en Alexandra	Irene
10 jan. ?	Meta

ROOSTER KERKTAXI

6 -12 Bram en Coby  
13-12 Sjaak  
20-12 Rien en Agnes  
24-12 Bram en Coby  
25-12 Martijn en Joke  
27-12 Sylvia  
31-12 Rien en Agnes  
3-1 Martijn en Joke

Contactpersoon voor de kerktaxi is  
Sylvia Reijngoudt. Tel. 0167 573717  
06 28755011.  
U kunt tot zaterdagavond bellen.

DOORGEVEN

Wilt u bij aanmelden voor de kerkdienst ook aangeven of u van kerktaxi, oppasdienst of kindernevendienst gebruik maakt.  
Tel.: 06 39892339

BLOEMEN IN DE KERK

In december verzorgt de kerstcommissie de schikking.



## VANUIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft op woensdag 18 november vergaderd. De bedoeling was met het college van kerkrentmeesters, maar vanwege de corona crisis is ervoor gekozen om via de computer te vergaderen. We zullen de vergadering met de kerkrentmeesters doorschuiven naar volgende maand.

Nu de kerstmaand nadert en er nog steeds veel beperkingen zijn rondom het corona virus, zal er dit jaar geen kerstzangdienst zijn zoals we gewend zijn.

Een commissie heeft een voorstel gedaan, nu zijn we aan het bekijken of dit alles binnen de geldende normen te realiseren is. De kinderen van de kindernevendienst gaan hun project doen, u vindt hier informatie over in dit kerkblad.

In 2022 gaat onze predikant, ds van het Maalpad, met emeritaat. Zo langzamerhand moet men zich gaan oriënteren wat de mogelijkheden en wensen zijn. Hiertoe zal de kerkenraad oriënterende gesprekken aangaan. Het eerste gesprek zal plaatsvinden met de kerkenraad van Halsteren/Nieuw Vossemeer, waar we nu een samenwerkingsverband mee hebben. De kerkenraad zal u uiteraard op de hoogte houden mochten er ontwikkelingen zijn.

Dit waren enkele punten uit de vergadering van de kerkenraad. De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 16 december.

## JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

10-12-1933. Mevr. A.Kot-Wagemaker. Eendrachtstr.42 4675CS

15-12-1941. Mevr.A. Kot-de Bruine. Gladiolenstraat 34.4675 BB

18-12-1932. Mevr. J.Bolier-Verhage. Noordweg 26 4675RP. A.J.P.

01-01-1936. Mevr. A. Bouman – v.d. Bos. Krabbenkreekstr1.4675AZ

Nog steeds kunnen verjaardagen beperkt gevierd worden.

Maar allen die deze maand jarig zijn toch een fijne verjaardag gewenst, en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar





## OLIEBOLLENACTIE

Zaterdag 28 november heeft de familie de Waard zo'n 1200 oliebolletjes voor de kerk gebakken. Op het erf van Gert-Jan en Irene Boudeling werden de bestellingen verpakt en konden via een heuse drive-in opgehaald en betaald worden. Al snel bleken de oliebolletjes zo lekker dat er mensen na een half uur terugkwamen om te vragen of er nog zakken over waren 'voor in de vriezer'. De mensen die liever de deur niet uit wilden, werden door bezorgers Joris en Gert-Jan voorzien van hun bestelling. Het college van Kerkrentmeesters wil het oliebolletteam en met name de familie de Waard hartelijk danken voor hun inzet. Met een opbrengst van € 607,50 netto kunnen we wel spreken van een succes. Een oliebolletactie kan nooit zo'n succes worden zonder bestellingen, dus wil het college graag alle mensen die besteld hebben, enorm bedanken voor hun bijdrage!

Bakken



Verzameling



Bestelling



Van de kerkrentmeesters

De administratie is bijgewerkt tot eind november en er is nu ruim de helft van de toezegging Kerkbalans 2020 ontvangen. We hopen nog € 10.000 binnen te krijgen. Mocht u uw bijdrage nog niet betaald hebben, wilt u dat dan in december doen? Alvast hartelijk dank!

## Vanuit de ZWO

Steeds meer kerken slaan de handen ineen voor Moldavië, het armste land van Europa. Onder de noemer 'Brabant voor Moldavië' gaan gemeenten aan de slag voor eenzame ouderen en kinderen in Moldavië.

Ook wij geven dit jaar een financiële bijdrage. Zondag 13 december zal Bas den Hollander van de ZWO van de Protestantse kerk van Halsteren/ Nieuw Vossemeer een presentatie geven om dit extra onder de aandacht te brengen.

Ook zal er die zondag een extra collectebeker bij de uitgang staan om de collecte ook voor dit doel te bestemmen

Verder van de ZWO-groep:

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:

Kerst 2020: Geef licht  
Achtergrondinformatie.

Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. We helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!

Deze kerst campagne is onderdeel van kinderen in de knel.



**GEBED.**

Goede Vader, wij leven in een onzekere en lastige tijd. Het maakt mensen moe en moedeloos.

Daarom bidden wij u om de kracht van uw Geest. Wil ons bemoedigen en sterk maken. Wij bidden u om veerkracht en creativiteit. Voor onszelf en voor alle mensen.

Heel bijzonder echter voor de miljoenen vluchtelingen, overal op deze aarde. Wij noemen de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kwetsbare kinderen aan onze poort.

Geef hen licht in donkere dagen. Doorbreek onze hardheid en onverschilligheid. Maak ons hart gevoelig voor hun vreselijk lot. Maak ons tot mensen van barmhartigheid en solidariteit.

In Christus toont u ons uw onvoorwaardelijke mensenliefde. Uw onverbreekelijke trouw. Dat wij de weg gaan van de navolging van uw Zoon. Moed houden in deze donkere tijd. En beschikbaar zijn voor de kleinen en kwetsbaren.

Ook bidden wij voor de mensen in de zorg,

Grote Heelmeester, onze kennis schiet tekort en ons weten is maar ten dele. Daarom: inspireer de dokters, de verplegers en iedereen die zorg biedt met Uw Geest. U, die ons bedacht heeft atoom voor atoom geef kennis aan iedereen die zoekt naar een oplossing, een geneesmiddel. U belooft nieuwe kracht voor iedereen die U verwacht. Geef kracht op plekken waar men wanhopig wacht op verlichting op rust, op hoop, op U. Geef kracht op ziekenzalen, op intensive cares, in verzorgingshuizen, in 12-uursdiensten en in slaapkamers. Geef kracht waar we moe zijn van het zorgen van het zorgen maken, van elkaars aanwezigheid, van de lange onzekerheid. Draag waar het onze draagkracht te boven gaat. U die zoekt wat verloren is, geef Uw ogen en Uw hart aan ons allemaal, zodat geen mens zich verloren zal voelen. Want ook en juist in deze tijd bidden we: Laat Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Uw Koninkrijk kome. Geef wat we vandaag nodig hebben. Want we zijn van U En het is Uw Koninkrijk. Het is Uw kracht waar we van leven en Uw heerlijkheid in eeuwigheid.

Amen

de ZWO-groep



## KERST 2020

Zoals alles dit jaar zal ook kerst anders verlopen dan we gewend zijn. Het was lastig om keuzes te maken i.v.m. de maatregelen die op dit moment gelden. We zouden graag willen zingen, maar dat mag niet. We hebben overleg met de gemeente gehad en zij raden het ook niet aan om met z'n allen buiten te zingen. Dit heeft ons doen besluiten om een dienst te houden op 24 december om 19.30 uur, waarin we zullen luisteren naar muziek, afgewisseld met een gebed, schriftlezing en korte meditatie. Dit zal door de kerkenraad verzorgd worden.

Ook op 25 december is er een kerkdienst. Hierin zal Ds of Dr Timmers voorgaan. Deze dienst zal zoals gebruikelijk om 10.00 uur beginnen. De kinderen hopen dan ook nog iets van zich te laten horen.

Graag tot ziens op 24 en/of 25 december!

De kerstcommissie

## BLOEMSTUK IN DE KERK OP DE LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR.



De ketting is verbinding tussen leven en dood.  
Wit steentje verwijst naar de overledene.

### Kijkje bij het kind

In de Bijbelse geschiedenissen op weg naar Kerst laat God zien welke toekomst Hij voor ogen heeft voor de wereld en hoe Hij die gaat realiseren. Hij doet dat door zijn engelen naar de wereld te sturen met zijn boodschap. Engelen zijn Gods dienaren en zijn zo ook als een spiegel voor de mensen. Als wij luisteren naar de boodschap van engelen, merken we dat die niet alleen voor Zacharias, Maria, Jozef en de herders bedoeld is. Wij zien Gods wil, Gods plan om zijn Koninkrijk te laten komen, ook in ons leven.

God helpt ons om vanuit verschillende perspectieven zijn liefde in Christus te zien, beter te begrijpen en erin te geloven. We zien hoe God toekomst ziet in de mensen die Hij betreft bij zijn plan voor de wereld. Hij zegt als het ware tegen de mensen in de



geschiedenissen **'ik zie toekomst in jou'**.

Hij wil hen laten meewerken aan die toekomst. Hij stuurt engelen naar hen toe die laten zien wie God voor hen wil zijn. Door zijn engelen houdt Hij hen als het ware een spiegel voor. We zien deze kerstperiode hoe Zacharias, Maria, Jozef en de herders in Bethlehem betrokken raken bij Gods plan en hoe ze daarop reageren. God ziet ook toekomst in ons, daar is de komst van Jezus een duidelijk bewijs van. Maar hoe zien wij Gods toekomst voor onszelf? Zonder spiegel kun je jezelf niet zien. God wil door zijn woorden een spiegel voor ons zijn. Hij wil ons in de Bijbelse geschiedenissen laten kijken vanuit zijn perspectief voor ons. Dat God ook met jou verder wil, zie jij als jij door zijn ogen naar jezelf kijkt. Hij wil zijn licht en liefde weerspiegelen naar jou. Zo krijg je inzicht, mag je deelhebben aan zijn redding en groei je in geloof. God wil ons betrekken bij zijn liefde voor een vijandige en soms donkere wereld. We vieren op Kerst, dat God zijn Zoon stuurt om ons te redden. Hij is Gods Licht voor de wereld. Jezus is Gods spiegelbeeld, die als geen ander Gods licht weerkaatst. Als we God voor de komst van Jezus danken en prijzen en leven zoals Hij ons leert, weerspiegelt ook in ons Gods Licht voor de wereld.

## Eerste Adventszondag

*Spiegel van belofte;*

Een engel kondigt Gods grote toekomst aan.

Een engel bij Zacharias (Lucas 1: 5-25)



We horen deze zondag over Zacharias die een hele belangrijke boodschap krijgt. Het is een belofte van hoop, hoop die Zacharias eigenlijk niet meer heeft. Hij en zijn vrouw willen heel graag een kind, maar of die wens ooit in vervulling zal gaan?

## Tweede Adventszondag

*Spiegel van liefde;*

Een engel bewijst Gods liefde

Een engel bij Maria (Lucas 1: 26-38)



We horen over de ontmoeting van Maria met de engel Gabriël. Hij geeft Gods liefde speciaal voor Maria door.

### Derde Adventszondag

*Spiegel van anders zien;*

De engel helpt ons dingen anders te zien

Een engel bij Jozef (Matteüs 1: 18-25)



We horen over Jozef en zijn ontmoeting met een engel. God stuurt een engel om Jozef op andere gedachten te brengen. Hoe zal Jozef dat vinden? Zou hij het geloven? Zou hij anders gaan denken? Wat denk jij?

### Vierde Adventszondag

*Spiegel van geloof;*

Engelen helpen ons in Jezus Christus te geloven

Jezus is grootser dan de engelen (Hebreeën 1: 1-7 & 13-14)



We horen over de engelen, wie ze zijn, waar ze leven, hoe ze God dienen en hoe God hen inzet om mensen op aarde te helpen geloven. Zij weerspiegelen Gods trouw en hulp. Zij weerspiegelen Gods trouw en hulp.

Je hoort wel eens dat iemand tegen een ander zegt: jij bent een engel. Het betekent zoiets als: jij zegt of doet iets heel goeds. Letterlijk betekent het: jij laat mij iets van Gods goedheid zien.



**Kerst 2020***Spiegel van vreugde;*

Engelen loven God om de geboorte van Christus

Engelen in Betlehem (Lucas 2: 1-14)



We horen vandaag over de herders die heel bijzonder nieuws krijgen in de velden van Efrata. Het is nacht en wie zijn er wakker? De herders, zij zorgen voor de schapen! Het is vast een stille, heldere nacht vol sterren. Daar gaat verandering in komen.. ook hier stuurt God zijn boodschappers. Opeens, helemaal omstraalt door licht, verschijnt er een engel aan de herders. Die schrikken er natuurlijk van, zoiets hebben ze nog nooit gezien!



# kerk in actie

## Collecte Kerst 2020

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de vluchtelingenkampen is menonwaardig.

Veel mensen bivakkeren

noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby's en chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten.

Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten het kamp. Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.

Kom ook in actie en geef in de collecte! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!



Kinderpagina. Verbindt de cijfers met elkaar.

