

Rondom de kerk



JAARGANG 66

NR. 9/10
2021

JULI/AUGUSTUS

MEDEDELINGENBLAD VAN DE
GEREFORMEERDE KERK TE
ANNA JACOBAPOLDER.



BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS

- POSTADRES: Gereformeerde Kerk,
Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder.
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com
- REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk
KERK: E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com
- VOORZITTER: Dhr. I.G. de Jager. Eendrachtstraat 94
4675 CZ Sint Philipsland. Tel. 06 - 53991163
- SCRIBA: Mevr. Joke Bomas - Verkerke
Plataanstraat 29 4675 AW Sint Philipsland
Tel.: 06 - 55107947
- PREDIKANT: Ds. H.C. van het Maalpad,
Verduinsbos 49 4661 NT Halsteren
Tel.: 0164-231992
E-mail: hcvhmaalpad@home.nl
- REKENINGNUMMER
ZENDING en DIACONIE : NL79 RABO 0353 4027 10
t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk
Anna Jacobapolder.
- REDACTIE: Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.:0167-572682
E-mail: annekevanstrien@hotmail.com
- KOSTERS Janny Wagemaker en Meta van
Nieuwenhuijzen-Maas
Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP
tel.06 16944785/0167-573441
metamaas@icloud.com
- WEBSITE: anna-jacobapolder.protestantsekerk.net
Beheerder: Fanny van Strien,
E-mail: funniestfanny@hotmail.com

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

4 juli: 10.00 uur: Ds I. v.d.Meulen; Houten
Collecten: Diaconie, Onderhoud, Zending

11 juli: 10.00 uur: Ds. M. Luijk; Classispredikant
Collecten: Kerk, Onderhoud en Diaconie

18 juli: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad
Collecten: Diaconie, Onderhoud, Zending

25 juli: 10.00 uur: Prof. Vonck; Brasschaat
Collecten: Kerk, Onderhoud, Diaconie

1 aug: 10.00 uur: Ds. P. Schelling; Monster
Collecten: Diaconie, Onderhoud, Zending

8 aug: 10.00 uur: Mevr. Kleinjan; Maasdam
Collecten: Kerk, Onderhoud, Diaconie

15 aug: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad
Collecten: Diaconie, Onderhoud, Zending

22 aug: 10.00 uur: Ds. J. Breure; Heerjansdam
Collecten: Kerk, Onderhoud, Diaconie

29 aug: 10.00 uur: Ds. A van Rooijen; Noordeloos
Collecten: Kerk, Onderhoud, Zending

5 sept: 10.00 uur: Ds. Mevr. B.M. van Ginhoven; Ouwkerk
Collecten: Jeugdwerk eigen kerk, Onderhoud, Diaconie

KERKBLAD

Het lijkt nu nog ver weg.... Voor het kerkblad van september ontvang ik graag uiterlijk vrijdag 27 augustus de kopij.

Fijne zomermaanden gewenst. Vriendelijke groet, Anneke

VAN DE DOMINEE

Zorgeloos de zomer in....,

Voor ons huis staat een Canadese eik. Een jaar of wat geleden heb ik daar een nesthokje voor pimpelmezen in gehangen. In eerste instantie had ik daar niet zoveel verwachtingen van, maar de realiteit bleek anders. Jaarlijks wordt er druk gebruik van gemaakt. Van achter mijn bureau kijk ik recht op dat hokje. Dit jaar (ik schrijf deze kopij vanwege m'n vakantie al begin juni) zijn de jongen weer net uitgevlogen. Een prachtig gezicht, het nestelen, de af en aanvliegende ouders om de jongen te voeden en het uitvliegen. En daarbij lijkt inmiddels niet alleen de zomer aangebroken v.w.b. zonneshijn, in bloei staande tuinen en velden en hogere temperaturen, maar ook m.b.t. het bestrijden van het coronavirus.

Ik moet denken aan woorden van Jezus uit de Bergrede. Het gedeelte waarin allerlei uitspraken van Jezus staan over het Koninkrijk van God. Of, zoals de Bijbel in Gewone Taal treffend zegt: Gods nieuwe wereld. Je kunt dat gedeelte vinden in Mattheus, de hoofdstukken 5, 6 en 7. In hoofdstuk 6 spreekt Jezus over zorgeloosheid : Kijk naar de vogels in de lucht en de bloemen op het veld. 'Mijn' pimpelmezen en de in bloei staande bloemen in de tuin leren een les. Jullie Vader in de hemel geeft ze eten en schoonheid. Dus: maak je geen zorgen over eten en drinken en ook niet over kleding.

Dat lijkt toch een koud kunstje in een welvarende samenleving. Als je tenminste geld hebt. Maar het wordt al anders als je van de bijstand leeft en daarbij ook nog gebruik moet maken van de voedselbank. En zou het onze samenleving überhaupt nog lukken om één dag in de week alles stil te leggen? Ik denk van niet, de economie vraagt (beter: dwingt) om 'twentyfour seven'. (een 24 uren economie, zeven dagen per week). Hoezo zorgeloos leven?

In het oude Israël was er naast het sabbatsgebod ook het sabbatsjaar (zevende jaar) en het jubeljaar (het 50^{ste} jaar). In die

jaren moest het land het hele jaar braak blijven liggen. Er kon niet worden geoogst. Eerlijk is eerlijk: Het opvolgen van dat gebod lukte ook toen al niet echt.

Maar het is wel tegen die achtergrond dat Jezus zijn oproep tot zorgeloosheid doet. "Mooi gesproken, maar dit is op voorhand al een 'mission impossible'. Een onmogelijke missie. Tot mislukken gedoemd. Bewijst maar weer eens dat het geloof een weliswaar mooi, maar te idealistisch verhaal is. Niet van deze wereld."

Dat laatste is zeker waar. Het evangelie van Gods nieuwe wereld is niet *ván* deze wereld. Maar wel *vóór* deze wereld. Jezus roept niet alleen op tot zorgeloosheid. Hij baseert die zorgeloosheid op vertrouwen in Zijn hemelse Vader, die ook *onze* hemelse Vader is: 'Zoek voor alle dingen zijn nieuwe wereld en leef het leven dat daarbij past', zegt Jezus. Dan geldt niet langer de uitspraak die ik onlangs hoorde: "Ik ben arm omdat jij rijk bent". Dan kunnen voedselbanken dicht. Vaccins liggen niet opgeslagen in koelhuizen van de rijke landen (waarvoor en voor wie eigenlijk?) . Maar worden verdeeld over ieder die ze nu broodnodig heeft.

Er blijkt op deze aarde dan genoeg voor ieder. Daar zorgt onze hemelse Vader voor. Zoals Hij altijd al heeft gedaan. En zal blijven doen. Ons wordt geleerd de juiste vragen te stellen. De beslissende vraag blijkt niet: God waar bent U? De vraag die wij meestal stellen als het over God en Zijn aanwezigheid gaat. Maar de beslissende vraag blijkt dan te zijn: mens waar ben jij? (Gen. 3 : 9) Hoe sta jij in het leven? Hoe leef jij?

Jezus besluit het gedeelte over zorgeloze vogels en bloemen met de woorden : maak je vandaag geen zorgen voor morgen. Doe dat morgen maar. (grote kans dat je zijn advies dan opnieuw te horen krijgt) En Jezus voegt toe: Je hebt het al moeilijk genoeg met (vertrouwen) vandaag. En wie zal dat ontkennen?

En toch:.....misschien dat we de komende zomerperiode kunnen proberen ons te oefenen in dat vertrouwen en die zorgeloosheid. Daarom: Voor wie thuis blijft of op vakantie gaat: Een zorgeloze zomertijd toegewenst!

Tenslotte:

Wanneer deze zomereditie voor de maanden juli en augustus verschijnt zit onze vakantie er bijna op. Vanaf 5 juli hoop ik de draad weer op te pakken. Tot die dag kunt u, in voorkomende gevallen, contact op nemen met Joke Bomas tel. 06-55107947. Zij kan u dan in contact brengen met de waarnemend predikant.

En hopelijk kunnen de verruimende maatregel m.b.t. het coronavirus deze zomer verder doorgezet worden., zodat we elkaar weer makkelijker kunnen ontmoeten bij bezoek thuis en in de kerkdiensten.

Hartelijke groet

Ds. Henk van het Maalpad

VANUIT DE GEMEENTE

U bent gewend hieronder een stukje van de dominee te lezen waarin het wel en wee van de gemeente gedeeld wordt, van wie dit wilt. Omdat de predikant geniet van zijn vakantie, ditmaal een stukje van de kerkenraad.

Voor veel scholieren is het een spannend en vaak ook lastig jaar geweest. Door de beperkingen van het corona virus konden jullie vaak niet naar school en werd er behoorlijk wat van jullie zelfstandigheid gevraagd. Voor degene die examen hebben gedaan, hopen we dat het resultaat naar wens was, anders sterkte met herkansen en geef de moed niet op.

We wensen alle scholieren een heerlijke zomer toe, met een welverdiende vakantie. Geniet ervan dat je weer met vrienden kunt afspreken en samen dingen kunt ondernemen.

Binnen onze gemeente zijn er diverse personen die kampen met zorg en/of ziekte. We wensen hen vertrouwen en goede moed toe. Niet ieders verdriet of moeilijkheid is altijd zichtbaar. We wensen hen die dat extra nodig hebben Gods nabijheid toe.

Nu er weer meer mogelijk is dankzij de versoepelingen, rondom het corona-virus, kan er misschien weer op vakantie gegaan worden. Iedereen die op reis gaat, maar ook iedereen die thuisblijft, wensen wij een goede, mooie zomer toe.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Joke Bomas, scriba.

VERDER OPSTARTEN KERKDIENTEN

Nu er steeds meer versoepelingen mogelijk zijn, heeft de kerkenraad besloten dat er vanaf 4 juli niet meer aangemeld hoeft te worden voor de kerkdiensten. Tot nu toe heeft het aanmelden niet geresulteerd in dat er mensen niet in de dienst konden zijn die eigenlijk wel wilden, dus we denken dat het verantwoord is om dit los te laten, zeker nu velen reeds gevaccineerd zijn.

Vanaf dat moment mogen de kinderen ook weer vanuit de kerk naar hun eigen ruimte voor de kindernevendienst en komen ze na de preek weer terug in de kerk.

We mogen nog steeds niet zingen, dus blijven we voorlopig via de beamer naar de liederen luisteren.

Wat volgens de richtlijnen van de PKN wel mag, is tijdens het slotlied twee coupletten meezingen, hetzij op gedempte toon. We willen dit vanaf 4 juli ook gaan doen.

We zetten nog even alle punten op een rij.

- Bij binnenkomst dient u uw handen te ontsmetten.
- De banken vullen zich van voor naar achter, u kunt nog niet op uw eigen plek zitten.
- We houden 1,5 meter afstand tussen elkaar, m.u.v. personen uit hetzelfde huishouden.
- U dient op uw plek te blijven zitten na aankomst, geen heen en weer geloop.
- Jassen houdt u in principe bij u op uw zitplaats.
- Kinderen mogen van hun plaats om naar de kindernevendienst te lopen en gaan bij terugkomst weer op hun plek zitten.
- Het slotlied mag meegezongen worden, zei het op spreektoon.
- De collecte zal nog niet tijdens de dienst gehouden worden, maar aan de uitgang.
- Bent u verkouden, blijf thuis.
- Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en verstandig met de regels omgaan.

SAMEN IN ACTIE TEGEN CORONA

Deze actie heeft het bedrag van €119,00 opgebracht en zal nog door de ZWO aangevuld worden tot € 500,00

Alle gevers hartelijk dank.

VANUIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft vergaderd op donderdag 17 juni. Ds. van het Maalpad was niet aanwezig i.v.m. zijn vakantie.

Vanuit de jongerensoos is het idee ontstaan om een soort 6-kamp te organiseren, met iets eten na afloop. Een mooi idee, wat de kerkenraad van harte ondersteunt. Zeker nu er zolang geen activiteiten plaats hebben kunnen vinden.

Nu er weer versoepelingen mogelijk zijn, willen we de kerkdiensten ook weer hervatten zoals we gewend waren, met het verschil dat er nog niet gezongen mag worden. Elders in het kerkblad kunt u hierover meer lezen.

Bij de post zat een brief inzake het afscheid van ds. van den Berg. Via een link is de afscheidsdienst te volgen.

Het archiefbeheer van onze kerk, is in handen van het college van kerkrentmeesters, zij gaan kijken hoe ze e.e.a. op juiste wijze kunnen regelen.

Willen we een nieuwe predikant beroepen, dan dient er een meerjarenraming te zijn. Het college is hier nog mee bezig.

Er wordt nagedacht hoe we als kerk op de kosten kunnen besparen. Heeft u nog ideeën, laat het aan het college van kerkrentmeesters weten! We moeten het samen doen.

Van de diaconie /ZWO is de jaarrekening opgestuurd naar Utrecht.

Er is nog een bedrag van 2020 wat nog gedoneerd moet worden aan goede doelen. De diakenen zijn hier nog mee bezig.

Zoals al eerder gemeld, was ons beleidsplan toe aan een update.

Deze is gedaan, alle groepen zijn gevraagd hun eventuele aanpassingen door te geven. Het beleidsplan staat op de website van onze kerk, onder het kopje beleidsplan. U kunt het beleidsplan ook digitaal opvragen bij de scriba. Voor diegene die geen computer hebben, is het mogelijk bij de koster een papieren exemplaar te vragen. U kunt reageren op het beleidsplan tot 15 juli, hierna staat het vast voor een periode van 4 jaar.

Als kerk zijn we verplicht om naast een beleidsplan ook een plaatselijke regeling te hebben. Hierin staan de afspraken die we met elkaar maken over heel veel diverse zaken. Omdat het goed is afspraken vast te leggen, zodat we weten wat onze koers is, is er besloten dit te gaan samenstellen. U wordt op de hoogte gehouden hiervan.

Er zijn een tweetal gemeenteleden gevraagd om in een commissie plaats te nemen om een profielschets op te stellen voor de nieuwe

predikant, na het emeritaat van ds. van het Maalpad. Marianne Nell en Daniel Bardelmeijer zijn bereid hierin plaats te nemen. Vanuit de kerkenraad zitten Ike de Jager, Gert-Jan de Jager, Gert-Jan Boudeling en Jan de Waard in de commissie.

Alle pastorale zaken worden met elkaar gedeeld.

De wijken zijn ingedeeld en kunt u elders in het kerkblad vinden. U weet dan weer wie uw wijkouderling is.

Als kerkenraad is er dankbaarheid dat Rien Tichem zijn ambt als ouderling wil aanvaarden.

In de maand juli zal de kerkenraad niet vergaderen, we hopen op 19 augustus weer bij elkaar te komen. Tot zover enkele punten uit de vergadering.

WIJKINDELING

De ouderlingen hebben de wijken weer opnieuw ingedeeld.

Gert-Jan Boudeling: 06-50 43 04 50

Beatrixstraat

Lageweg

Langeweg buiten de kern

Sluisweg

Rijksweg

Oud Vossemeer

Tholen kern

Gladiolenstraat

Karreveld

Korte Schoolstraat

Schoolstraat

Ike de Jager: 06-53 99 11 63

Langeweg binnen de kern

Noordweg

Steintjeskreek

Zuidweg

Boserf

Eikenlaan

Esdoornhof

Schelpkreekstraat

Wilhelminastraat

Zijpestraat

Mosselkreekstraat

Erna Verboom: 06-10 06 88 55

Eendrachtstraat
 Krabbenkreekstraat
 Plataanstraat
 Stationsstraat
 Deensestraat
 Nijverheidsweg
 Campweg
 Ten Anker
 Scherpenisse
 Tholen buitengebied
 Steenberg
 Breda

JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

9-7-1948 Dhr. J. Quist. Noordweg 6. 4675 RP AJP.

10-8-1932. Mevr. A de Jager-Boudeling. Gebr. Delhezstr. 1 4651 ZW
 Steenberg

12-8-1935. Mevr. J. Engelvaart-Zwicker. Steintjeskreek 8. 4675 RZ AJP

17-8-1942. Mevr. C.J.C. Verwijs-Wesdorp. Noordweg 37 4675 RN AJP

25-8-1950. Mevr. J.M. Verboom-de Vries. Stationsstraat 17 4675 CG
 St Philipsland

Alle jarigen : hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Gods onmisbare nabijheid in uw nieuwe levensjaar.

VAN DE PENNINGMEESTER: JAARREKENINGEN 2020

Begin juni heeft kascontrole plaatsgevonden van de administraties van Diaconie/ZWO en de kerk. De controle was akkoord en de jaarrekeningen zijn definitief gemaakt

Alles gaat tegenwoordig digitaal, de administratie, de jaarrekening en zelfs de kascontrole is grotendeels digitaal gedaan.

De jaarrekening wordt ook digitaal aan het RCBB van de PKN aangeboden. Na publicatie staat de jaarrekening ook op onze website. Als dit voor u lastig is, kunt u de jaarrekening op papier ter inzage krijgen. Neemt u daarvoor contact op met de penningmeester.

Ik vergat nog wat!

We zijn een eind door onze kascontrole-commissieleden heen!

Er is al een paar keer geen gemeente-avond geweest, dus we

hebben geen nieuwe vrijwilligers. Wilt u een keer kascontrole doen, meldt u dan vooral aan! Als we geen aanmeldingen krijgen, zullen we over een aantal maanden een paar mensen benaderen met het verzoek de kascontrole te doen in de komende jaren.

ROOSTER OPPASDIENST EN KINDERNEVENDIENST

4 Juli:	Arie en Alexandra	Mariella
11 Juli	Judith	Sylvia
18 Juli:	Natalie	Ingrid
25 Juli:	Anneke	Mariella
1 aug.	Judith	Sylvia
8 aug.	Lizette	Irene
15 aug.	Arie en Alexandra	Meta
22 aug.	Lizette	Natalie
29 aug.	Erna	Sylvia
5 sept.	Ingrid	Irene

ROOSTER KERKTAXI:

4 Juli: Bram en Coby
 11 Juli: Martijn en Joke
 18 Juli: Sylvia
 25 Juli: Sjaak
 1 aug. Bram en Coby
 8 aug. Martijn en Joke
 15 aug. Sylvia
 22 aug. Sjaak
 29 aug. Martijn en Joke
 5 sept. Bram en Coby

Contactpersoon voor de kerktaxi is Sylvia Reijngoudt.
 Tot zaterdagavond kunt u contact met haar opnemen:
 0167- 573717 of 06- 28755011

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Ons visitekaartje

Geniet u ook altijd van de goed verzorgde tuin als u bij de kerk aankomt? Het gras is altijd netjes gemaaid, de struiken gesnoeid en de paden schoon en goed begaanbaar. Binnen kunt u vervolgens gaan zitten op schone banken. De kleinsten kunnen in de consistorie ongestoord spelen op de vloer en de oudere kinderen naar hartenlust knutselen. Dit is een groot deel van ons visitekaartje als kerk. Peter Vogelaar en Franca de Waard zetten zich al jaren in om deze verantwoordelijke taken uit te voeren. Als college van kerkrentmeesters willen we ze hier dan ook enorm voor bedanken!

Vacatures

In de periode waarin de kerk dicht was hebben we niet stilgezeten, zo zijn er kleine onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en uiteraard zijn de reguliere financiële taken (onder leiding van de penningmeester) gewoon doorgedaan.

Tijdens het opstellen van de begroting zijn de mogelijke inkomsten en het drukken van uitgaven besproken. Gezien hun grote verantwoordelijkheid, kregen Peter en Franca jaarlijks een vergoeding voor de werkzaamheden. Wij zijn met hen in overleg gegaan om de mogelijkheden met hen te bespreken. Ze hebben beiden aangegeven akkoord te gaan met het afzien van hun vergoeding. Het college neemt in ruil daarvoor de verantwoording weer geheel op zich. In de praktijk betekent dit dat we een beroep willen doen op u, omdat we de werkzaamheden willen verdelen onder meerdere vrijwilligers. Voor de schoonmaakwerkzaamheden willen we de groep schoonmakers van 6 personen graag uitbreiden. Per week zullen 2 mensen in 1 tot 1,5 uur de kerk schoonmaken. Hoe meer mensen zich aanmelden hoe lager de frequentie is. In de tuin zijn de werkzaamheden erg afhankelijk van het jaargetijde. Met de groep vrijwilligers zal een plan gemaakt worden.

Dus, wilt u meehelpen om ons visitekaartje bij te houden en wilt u bijdragen aan een omgeving die coronaproof is en/of heeft u groene vingers en heeft u nog een uurtje in de week over? Dan bent u de vrijwilliger die wij zoeken. Geeft u zich dan op door te mailen naar kerkrentmeestersgkajp@gmail.com of app of bel naar 06 52 592 646. Alvast bedankt

BLOEMEN IN DE KERK

Allereerst de Familie van Strien hartelijk dank voor de prachtige bloemen van afgelopen maand.

**Oproep:**

Voordat we een bloemenrooster gaan maken, willen we vragen of iemand het leuk vindt om ook bloemen te schikken. Er zijn vele mogelijkheden om aan het bloemschikken invulling te geven dus aarzel niet om contact op te nemen. 06 23272455

In juli zal Wendy de bloemen in de kerk verzorgen, in augustus wordt dit door Rita gedaan.

OP VERZOEK GEPLAATST

Annemieke Stander laat weten dat zij per 1 augustus hoopt te verhuizen. Het telefoonnummer is op dit moment nog niet bekend. Haar nieuwe adres is in de Rozeboom : Eendrachtstraat 30.

Wij wensen haar sterkte met de verhuizing en hopen dat ze snel zal wennen in haar nieuwe huis.

Dankbaar .

Na het overlijden van onze (schoon)moeder op 26 april , hebben we veel kaarten , telefoontjes en bezoeken gekregen. Dit hebben we zeer gewaardeerd, en daar willen we iedereen hartelijk voor bedanken, het heeft ons erg goed gedaan.

Afz. Marian en Jan Nell.

EETGROEP VOOR ALLEENSTAANDEN.

Erg jammer vinden we het dat de eetgroep voor alleenstaanden al lang niet meer bij elkaar kon komen door de coronapandemie. Vanaf donderdag 26 augustus willen we weer gaan beginnen om in Ons Dorpshuis met elkaar te gaan eten, en we hopen dat iedereen weer komt. Natuurlijk is iedereen welkom, dus als u iemand kent die met ons mee wil komen eten hoor ik het graag. We hebben er weer veel zin in. Graag tot dan, Marian Nell.

TWEE INITIATIEVEN VOOR JONGEREN

Vanuit de Brabantse wal hebben we een mail gekregen over samenwerkingsmogelijkheden voor jongeren....er gaan twee projecten starten waar jongeren uit verschillende kerken van harte welkom zijn: MUZIEKGROEP: er is al een enthousiast groepje, dat liefst nog voor de zomervakantie bij elkaar wilt komen, om ideeën te bespreken en kijken wat de mogelijkheden zijn! Jongeren die het leuk lijkt om mee te denken/doen kunnen zich via datumprikker opgeven voor deze “verkenningavond”:

<https://datumprikker.nl/pixqq67vc8iyih7>

JONGERENRAAD: ook is het idee ontstaan een jongerenraad te starten met als doel: -gezelligheid en ontmoeting van jongeren, bouwen aan groepsvorming -organiseren van activiteiten, uitjes (sportieve)events en thema-avonden (middagen/dagen) -het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan (bijvoorbeeld) de kerk(en) Woensdag 14 juli is de eerste opstart-avond, die avond krijgen de jongeren een “challenge” mee: “denk met elkaar eens na over het organiseren van een (thema)activiteit/event waar jullie zelf aan mee zouden willen doen”, de bedoeling is om dit dan in het najaar van 2021 samen te kunnen organiseren! De jongerenraad biedt kansen om elkaar te ontmoeten en leren kennen. En: de mogelijkheid om allerlei talenten van jongeren te benutten! Op dit moment zijn er al drie aanmeldingen. Met aanvulling van nog twee (of meer!) jongeren uit diverse gemeenten is de jongerenraad een prachtige groep vertegenwoordigers van alle jongeren uit de Brabantse-Wal gemeenten. Jongeren of ouders die vragen/ideeën hebben of zich op willen geven om mee te doen kunnen contact opnemen via 06-51592637/ jeugdwerker@protestantsekerkbergenopzoom.nl

VAN DE ZWO-GROEP

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:

Gebed voor arbeidsmigranten in de Golfstaten,

Door de zware lockdowns in de Golfregio verloren veel arbeidsmigranten hun baan en dus inkomen. Dit brengt ook hun familie in het thuisland in gevaar. Velen zien geen uitweg meer.

Alleen al in Koeweit maakten de afgelopen maanden 75 arbeidsmigranten een einde aan hun leven. Het Bijbelgenootschap in de Golf, partner van Kerk in Actie, vraagt om ons gebed.

Achtergrondinformatie.

In landen in de Golfregio werken zo'n 15 miljoen arbeidsmigranten. Het merendeel komt uit Azië. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Al voor de coronapandemie was hun leven er zwaar en vol met uitdagingen. Misbruik is aan de orde van de dag. "De coronacrisis maakte het nog zoveel zwaarder voor ze," vertelt Hrayr Jebejian, directeur van het Bijbelgenootschap in de Golf. Het Bijbelgenootschap heeft contact met honderden migrantenkerken in de regio. Jebejian ziet alle pijn en verdriet die er is met lede ogen aan: "De impact van de pandemie is voor arbeidsmigranten heel groot. Velen verloren door de lockdowns hun baan én dus hun inkomen en verkeren in grote onzekerheid over hun toekomst en die van hun familie. Het doet me pijn te horen dat inmiddels alleen al in Koeweit de afgelopen maanden 75 arbeidsmigranten een einde aan hun leven hebben gemaakt omdat ze geen uitweg meer zagen."

Gebed.

Vader in de hemel,

Wij bidden voor alle arbeidsmigranten in de Golfregio, Uw kinderen, die zo ver weg van huis geld verdienen om hun familie te onderhouden. Ontferm U over hen Heer, nu ze zo enorm hard geraakt worden in deze crisistijd. Velen zijn zo wanhopig, dat ze geen uitweg meer zien en geen hoop meer hebben voor de toekomst.

Wilt U naar hen omzien, en hen de hoop, genade en waarheid van Uw evangelie laten ervaren Gedenk hen in hun moeilijkste uren, vul hun leven opnieuw met het nieuwe leven in Jezus Christus.

Wij bidden U voor alle kerken in de Golfregio, bloeiende gemeenschappen in de woestijn. Gedenk een ieder die daar Uw

kerk dient, waar mensen uit zoveel landen Uw woord horen. Gedenk voorgangers en christelijke organisaties als het Bijbelgenootschap, mensen die het evangelie in de Golfregio doorgeven. Geef hen wijsheid om arbeidsmigranten bij te staan, zodat zij het zicht op U niet verliezen en weten dat ze bij U altijd veilig zijn.

Amen

de ZWO-groep

KIJKJE BIJ HET KIND

Ken je het volgende spelletje:

IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE...

De spelers zitten in een kring. Eén van de spelers start het spel door te zeggen: "Ik ga op reis en ik neem mee..." en dan noem hij iets wat hij mee zou nemen op reis, bijvoorbeeld een tandenborstel. De speler links van hem neemt het over en wil bijvoorbeeld graag een knuffelbeer meenemen. Hij zegt dan: "Ik ga op reis en ik neem mee.. een tandenborstel en een knuffelbeer." De speler daar weer links van, vervolgt en wil bijvoorbeeld een koffer meenemen. Hij zegt: "Ik ga op reis en ik neem mee: een tandenborstel, een knuffelbeer en een koffer."

Als iedereen in de kring geweest is, kun je gewoon met de eerste speler doorgaan. Wie een fout maakt, is af. Je kunt het spel dan stoppen, opnieuw beginnen, of doorgaan totdat er uiteindelijk nog maar één speler over is.

...En komt in de rijtje ook de bijbel voor of een verhaal hieruit? Wat denk je gaat God ook mee met jouw en je familie tijdens alle uitstapjes of de vakantiebestemming?

Wij wensen jullie:

Een fijne zomervakantie & hopen elkaar weer te zien in de kerk om te horen hoe je vakantie is geweest.





Veel vakantie plezier

LIEFDE IS LICHT,
OPNIEUW GEBOREN

Liefde is licht, opnieuw geboren,
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen – niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren
zo open als de dageraad :
liefde heeft nooit de hoop verloren –
liefde leeft langer dan de haat.

Liefde is licht, laat zich niet vangen,
komt door gesloten deuren heen,
biedt aan de woede beide wangen,
breekt harten harder dan een steen.
Liefde kan legers overwinnen,
springt hoger dan de hoogste muur,
blust, door de vijand te beminnen,
haarden van hoog oplaaiend vuur.

Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen – wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.

André F. Troost.



BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN

Naam

Adres

Telefoon

Uw bestelling:

.....blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart
.....groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart
.....oranje kaarten: € 2,00 per bon = € 40 per kaart

Datum:

Handtekening: