

*Rondom de kerk*



JAARGANG 66

NR. 8

JUNI 2021

MEDEDELINGENBLAD VAN DE  
GEREFORMEERDE KERK TE  
ANNA JACOBAPOLDER.



BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS

- POSTADRES: Gereformeerde Kerk,  
Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder.  
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com
- REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk  
KERK: E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com
- VOORZITTER: Dhr. I.G. de Jager. Eendrachtstraat 94  
4675 CZ Sint Philipsland. Tel. 06 - 53991163
- SCRIBA: Mevr. Joke Bomas - Verkerke  
Plataanstraat 29 4675 AW Sint Philipsland  
Tel.: 06 - 55107947
- PREDIKANT: Ds. H.C. van het Maalpad,  
Verduinsbos 49 4661 NT Halsteren  
Tel.: 0164-231992  
E-mail: hcvhmaalpad@home.nl
- REKENINGNUMMER  
ZENDING en DIACONIE : NL79 RABO 0353 4027 10  
t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk  
Anna Jacobapolder.
- REDACTIE: Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen,  
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.  
Tel.:0167-572682  
E-mail: annekevanstrien@hotmail.com
- KOSTERS Janny Wagemaker en Meta van  
Nieuwenhuijzen-Maas  
Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP  
tel.06 16944785/0167-573441  
[metamaas@icloud.com](mailto:metamaas@icloud.com)
- WEBSITE: anna-jacobapolder.protestantsekerk.net  
Beheerder: Fanny van Strien,  
E-mail: funniestfanny@hotmail.com

## PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

6 juni: 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht  
Collecten: Kerk, Onderhoud en  
SAMEN IN ACTIE TEGEN CORONA

13 juni: 10.00 uur: Ds. A de Raad; Zoetermeer  
Collecten: Missionair werk, Onderhoud en Diaconie

20 juni: 10.00 uur: Ds. J.A.H. Timmers; Roosendaal  
Collecten: Kerk, Onderhoud en Diaconie

27 juni: 10.00 uur: Ds. A van Rooijen; Noordeloos  
Collecten: Diaconie, Onderhoud en Zending

4 juli: 10.00 uur: Ds. I v.d. Meulen; Houten  
Collecten: Diaconie, Onderhoud en Zending.

## DIGITAAL COLLECTEREN

Op de website vindt u de betaallinks en QR codes voor de verschillende collectedoelen. De snelkoppeling naar de pagina is:

<https://anna->

[jacobapolder.protestantsekerk.net/default.aspx?lntEntityId=195384](https://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/default.aspx?lntEntityId=195384)

U kunt altijd ook zelf storten op de rekeningen van kerk en zending.

Met vermelding van bestemming

Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester.

Het telefoonnummer om u aan te melden is: 06 – 39892339

## **Herstarten van kerkdienst met bezoekers**

Na een lange periode, zijn we verheugd dat er nu weer ruimte ontstaat om wat versoepelingen door te voeren aangaande het kerkbezoek.

Waren er tot op heden alleen onlinediensten, de kerkenraad heeft besloten weer bezoekers toe te laten om de dienst bij te wonen. Ook de oppasdienst en kindernevendienst zullen weer starten. Bij aanmelding voor het bijwonen van de dienst kunt u ook gelijk aangeven of er kinderen gebruik gaan maken van de oppas en/of kindernevendienst

- Het maximale aantal bezoekers is gesteld op 30 personen. We hanteren nog steeds de geldende regels, dit houdt in:
- Bij verkoudheid, niezen of koorts, blijf thuis.
- Houd 1,5 meter afstand
- Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren.
- Volg de aanwijzingen op die u krijgt om naar uw toegewezen plek toe te gaan.
- Houd uw jas bij u, de kapstokken zijn niet beschikbaar.
- Maatregelen m.b.t. het zingen veranderen nog niet. We blijven voorlopig gebruik maken van de techniek om liederen te beluisteren.
- Collecteren doen we aan de uitgang, niet tijdens de dienst
- U dient zich voorlopig nog aan te melden voor het bezoeken van de kerkdienst, dit kan op het nummer: 06 – 39892339.

U kunt ervanuit gaan dat we er alles aan doen om een zo veilige omgeving te creëren inzake het corona virus.

De kerkenraad houdt zich aan de maatregelen die gegeven worden vanuit het RIVM en de PKN. Als het nodig is, zal het beleid tussentijds aangepast worden

### KERKBLAD

Het volgende nummer van het kerkblad wordt weer een dubbelnummer voor juli en augustus. Kopij ontvang ik graag uiterlijk vrijdag 25 juni. Met vriendelijke groet, Anneke van Strien

### VAN DE DOMINEE

Kerkdiensten met kerkgangers

Bij het inleveren van deze kopij is inmiddels besloten dat we (vanaf Pinksteren) weer kerkgangers toe kunnen laten in de diensten. Weliswaar nog zonder zang. Maar mogelijk zal daar, in elk geval bij de start van het nieuwe seizoen ook weer ruimte voor zijn. Voor nu hopen we dat op de zondagen, zoals dat wel wordt genoemd, 'de loop er weer in komt'. Van de kerkenraad mag worden verwacht dat het kerkbezoek op verantwoorde wijze wordt georganiseerd. Daarbij hoopt de kerkenraad natuurlijk ook dat gemeenteleden op zondagmorgen de stap naar de kerkdienst weer durven nemen. On-line bijeenkomsten kunnen zeker effectief zijn, maar elkaar ontmoeten bij live-bijeenkomsten blijkt toch zeer waardevol. Berichten die 'in de wandelgangen' (c.q. rondom de diensten)

worden opgevangen blijken veel toe te voegen als het gaat om omzien naar- en betrokkenheid op elkaar. En dat is een belangrijk gegeven voor ons als gemeente. M.a.w.: we hopen elkaar weer spoedig te zien en te ontmoeten in en rondom de kerkdiensten.

We weten....

Op dit moment volgt het rooster van Bijbelteksten op zondag het evangelie naar Johannes. M.n. Johannes 3 is deze weken aan de orde. Misschien wel de bekendste tekst uit het nieuwe testament is Johannes 3: 16. Ik denk dat er velen zijn die hem woordelijk kunnen opzeggen. Of anders de strekking ervan kennen. Zelf heb ik hem geleerd uit de vertaling van het NBG : 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe'.

De predikant bij wie ik als tiener catechisatie volgde, zei ons: 'je mag veel vergeten, maar blijf deze woorden altijd onthouden'. En hij voegde er aan toe: 'Vul bij het woordje 'wereld' ook je eigen naam maar in.'

Bij alles wat over geloof, theologie en kerk kan worden gezegd is deze tekst de kern van de zaak. Het onthouden ervan is een wijs advies van die vroegere predikant, die, zo herinner ik me, in zijn studeerkamer ook wanden vol theologische literatuur had staan. Allemaal waardevol zolang ze maar niet 'voor deze tekst gaan liggen'. Dat kan o.a. doordat ze er aan afdoen. Het kan ook doordat ze het verstaan ervan veel te moeilijk maken. Ze lijken dan meer te (willen) weten dan er staat.

Johannes 3 : 16 is onderdeel van een gesprek tussen de farizeeër Nikodemus en Jezus. Waarbij Nikodemus het gesprek opent met de opmerking (vertaling NBG) : 'Rabbi (meester) wij weten dat Gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen die Gij, tenzij God met Hem is'. Maar Jezus onderbreekt hem nog voordat hij iets kan vragen of ter discussie kan stellen. 'Wat wéét jij eigenlijk van Mij, Nikodemus? Wat weet jij van God en zijn koninkrijk? Wat weet jij van de relatie tussen God en mensen?' Mensen kunnen gemakkelijk hun mening klaar hebben. Over God, over Jezus, over anderen om hen heen. En soms ook over zichzelf . En die mening soms met zo'n stelligheid ventileren dat je denkt: hoe wéét je dat eigenlijk?

Jezus zegt tegen Nikodemus, en tegen ons, die 'toehoorders' zijn bij dit gesprek: Tenzij je opnieuw geboren bent kun je het koninkrijk van

God niet zien. Huub Oosterhuis heeft een kort lied geschreven dat als lied 925 in het Liedboek is opgenomen: “Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw. En het licht niet haat.” Het heeft alles te maken met opnieuw geboren worden. Daartoe past ook het opschorten van het ‘we weten dat...’. Opnieuw geboren worden: Anders, nieuw naar God, naar mensen en naar het leven leren zien. Zoals een kind dat doet. Met verwondering. Met een naïviteit waaruit vertrouwen en ontvankelijkheid spreekt. Daarbij zeg Jezus : om het koninkrijk van God niet enkel te zien, maar er ook binnen te gaan is het nodig geboren te worden uit water en Geest. Water doet, Bijbels gesproken, denken aan het water van de Rietzee en de Jordaan. En aan het doopwater. Aan uittocht en doortocht. Datgene durven loslaten wat je altijd maar bij het verleden bepaalt. Bij dat wat niet goed ging. Bij foute keuzen die je nog steeds achtervolgen. Bij de verkeerde afslag die je ooit in het verleden nam. Met gevolgen die je maar niet kunt vergeten. Laat staan dat je jezelf kunt vergeven. Ga door het doopwater! Laat los wat God ook loslaat! En laat je voortblazen door de Geest in de richting van Gods toekomst! Dat heeft alles te maken met die Ene die dit tegen Nikodemus en tegen ons zegt.

God is met onze wereld de weg naar een nieuwe toekomst ingeslagen. Uit Liefde ‘die groter is dan ons hart, groter dan alle schuld’, zegt een gebed. En die weg naar Gods toekomst heet Jezus Christus. Laat je van die weg nooit afbrengen! ‘We weten’...tja, wat denken wij eigenlijk écht te weten als het gaat over onze bestemming als mens? En over Gods bemoeienis met ons? De kern van de zaak is en blijft : Want alzo lief heeft God de wereld gehad.... En daarbij de wijze raad van die vroeger dominee: vul bij het woordje ‘wereld’ ook je eigen naam maar in. Dat is wetenschap waar een mens in het leven wijzer van wordt.

Uit de gemeente

Op 5 juni a.s. hopen Stoffel en Corrie Nuijens – de Groot de dag te gedenken dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden. Lief en leed delen, daarvan kunnen ook zij vertellen. Daarbij vooral ook hoe waardevol het is als je dat al zoveel jaren samen hebt kunnen en mogen doen. Ze zijn er God dankbaar voor. En wij met hen en met hun kinderen. Voor de toekomst wensen we hen nog goede jaren toe. Onder de zegen van God. En allen natuurlijk onze hartelijke felicitaties.

Bram Nouwen moest enkele dagen worden opgenomen in het ziekenhuis, maar kon na behandeling gelukkig weer naar huis terugkeren.

De vader van Coby van de Velde is onlangs overleden. We wensen haar en verdere familie toe dat zij troost en steun zullen vinden bij het rouwen om dit verlies.

Ook degenen die hier niet met name worden genoemd, maar wel ziekte of zorgen kennen wensen we Gods zegen toe.

Afwezigheid predikant

Vanaf maandag 7 juni t/m zondag 4 juli is onze vakantieperiode.

Voor waarneming is gezorgd. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met scriba Joke Bomas, tel. 06-55107947.

Zij kan u dan in contact brengen met de waarnemend predikant.

Tenslotte.

Inmiddels lijkt naast het intreden van de zomer, ook een periode te zijn aangebroken waarin voor ons land het einde van de coronamaatregelen in zicht komt. Elders in de wereld is het einde van deze pandemie nog lang niet in beeld. September wordt genoemd als de maand waarin we hier weer naar 'normaal' kunnen terugkeren. Maar het zal dan toch een 'normaal' zijn met voor velen in ons land een 'litteken' ten gevolge van dit virus. Hetzij door verlies van geliefden, hetzij door restverschijnselen na ziekte. Dat ook het goede en waardevolle (bijv. het meeleven en rekening houden met elkaar) uit de afgelopen tijd bewaard zullen blijven.

U allen een hartelijke groet

Ds. Henk van het Maalpad

### JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

19-06-1942. Mevr. J.Fontijne-Jagt. Mosselkreekstraat 42. 4675 BP  
St.Ph

20-06-1944. Mevr. H.C. Jagt. Prins Clauslaan 1, 4691 ZA Tholen

25-06-1941. Dhr. M. Quist. Langeweg 37. 4675 RJ. A.J.P.

28-06-1932. Dhr. Engelvaart. Steintjeskreek 8. 4675 RZ. A.J.P.

02-07-1945. Mevr. J.M. Walpot-v.d. Reest Plataanstraat 13  
4675AW Sint Philipsland

Deze, en alle andere jarigen heel hartelijk gefeliciteerd, Gods zegen over uw nieuwe levensjaar en een fijne dag gewenst

## VANUIT DE KERKENRAAD

Na bijna zeven maanden hadden we op 20 mei weer een fysieke vergadering in de consistorie. Fijn om na al die maanden weer gezamenlijk bijeen te zijn.

Vergaderen via de computer was een goed alternatief, maar niet ideaal.

Dominee van het Maalpad opende de vergadering met het lezen van een aantal verzen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 1 en spreekt hier kort over. Hierna gaat de dominee ons voor in het gebed.

Na de sluiting van een aantal maanden, acht de kerkenraad het nu de tijd om weer bezoekers toe te laten tijdens de dienst, met inachtneming van de nog steeds geldende corona maatregelen. Het voelt goed om weer een klein beetje de draad op te kunnen pakken en een stapje terug naar het oude normaal.

De oppasdienst en kindernevendienst wordt ook weer opgestart, de kinderen blijven voorlopig nog wel in hun eigen ruimte.

Het briefje bij het kerkblad met een oproep om uw abonnementsgeld te betalen voor de papieren versie van het kerkblad heeft goed gewerkt, velen hebben hun abonnementsgeld inmiddels voldaan.

De diaconie en ZWO gaan alle collectiedoelen nog eens bekijken en her beoordelen waar de collectegelden aan gedoneerd worden.

De jaarrekening van de diaconie/ZWO wordt nog ter goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd.

We nemen alle binnengekomen post en mails door:

- Ike heeft een onlinebijeenkomst bijgewoond, georganiseerd vanuit de gemeente Tholen, over zorg en welzijn in de toekomst op Tholen.
- We ontvingen een brief van de hervormde gemeentes van Stavenisse, Sint- Annaland en Sint Philipsland. Ze gaan in zorgcentrum de Schutse in Sint Annaland, 4 keer per jaar een avondmaal dienst houden in het zorgcentrum zelf. Hierdoor kunnen bewoners, die niet naar de kerk kunnen, toch aan het avondmaal. Dit is ook toegankelijk voor belijdende leden van andere kerken, die wonen in de Schutse.

Diverse groepen hebben gekeken naar het huidige beleidsplan en hebben waar nodig aanpassingen doorgegeven. Joke zal alles uitwerken en volgende vergadering komt het weer op de agenda.

Hoe verder na het emeritaat van ds. van het Maalpad, is een terugkerend agendapunt. De kerkenraad heeft het besluit genomen om het samenwerkingsverband wat we hebben met de protestantse kerk Halsteren/ Nieuw Vossemeer voort te zetten.



De kerkenraad zal een aantal leden benaderen om mee te denken over het maken van een profielschets van een predikant, waarin de wensen van Anna Jacobapolder verwoord zijn. Deze groep zal een afspiegeling zijn van onze gemeente.

Met onze profielschets en die van Halsteren/Nieuw Vossemeer, kan er een profielschets gemaakt worden waar beide gemeentes zich in kunnen vinden.

We delen de zorgen en vreugdes binnen onze kerkelijke gemeente met elkaar.

Fijn dat er naar elkaar omgezien wordt.

Zoals al eerder gemeld, loopt de ambtstermijn van Ike de Jager als ouderling af in september. Er is nog steeds een vacature voor de functie van ouderling, waardoor er straks dus twee ouderlingen te weinig in de kerkenraad vertegenwoordigd zijn.

We zouden dankbaar zijn als deze vacatures ingevuld mogen worden, maar blijven vertrouwen houden.

De dominee gaat van 7 juni tot 4 juli genieten van een welverdiende vakantie. De scriba kan u, indien nodig, in contact brengen met een predikant.

We hopen als kerkenraad op donderdag 17 juni weer te vergaderen. Dit waren wat punten uit de vergadering, met een hartelijke groet van de kerkenraad.

Collecteopbrengst Moldavië

De collecte die gehouden is voor Moldavië heeft € 55,50 opgebracht.

### ROOSTERS OPPASDIENST EN KINDERNEVENDIENST

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 6-6 Ingrid         | Meta     |
| 13-6 Judith        | Sylvia   |
| 20-6 Leontine      | Irene    |
| 27-6 Lizette       | Natalie  |
| 4-7 Arie/Alexandra | Mariella |

### ROOSTER KERKTAXI

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 6 juni: Martijn en Joke | Contactpersoon voor de kerktaxi is   |
| 13 juni: Bram en Coby   | Sylvia Reijngoudt.                   |
| 20 juni: Sjaak          | Tot zaterdagavond kunt u contact met |
| 27 juni: Sylvia         | haar opnemen: 0167 573717            |
| 4 juli: Rien en Agnes   | of 06 28755011                       |

# kerk in actie

Samen in actie tegen corona COLLECTE 6 JUNI

Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle ziekenhuizen en overledenen die daar gewoon op de grond blijven liggen... De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omliggende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, zijn de samenwerkende hulporganisaties een landelijke actie gestart. Kerk in Actie is een van deze organisaties.

Met de actie, die 'Samen in actie tegen corona' heet, biedt SHO medische noodhulp aan coronaslachtoffers. Ook wil zij het mogelijk maken dat ook mensen in kwetsbare landen zich zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren. Kijk mee naar een indringend filmpje dat in woord en beeld de ongekende ramp weergeeft die zich aan de andere kant van de wereld voltrekt...

Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het verlenen van noodhulp door Kerk in Actie, om zo samen in actie te komen tegen corona. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. SHO - Samen in actie tegen corona'



**SAMEN IN ACTIE  
TEGEN CORONA**

**GEEF NU OP GIRO555.NL**

GIRO  
**555**

VAN DE ZWO-GROEP

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:

Gebed voor India en Nepal

Achtergrondinformatie.

Honderdduizenden besmettingen per dag en overvolle ziekenhuizen: de acute noodsituatie in India en Nepal laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Een ongekende ramp voltrekt zich aan de andere kant van de wereld. Wij bidden om Gods nabijheid voor onze broeders en zusters aan de andere kant van de wereld.

Gebed.

Vader in de hemel,

Wij bidden U onze broeders en zusters in India en Nepal. Het coronavirus verspreidt zich er in grote aantallen. Pijn, verdriet en verlies zijn overal aanwezig. Heer, ontferm U over iedereen die verdriet heeft en lijdt.

Er is niet genoeg plaats in de ziekenhuizen voor de vele zieken, niet genoeg zuurstof voor iedereen die adem tekort komt. Heer, wij bidden U om herstel. Wees hen nabij.

Wij bidden om Uw nabijheid voor ieder die het moeilijk heeft in deze pandemie. Veel mensen kunnen door de lockdowns niet naar hun werk en hebben geen geld om eten te kopen of hun gezin te onderhouden. Heer, ontferm U over hen.

Door de lockdowns kunnen kerken - ook in Azië - niet fysiek samenkomen. Veel mensen hebben niet de middelen om online een kerkdienst bij te wonen. Zij voelen zich eenzaam en geïsoleerd, nu ze hun broeders en zusters in Christus niet kunnen ontmoeten.

Heer, zie naar hen om en omgeef hen met Uw liefde.

Er is een groot tekort aan zuurstof voor mensen met corona in India en Nepal. Kerken proberen zoveel als ze kunnen te zorgen voor mensen die ziek zijn. Niet iedereen heeft toegang tot hulp. Er is veel verdriet om mensen die overleden zijn aan corona. Heer, ontferm U over gezinnen die getroffen zijn door verlies en verdriet.

Heer, ontferm U over India, Nepal en de hele wereld in deze vreselijke pandemie. Ontferm U over Uw wereldwijde kerk: dat zij mensen kan bijstaan in de grote nood. Dat Uw kerk het licht van Christus niet onder de korenmaat stelt, maar kan en mag verspreiden in een donkere wereld. Zodat de wereld Uw licht ziet!

Amen

de ZWO-groep

## Kijkje bij het kind

Met de pinksterdienst hebben we de draad weer opgepakt om samen met de kinderen weer kindernevendienst te hebben. We werken hierbij volgens de materialen en verhalen die ons beschikbaar zijn via "Vertel het maar!".



Voor 20 juni a.s. bijvoorbeeld staat het verhaal van "Abraham bidt voor Sodom en Gomorra" tot onze beschikking.

Hierin leren de kinderen dat je alleen echt kunt bidden als je God kent en je naaste liefhebt. In je bidden kun je God bedanken voor wat Hij jou geeft. Je kunt ook vragen om iets dat jij nodig hebt of heel graag wil. Maar je kunt ook bidden voor iemand anders die het moeilijk heeft of gevaar loopt. Omdat hij ziek is of verdrietig is.

Jij vindt dat erg en wil graag helpen, maar dat kun je niet. God kan dat wel: iemand beter maken of zijn zorgen wegnemen.

Jij vraagt dat aan God voor die ander, steeds weer, omdat je weet dat God graag wil helpen en jij van die ander houdt en hem het beste gunt.



Abraham vraagt God om geduld met Sodom, maar eigenlijk ook om het redden van Lot. Lot vond rijkdom belangrijker dan God; hij wilde wonen in de vruchtbare streek bij het goddeloze Sodom. Toch hield Abraham nog van zijn neef. Hij wilde graag dat God hem en zijn gezin en andere onschuldige mensen niet zou straffen. God houdt van Abraham en geeft hem wat hij vraagt, hoe veel dat ook is.

Dit aangeboden onderwerp hoeft niet altijd leidend te zijn voor de dienst waar de leidster voor kiest. Zo kan het zijn dat er deze zondag 20 juni gekozen wordt voor Vaderdag dat ook op deze datum valt. Door daarbij aandacht te schenken aan onze Hemelse vader en de verbinding leggend met deze dag kunnen we met de kinderen luisteren naar een verhaal en daarop aansluitend samen iets knutselen of tekenen.

We hopen dat we elkaar weer allemaal snel kunnen gaan ontmoeten in de kerk, kindernevendienst of op een andere wijze in goede gezondheid.

BLOEMEN IN DE KERK

De bloemen in de kerk worden deze maand verzorgd door Wendy Geluk.

Uit: Toon Hermans    Gebedenboekje

## ZON

Heer,  
het is niet overdreven  
dat men de aarde  
ook wel eens een dal van tranen noemt.  
Toch hebt U diezelfde aarde  
veel blijheid ingeschapen.  
Er is zoveel vrolijkheid  
in de zonnige tinten  
van bomen, planten en bloemen,  
en ook de blijheid in ons  
komt van U.  
Leg mij een vrolijk gebed  
in de mond, Heer,  
een lied  
een melodie van dankbaarheid  
opgetogen woorden  
over het goede van dit leven,  
Leer mij bidden  
als de hemel donkert, Heer,  
maar aanvaard ook mijn blijheid als een  
gebed.

www.kleurversjes.nl

DANK U voor deze nieuwe morgen

DANK U voor deze nieuwe dag

DANK U dat ik met al mijn zorgen

BIJ U KOMEN MAG

Lied 2/8



## BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN

Naam .....

Adres .....

Telefoon .....

Uw bestelling:

.....blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart

.....groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart

.....oranje kaarten: € 2,00 per bon = € 40 per kaart

Datum:

Handtekening: