

Rondom de kerk



JAARGANG 61

NR. 7

MEI 2015

MEDEDELINGENBLAD VAN DE
GEREFORMEERDE KERK TE
ANNA JACOBAPOLDER.



BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS

- POSTADRES: Gereformeerde Kerk,
Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder.
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com
- REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk
KERK: NL57 INGB 0000 5634 37 t.n.v. Geref. Kerk
- VOORZITTER: Dhr. J Nell
Langeweg 62, 4675 RM, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572796
- SCRIBA: Mevr. A. van Strien-van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572682
- PREDIKANT: Ds. H.C. van het Maalpad,
Zwartewaal 46, 4617 NS, Bergen op Zoom.
Tel.: 0164-231992
E-mail: hcvhmaalpad@home.nl
- DIACONIE: Rekeningnummer: NL56 RABO 0362 6244 29
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk.
- ZENDING: Rekeningnummer: NL79 RABO 0353 4027 10
t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk
Anna Jacobapolder.
- REDACTIE: Mevr. A. van Strien - van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572682
E-mail: annekevanstrien@hotmail.com
- KOSTERS Janny Wagemaker en Meta van
Nieuwenhuijzen-Maas
Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP
tel.06 16944785/0167-573441
metamaas@icloud.com

WEBSITE: anna-jacobapolder.protestantsekerk.net
 Beheerder: Riemon Backer,
 E-mail: rbacker@zeelandnet.nl

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

- 3 mei: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Doopdienst
 1^e collecte: Kerk
 2^e collecte: Onderhoud
 Deurcollecte: **NOODHULP NEPAL**
- 10 mei: 10.00 uur: Mevr. D. Timmers-Huijgens; Teteringen
 1^e collecte: Stichting Voedselbank
 2^e collecte: Onderhoud
 Deurcollecte: Diaconie
- 14 mei: Hemelvaartsdag. 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld. Barendrecht
 Collecte: Kerk
- 17 mei: 10.00 uur: Ds. F.A. den Harder; Zwijndrecht
 1^e collecte: Diaconie
 2^e collecte: Onderhoud
 Deurcollecte: Zending
- 24 mei. PINKSTEREN. 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad
 1^e collecte: Pinksterzendingscollecte
 2^e collecte: Onderhoud
 Deurcollecte: Diaconie
- 31 mei: 10.00 uur: Ds. J.H.J. Timmers; Teteringen
 1^e collecte: Kerk
 2^e collecte: Onderhoud
 Deurcollecte: Diaconie
- 7 juni: 10.00 uur: Mevr. D. Timmers-Huijgens; Teteringen
 1^e collecte: Kerk
 2^e collecte: Onderhoud
 Deurcollecte: Zending

KERKBLAD

Kopij voor het volgende kerkblad ontvang is graag uiterlijk
Vrijdag 29 mei. Alvast bedankt, Anneke van Strien

DOEN WAT DE BIJBEL ZEGT?.....LIEVER MAAR NIET.....OF
TOCH WEL?

“heil onze wreker, heil hem die, o trotse,
uw kind’ren zal verbrijzelen aan de rotsen”

Wat is dit voor oorlogszuchtige taal? Het roept weerzinwekkende beelden op. Wie dicht zulke verzen? En... wie dóet zulke verzen? Ik denk dat er zeker onder ons zullen zijn die vermoeden dat dit uit de hoek van IS of haar bondgenoten komt. Dat zou kunnen, gezien de wreedheden die door hun strijders worden gedaan. En waarvan berichten in woord en beeld over de hele wereld worden verspreid. Echter bovenstaande woorden komen niet uit die hoek, maar zijn de berijming van het vers waarmee Psalm 137 eindigt. En die in de Nieuwe Bijbel vertaling worden weergegeven als: “gelukkig hij die jouw kinderen grijpt en op de rotsen verplettert”. Ik ben nog geen predikant tegengekomen die dit vierde en laatste vers van deze berijmde Psalm 137 in de gemeente laat zingen. Liever maar niet dus.

Maar wat moet je aan met zulke bizarre teksten in de Bijbel?

(En deze tekst is niet de enige) Overslaan of schrappen vind ik zelf geen optie. Laat deze afschuwwekkende woorden maar staan.

Liever er over struikelen dan er de ogen voor sluiten.

Een eerste stap bij het omgaan met zulke teksten is ze te plaatsen in de context waarin ze staan. De dichter weet zich solidair met ballingen die uit Jeruzalem naar Babel zijn gedeporteerd en daar in hun machteloosheid bespot en vernederd worden door hun beulen. Die zeggen: “zing voor ons eens een vrolijk lied uit Sion”. Daarbij brengt de psalmist ook de Heer in herinnering wat Edom, bondgenoot van Babel, zei over Jeruzalem: ‘neer met die stad, neer, maak haar met de grond gelijk’. De dichter wenst nu dat het geweld dat Babel en Edom uitoefenden op hun eigen hoofd zal terugkeren. “Jullie ontzeggen ons door jullie geweld onze toekomst en onze hoop, laat nu ook jullie toekomst en jullie hoop door geweld te gronde worden gericht”.

Waarbij dus de toekomst van het volk, haar hoop, door de dichter verbeeld wordt in de kinderen. De kinderen van het volk zijn de toekomst voor het volk.

Ook al ken je de context waarin deze woorden klinken, en kan je ze daarom waarschijnlijk ook wel begrijpen, - misschien zelfs nog rechtvaardigen ook -, het neemt niet weg dat in het licht van de gehele Bijbel de vraag moet worden gesteld of wraak de weg is waarmee grof onrecht moet worden beantwoord. Oog om oog, tand om tand dus. (dat in de tijd waarin dit als regel gold al een enorme verbetering was t.o.v. de eindeloze cirkel van geweld en wraak in de tijd daarvoor.) In elk geval zal iedereen het er over eens zijn dat geweld en onrecht niet onbestraft mogen blijven. Op dat gevoel van rechtvaardigheid rust onze rechtspraak. Maar is wraak de begaanbare weg tot vergelding? De vraag stellen is hem eigenlijk al beantwoorden. Wraak is niet de weg die ons door Jezus Christus wordt gewezen. Dat moet gezegd, ook al doe ik dat bescheiden, omdat, als iemand grof onrecht en bruut geweld is aangedaan, gevoelens van rechtvaardigheid een mens (dicht) bij de wens tot wraak kunnen brengen. En wie zal, vanuit een comfortabele situatie, degene die dit overkomen is de maat willen nemen?

Hoe ongemakkelijk en bizar Psalm 137 ook eindigt, in elk geval laat het zien dat de toekomst dicht gaat wanneer deze eindigt in bitterheid, haat en wrok. Voor alle partijen. In deze meidagen van gedenken is het uiterst zinvol om naar wegen te vragen waarop toekomst niet wordt vernietigd, maar wordt opengehouden. Daarbij moeten we leren van het verleden. 'Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst' luidt het jaarthema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Er zijn andere wegen dan wraak. Hoe moeizaam die wegen soms ook worden gevonden en gegaan. Maar in dat licht is het goed dat de dichter van Psalm 137 een andere Zoon van Israël naast zich vindt. Die een radicaal andere weg koos dan wraak. Waarbij Hij een ongekende toekomst opende. Van leven uit de doden. Hem eren we, door te proberen Hem op Zijn weg te volgen.

Doen wat de Bijbel zegt?.....Toch liever maar wel!

HEILIG AVONDMAAL IN DE KRING.

Zondag 19 april jl. vierden we het Heilig Avondmaal voor de eerste maal staande in een kring. Het is te vroeg om na één keer een definitief oordeel te vellen over deze wijze van vieren. Daarom heeft kerkenraad besloten om eerst gedurende een langere periode beide

vormen (tafel en kring) naast elkaar te gebruiken alvorens de wijze van vieren verder te evalueren.

Daarnaast blijkt de plaats van de kinderen bij de viering van het Heilig Avondmaal een belangrijk punt van aandacht. De kerkenraadsleden zijn hierover inmiddels het gesprek met elkaar begonnen. Het is de bedoeling dat de kerkenraad hierover op korte termijn haar standpunt naar de gemeente toe verwoord.

UIT DE GEMEENTE

Matty Neele-Quist (Langeweg 58) hoopt de maand mei weer thuis te kunnen beginnen. Met haar hopen wij dat de goede weg, die is ingezet, nu ook thuis kan worden vervolgd.

Ineke van Nieuwenhuijzen-Vogelaar, Oostdijk 53, verblijft na haar ziekenhuis opname nog in Rotterdam voor revalidatie. Er is nog een lange en spannende weg te gaan.

Dhr. Jan Voshol, Mosselkreekstraat 8, moest opgenomen worden op de IC. Inmiddels is hij weer thuis, maar hij moet, i.v.m. een slechte nierfunctie, voortaan wel gedialyseerd worden.

Riemon Backer, Langeweg 72, moest enkele keren voor behandelingen naar het Erasmus MC. Gelukkig sloegen die aan.

Maar de situatie blijft spannend. Zijn gezondheid blijft kwetsbaar.

Wij bidden als gemeente voor degenen die hier met - , en voor hen die hier niet met name zijn genoemd, maar die ook hun zorgen kennen. Soms blijkt het moeilijk om vertrouwen te blijven houden.

Dat liefdevolle aandacht van mensen en onvermoede vrede van God ook dan voor hen en hun familie een begaanbare weg open zal blijven houden.

Verhuisd.

Mevrouw Verwijs-Quist is verhuisd van Gladiolenstraat 25 naar Eendrachtstraat 82. We wensen haar daar veel woonplezier toe.

Geboren:

John en Lisa van Splunter, Glodialenstraat 2, werden op 18 april verblijd met de geboorte van een dochter die de namen Lieve Jozina Cornelia ontving. Van harte gefeliciteerd met dit prachtige geschenk. En we wensen de ouders toe dat Lieve zal mogen opgroeien als een gezegend mens die ook zelf velen tot zegen zal mogen zijn.

Koninklijke onderscheiding.

Bram Wisse, Langeweg 55, mocht dit jaar delen in de 'lintjesregen'. Hij werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding werd hem uitgereikt vanwege zijn grote inzet in de besturen van diverse organisaties. Waarbij ook onze kerkelijke gemeente niet ongenoemd mag blijven. Van harte gefeliciteerd!

Bediening Heilige Doop

As. zondag, 3 mei, mogen we de Heilige Doop bedienen aan Pieter Marinus Willem Verboom, zoon van Erna Verboom. Hij mag het teken gaan dragen van de belofte dat hij met Jezus Christus gestorven is aan de heerschappij van het kwaad omdat hij met Hem is opgestaan tot Nieuw Leven uit de kracht van God. We heten Pieter daarmee van harte welkom in onze gemeente en in de Kerk van Jezus Christus wereldwijd. We hopen op een gezegende en feestelijke dienst en wensen Pieter toe dat hij tot een mens zal mogen opgroeien die vanuit deze Doop zal willen leven.

AFWEZIGHEID PREDIKANT.

In de maand juni ben ik afwezig in verband met vakantie. Om precies te zijn: vanaf vrijdag 29 mei tot en met zondag 28 juni. Vanzelfsprekend is voor waarneming gezorgd. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Anneke van Strien, Lageweg 7, tel.: 0167-572682. Zij kan u dan verder informeren over de waarnemend predikant.

U allen een hartelijke groet,
Ds. Henk van het Maalpad

UIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad vergaderde donderdag 23 april.

Enkele punten uit die vergadering; We evalueerden de Avondmaalsviering in de kring. Dominee van het Maalpad zal hier over schrijven.

Er zullen mensen benaderd worden voor de vacatures. We hebben diverse briefjes met suggesties ontvangen.

Er moet een beleidsplan gemaakt worden.

Begin september hopen we een avond te organiseren met de contactpersonen. Ook om met elkaar te brainstormen over het werk van contactpersonen.

Er werd stilgestaan bij de zieken in onze gemeente en de zorgen die er zijn. We mogen terugzien op een mooie dienst met Pasen in een

volle kerk, We bespreken de bestemming van de oude Paaskaars,
 Die brengen we altijd bij iemand van wie wij op dat moment denken
 dat diegene extra bemoediging kan gebruiken,
 De volgende vergadering is afgesproken voor donderdag 28 mei.

AARDBEVING IN NEPAL: deurcollecte op 3 mei

De afgelopen week werden we opgeschrikt door de berichten en de beelden van de aardbeving en de naschokken in Nepal.
 Wat een verdriet. Zoveel slachtoffers die het niet overleefden. Zoveel gewonden en zoveel materiele schade. En dat in een gebied wat het toch al arm heeft.
 Wat een tegenstellingen: de feestvreugde van Koningsdag en het verdriet daar.
 Ook als kerkelijke gemeente willen we meelevén.
 Zowel met ons gebed als met onze gaven.
 De deurcollecte zal op zondag 3 mei voor dit doel bestemd worden.
 De ZWO zal het bedrag daarna nog aanvullen.
 VAN HARTE AANBEVOLEN



Uitnodiging

U bent van harte welkom om op de koffie te komen.

4 mei, 1 juni, 6 juli, Enz.

Elke eerste maandagochtend van de maand, van 9 tot 12 uur staat er koffie/thee en (ontbijt)koek klaar aan de Hogeweg 2 te St Philipsland.

Iedereen "jong & oud" is van harte welkom.

Groet, Wendy

Info. 0167 572455 J.P.Geluk@ziezo.biz

ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN

3 mei: Marianne Nell	Christiaan de Waard
10 mei: Daphne van Nieuwenhuijzen.	Driek van Nieuwenhuijzen
14 mei Hemelvaart. Marja Potappel	Geen deurcollecte
17 mei: Heleen de Jager	Chantal de Jager
24 mei: Lizette de Waard en Marcia.	Dominique van Nieuwenhuijzen
31 mei: Marianne Nell	Aaron en Levi Geense
7 juni: Marjolein de Waard	Anouk de Jager
14 juni: Daphne van Nieuwenhuijzen.	Bram van Nieuwenhuijzen

ROOSTER KINDERNEVENDIENST

3 mei: Judith Uijl
 10 mei: Natalie Nuijens
 17 mei: Marja Potappel
 24 mei: Sylvia Reijngoudt. Pinksteren
 31 mei: Miranda Wisse
 7 juni: Meta van Nieuwenhuijzen
 14 juni: Irene Boudeling

BLOEMEN IN DE KERK

In de maand mei zal Wendy Geluk de bloemen verzorgen.
 In juni wordt dat door Riet Wisse gedaan.

JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

20-05-1934: Mevr. J.Verhage-Wesdorp. Noordweg 15.A.J.P.
 26-05-1929: Dhr. L. Bolier. Noordweg 26. A.J.P.

We feliciteren deze jarigen, hun familie en alle anderen die in deze maand jarig hopen te zijn van harte.

We wensen ze een fijne dag en Gods onmisbare nabijheid in het nieuwe levensjaar

Van de ZWO-groep

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:

Achtergrondinformatie.

Bidden voor slachtoffers aanslagen kerken Pakistan.

Midden maart 2015 vond er een aanslag plaats tegen twee kerken in Youhanabad: Katholiek en Protestants. Youhanabad is de grootste christelijke wijk van de stad Lahore in Pakistan. Onze vrienden bij de Church of Pakistan reageren onthutst, geschokt, boos, gefrustreerd. Naar het zich laat aanzien liep het dodental al op tot 20, en het aantal gewonden tot zo'n zestig. Twee zelfmoordenaars van een splintergroep van de Taliban probeerden de kerken binnen te komen. Toen ze door de bewakers werden tegengehouden bliezen ze zichzelf op. De moedige bewakers vonden de dood.

Leden van minderheden voelen zich onveilig in Pakistan. Ze doen hun best om zich in te zetten voor de samenleving, maar de klappen krijgen ze evengoed. Ook de christenen onder hen zijn niet veilig. We snappen hun boosheid en machteloze frustratie.

We hebben onze vrienden van de Kerk van Pakistan beloofd dat we in de Protestantse kerk in Nederland voor ze zullen bidden. Dat doen we niet alleen in Nederland, dat doen we wereldwijd. Niet alleen bidden we voor hen, samen met hen strijden we ook om recht en gerechtigheid voor alle mensen in Pakistan.

Gebed.

Heer,

Opnieuw een aanslag in Pakistan. Opnieuw het leven van zo velen zinloos verwoest. Wanneer komt er een einde aan het lijden?

We bidden u voor de kerk van Pakistan die in deze situatie kerk moet zijn.

Laat ze er zijn voor al die angstige mensen, in verwarring over hun lot, en treurend om de doden.

Een kerk die ook met de overheid moet onderhandelen en relaties onderhoudt met de leiders van de Moslim gemeenschap in Pakistan.

Terwijl om haar heen de doden vallen.

We bidden voor de mensen in de wijk Youhanabad. Dat ze zich niet laten verleiden tot wraakacties, maar effectief initiatieven kunnen ontplooiën voor vrede.

We bidden voor de advocaten die hun rechten verdedigen.

We bidden voor de samenleving in Pakistan. Dat ze niet verder verdwijnt in het ravijn van het geweld, maar weer een plek wordt waar mensen in vrede met elkaar samen leven.

We bidden voor de slachtoffers en hun familie.

Dat ze zullen ervaren dat u bent als een muur om hen heen, een vesting van liefde, een berg van leven.

Een muur, een vesting, een berg van mensen om hen heen.

Om Jezus wil, Amen de ZWO-groep

PINKSTERKETEN: Maandag 18 mei.

Ook dit jaar hopen we Pater Bertus van Schaik en het pelgrimskoor uit Nieuw Vossemeer weer te mogen ontvangen.

U bent van harte welkom tijdens deze korte dienst in onze kerk, Aanvang 19.00 uur.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar nog even na te praten onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

UIT HET LIEDBOEK

Fluister het mij in, heilige Geest:
Ik zal het goede denken.

Spoor me aan, heilige Geest:
Ik zal het goede doen.

Verlok me, heilige Geest:
Ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, heilige Geest:
Ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, heilige Geest:
Ik zal het goede nooit verliezen.

toegeschreven aan Aurelius Augustinus
Voorjaarsverkoping Kindernevendienst

Op zondag 12 april jl. heeft de kindernevendienst, na de kerkdienst, hun jaarlijkse verkoping gehouden. Naast de Amerikaanse cookies en muffins waren er ook door dames van de groep lekkernijen gebakken. De zelfgemaakte appelmoes en advocaat werden graag gekocht.

De gearrangeerde bloemstukjes en door de kinderen gemaakte waxinelicht-houdertje waren een schot in de roos. Al met al heeft deze actie een mooi bedrag bij elkaar gebracht van honderdtwintig euro.

De zaterdag voorafgaand aan de verkoping hebben wij met een gezellige high tea nog even bij gekletst met de dames die vorig jaar afscheid van ons hebben genomen. Als blijk van dank voor hun inzet voor de groep en de kinderen wilden wij dit nog eens benadrukken met een gezellig samenzijn. Helaas waren er drie dames niet in de gelegenheid om erbij te kunnen zijn.

Vanaf deze plaats willen wij:

Wendy, Rita en Ina

danken voor hun inzet,
 enthousiasme en betrokkenheid
 bij de



Kindernevendienst.

KINDERPAGINA

Jullie weten vast wel wat we vieren met het Pinksterfeest. Inderdaad, dat de Heilige Geest naar deze wereld gekomen is. Misschien denk je : wat doet de Heilige Geest eigenlijk? Door de heilige Geest wil God ons hart vullen met bijzondere dingen. De bijbel noemt ze: Vrucht van de Geest. Kijk maar in de sinaasappel: daar straan ze alle 9. Knip de sinaasappel maar uit en plak hem op een stukje dit papier. Knip hem dan weer uit, maak er een gaatje in en doe daar een toutje door. Zo kun je hem ergens ophangen waar je hem vaak ziet.

WOORDZOEKER HEMELVAART EN PINKSTEREN.

Woordzoeker Hemelvaart en Pinksteren

(de overgebleven letters vormen de oplossing)

T	T	R	O	O	S	T	E	R	G	O	D	N	I	W	
R	S	G	P	A	A	V	L	A	M	M	E	N	T	D	
A	E	E	G	F	P	E	E	S					O	S	
A	E	L	E	S	O	R	E	R					E	G	
V	G	U	S	C	S	S	D	E					S	N	
L	N	I	T	H	T	C	N	G					P	E	
E	I	D	A	E	E	H	A	N	R	V	W	N	R	L	
M	T	Z	A	I	L	I	J	H	A	U	E	O	E	A	E
E	R	E	N	D	E	N	R	G	U	R	L	N	A	P	
H	O	G	F	P	N	I	E	S	V	V	K	I	K	I	
E	T	I	E	E	D	N	T	U	N	U	E	E	E	C	
M	S	L	E	T	O	G	H	A	E	L	N	M	E	S	
E	T	I	S	R	O	S	C	M	L	D	T	O	H	I	
L	I	E	T	U	J	E	E	M	A	L	P	R	T	D	
M	U	H	I	S	N	E	R	E	T	S	K	N	I	P	

DEEL
GELUID
TALEN
FEEST
VUUR
ZEG
WIND

VERVULD
HEMELVAART
PINKSTEREN
UITSTORTING
TOESPRAAK
APOSTELN
AFSCHEID

ROMEINEN
GEEST
HEILIGE
HEMEL
RECHTERHAND
WOLKEN
JOOD

OPGESTAAN
DISCIPELEN
EMMAUSGANGERS
VERSCHIJNING
VLAMMEN
TROOSTER
PETRUS

De oplossing is:

Copyright EB Onderwijs 2004

Op een mooie pinksterdag..... Wat kun je allemaal doen op Tweede Pinksterdag? Een woonboulevard bezoeken, een Pinkstershow bijwonen, luieren in de achtertuin. Maar u zou ook een mooie wandeling in de natuur kunnen maken. De Katholieke Kerk en de Gereformeerde Kerk, in Oud-Vossemeer, organiseren een inspirerende wandeltocht in de middag van Tweede Pinksterdag, maandag 25 mei 2015. Iedereen, jong en oud, kan meedoen. Deelname is gratis.

De wandeling begint in de H. Willibrorduskerk, Dorpsweg 7 te Oud Vossemeer. Vanaf 13.30 uur is er inloop met koffie/thee of limonade en iets lekkers. Om 14.00 uur is de officiële start. Er is een wandelroute van circa 10 km, eventueel kan deze worden ingekort tot 5 km. De finish is in de Gereformeerde Kerk, Hofstraat 21, Oud Vossemeer.

Tijdens de route krijgen de wandelaars zo nu en dan iets aangereikt; iets te drinken maar ook inspiratie zoals een afbeelding of tekst die aanleiding geeft tot gesprek.

Bij de finish wordt de deelnemers iets te eten aangeboden. In de kerk kan worden nagepraat over de Pinksterwandeling. Voor de kinderen is er een speciale fotospeurtocht opgenomen in de route. Voor verdere info: <http://oud-vossemeer.protestantsekerk.net> of www.sint-christoffel.nl/kernen/oud-vossemeer.

