

Rondom de kerk



JAARGANG 67

NR. 1

NOVEMBER 2021

MEDEDELINGENBLAD VAN DE
GEREFORMEERDE KERK TE
ANNA JACOBAPOLDER.



BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS

- POSTADRES: Gereformeerde Kerk,
Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder.
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com
- REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk
KERK: E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com
- VOORZITTER: Dhr. G.A. Boudeling. Zuidweg 1 4675RR
Sint Philipsland.Tel. 06 50430450
- SCRIBA: Mevr. Joke Bomas - Verkerke
Plataanstraat 29 4675 AW Sint Philipsland
Tel.: 06 - 55107947
- PREDIKANT: Ds. H.C. van het Maalpad,
Verduinsbos 49 4661 NT Halsteren
Tel.: 0164-231992
E-mail: hcvhmaalpad@home.nl
- REKENINGNUMMER
ZENDING en DIACONIE : NL79 RABO 0353 4027 10
t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk
Anna Jacobapolder.
- REDACTIE: Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.:0167-572682
E-mail: annekevanstrien@hotmail.com
- KOSTERS Janny Wagemaker en Meta van
Nieuwenhuijzen-Maas
Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP
tel.06 16944785/0167-573441
metamaas@icloud.com
- WEBSITE: anna-jacobapolder.protestantsekerk.net
Beheerder: Fanny van Strien,
E-mail: funniestfanny@hotmail.com

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

- 7 nov. 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom
Viering H.A. Avondmaalscoll. Maaltijdvoorziening
Collecten: Diaconie, Onderhoud en Zending
- 14 nov. 10.00 uur: Ds. B.M. van Ginhoven; Ouwerkerk
Collecten : Kerk, Onderhoud en Diaconie
- 17 nov. Dankdag
19.00 uur: Ds. P. de Graaf; Kruijningen.
Collecte: Dankdag Collecte voor de kerk
Aansluitend gemeentevergadering
- 21 nov. Laatste zondag van het kerkelijk jaar
10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad
Collecten: Pastoraat eigen kerk, Onderhoud en Diaconie
- 28 nov 1^e Advent
10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht
Collecten: Werelddiaconaat Moldavië, Onderhoud, en
Zending.
- 5 dec. 2^e Advent
10.00 uur: Ds. Timmers, Roosendaal
Collecten: Kerk, Onderhoud en Diaconie

KERKBLAD

Kopij voor het decembernummer ontvang ik graag uiterlijk vrijdag 26 november.

Met vriendelijke groet, Anneke

VAN DE DOMINEE

De mensen van voorbij...

Zondag 21 november is het de laatste zondag van dit kerkelijk jaar. Het is een zinvolle en goede gewoonte om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar in de kerkdienst namen te noemen van hen die in het afgelopen kerkelijke jaar in onze gemeente zijn overleden. Daarnaast willen wij ook hen gedenken die niet met name worden genoemd maar die voortleven in onze gedachten en harten. Voor hen wordt een kaars aangestoken aan het licht van de Paaskaars.

'De mensen van voorbij, zijn in het licht zijn vrij'. Dat zijn de laatste woorden uit het lied 'De mensen van voorbij'. Hanna Lam schreef de tekst.

Zij bezat de gave om n.a.v. Bijbelverhalen kinderverzen te schrijven met verrassend eenvoudige teksten. Dat deed ze in de eerste plaats voor haar eigen drie kinderen. Haar teksten waren echter zo 'goed van taal, toon en theologie' (volgens dichter Willem Barnard) dat ze werden verzameld en uitgegeven in de liedbundelserie 'Alles wordt nieuw' (4 delen). In ons huidige Liedboek zijn 23 van haar (kinder)liederen opgenomen. De meesten zijn bekend doordat ze op school en in de kerk werden en worden gezongen.

Hanna Lam is in 1988 gestorven. In de leeftijd van 59 jaar. Het lied 'De mensen van voorbij' schreef zij in het jaar voor haar overlijden. Haar kleinzoon van 4 jaar vond, toen zij het hem voorzong, te verdrietig om het te zingen. Daarom heeft zij het een 'opzegversje' genoemd. Hieronder staat de tekst, die voor zichzelf spreekt.

(Overigens is er wel een melodie waarop deze tekst wordt gezongen o.a. Nederland zingt:

<https://www.youtube.com/watch?v=H133QfIEpTE>)

De mensen van voorbij wij noemen ze hier samen.
 De mensen van voorbij wij noemen ze bij namen.
 Zo vlinderen zij binnen in woorden en in zinnen
 en zijn wij even bij elkaar aan 't einde van het jaar.

De mensen van voorbij zij blijven met ons leven.
 De mensen van voorbij ze zijn met ons verweven
 in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen,
 in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij zij worden niet vergeten.
 De mensen van voorbij zijn in een ander weten.
 Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen.
 De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij.

BERICHTEN

Een vervelende val met de fiets bezorgde Jopie Verwijs – Quist een arm in het gips (letterlijk en figuurlijk onhandig) en gekneusde ribben (vooral ook pijnlijk). Gelukkig lijkt herstel goed te verlopen.

Van Peter Jan en Lizette Fontijne – de Waard ontvingen we bericht van de geboorte van een dochter. Op 24 oktober jl. werd Francina Dina Cornelia geboren. Ze kreeg als roepnaam Zoë. Haar naam betekent 'leven'. Zij is het zusje van Rens. We feliciteren ouders, broer, en overige familieleden van harte met Zoë. Dat zij zal mogen opgroeien tot een gezegend mensenkind dat met haar aanwezigheid voor de mensen om haar heen een dankbaar teken van leven zal mogen zijn.

We weten dat er in onze gemeente meerderen te maken hebben met verdriet, eenzaamheid, ziekte of zorgen. Namen worden niet altijd hardop genoemd. Gelukkig horen we van onderling omzien naar elkaar. Dat daarbij ook Gods Nabijheid zal mogen worden ervaren.

GEDACHTENIS VAN DE NAMEN.

Ik noemde hierboven al de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In het afgelopen jaar is in onze kerkelijke gemeente op 25 augustus Briena Jagt overleden. In de leeftijd van 77 jaar. Haar naam wordt genoemd in de dienst, waarbij ook een kaars wordt aangestoken met het licht van de Paaskaars.

Daarnaast zullen wij namen in onze herinneringen meedragen aan anderen die zijn overleden en dicht bij ons stonden en ons dierbaar waren. Ook voor hen wordt een kaars aangestoken.

TENSLLOTTE:

Elders leest u informatie over de gemeenteavond die op dankdag gehouden zal worden na de kerkdienst. Er zullen zaken worden besproken die alles te maken hebben met de (voort)gang van de gemeente in de nabije toekomst. De beamer zal worden gebruikt om één en ander ook met beelden inzichtelijk te maken,. Daarom zullen we deze gemeenteavond in de kerkruimte zelf houden. Vanzelfsprekend bent u meer dan welkom.

Ook wordt u elders gewezen op de ontmoetingsmiddag voor 60+ 'ers op 2 december. Een precieze invulling van het programma kan nog niet worden gegeven. Er moet nog worden afgewacht wat eventuele nieuwe coronamaatregelen voor deze bijeenkomst betekenen. Maar de datum kunt u vast in uw agenda zeten.

In deze november maand sluiten we dit kerkelijke jaar af (21 november) en beginnen we aan een nieuw kerkelijk jaar. Zondag 28 november is de eerste zondag van Advent. Gevolgd door een periode waarin we ons voorbereiden op het Kerstfeest.

U allen een hartelijke groet,

Ds. Henk van het Maalpad

VAN DE KERKRENTMEESTERS.

Kerstkaarten kerk

Het college van kerkrentmeesters wil u vragen nog even te wachten met het aanschaffen van kerstkaarten. Begin december zullen we namelijk onze eigen kerstkaarten verkopen. Het gaat om 4 verschillende dubbele kaarten zonder wensopdruk. De foto's zijn allemaal genomen in of rondom de kerk (in de polder) en zullen in pakketjes van 8 aangeboden worden.

In het volgende kerkblad zal een indruk van de kaarten en een bestelformulier worden aangeboden.

JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

16-11-1943: Dhr.C.A. Groeneveld. Gladiolenstr. 46.4675BB St.Ph.
 25-11-1946 Mevr. J.Verwijs-Quist. Mosselkreekstraat 5. 4675BN.St.
 01-12-1945: Mevr. F.F.B. Groeneveld-v.d. Hoeven. Gladiolenstraat
 46, 4675 BB St. Philipsland.

Deze jarigen, maar ook alle anderen die deze maand jarig zijn onze hartelijke gelukwensen. Een fijne dag toegewenst.
 Wij wensen allen Gods zegen over het nieuw begonnen levensjaar.

ROOSTER OPPASDIENST EN KINDERNEVENDIENST

7 nov. Ingrid	Heleen
14 nov. Judith	Meta
21 nov. Leontine	Fanny
28 nov. Erna	Natalie
5 dec. Leontine	Irene
12 dec. Arie/Alexandra	Mariella

ROOSTER KERKTAXI

7 nov. Rien en Agnes
 14 nov. Sylvia
 21 nov. Sjaak
 28 nov. Bram en Coby
 5 dec. Martijn en Joke
 12 dec. Rien en Agnes

BLOEMEN IN DE KERK

In november zal Joke Bomas de bloemen verzorgen.
 In december doet de kerstcommissie dat.

Marie Maas heeft aangegeven te willen stoppen.
 Oktober was haar laatste bloemschikmaand

Marie hartelijk dank voor je trouwe inzet en prachtige fleurige bloemschikkingen.

VANUIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 20 oktober.

Hieronder enkele punten uit de vergadering.

We nemen vanavond afscheid van Ike, die bedankt wordt voor al het werk dat hij heeft verricht. Rien is vanavond voor het eerst aanwezig in zijn functie als ouderling.

De dominee opent de vergadering met het lezen Psalm 8, uit twee vertalingen, de NBG-vertaling en de bijbel in gewone taal en wijst ons op de verschillende schrijf en uitleg wijze van twee verschillende Bijbelvertalingen. Hierna gaat hij voor in gebed.

In januari gaan de kinderen van de nevendienst naar de vlindertuin in Kwadendamme. Het kerstproject wordt dit jaar gekozen uit kind op zondag.

Er wordt overlegd en besloten om voorlopig geen verdere versoepelingen door te voeren ten aanzien van ons corona beleid.

De gemeente wordt gevraagd heraan mee te werken door de kerk van voor naar achter te vullen en zo min mogelijk bewegingen in de kerk te hebben. Het avondmaal vieren we ook nog in de bank, waarbij de ambtsdragers het brood en wijn aan zullen reiken.

De kerstcommissie komt binnenkort bijeen.

De beroepingscommissie is bijeengewees en binnenkort zal er een bijeenkomst gehouden worden met de beroepingscommissie vanuit Halsteren/Nieuw Vossemeer. Dhr. Ben van Wezep is met aller instemming voorzitter van de algemene beroepingscommissie.

Als gemeente zijn we verplicht een plaatselijke regeling te hebben.

Momenteel hebben we die niet. In de kerkenraad is een voorstel gemaakt, dat aan de gemeente gepresenteerd zal worden en om goedkeuring gevraagd zal worden tijdens de gemeentevergadering. In deze regeling staan afspraken over de wijze waarop wij kerk zijn en hoe wij zaken geregeld hebben.

Het college van kerkrentmeesters gaat 20 november weer een oliebolactie organiseren.

We bespreken de pastorale zaken met elkaar. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zullen wij de overledenen herdenken.

Uit onze gemeente herdenken we Briena Jagt.

De doopdienst van Tommie Uijl en Samuel Bardelmeijer zal plaatsvinden in de dienst van 13 februari 2022.

Na lange tijd willen we weer een 60+ middag organiseren. Deze zal plaatsvinden op donderdag 2 december in Ons Dorpshuis.

Op 23 december zal CBS het Kompas haar kerstfeest vieren in onze kerk.

Vanwege de gemeenteavond vergaderen we niet de 3e week van de maand, maar de 4e en wel op woensdag 24 november.

Dit waren enkele punten uit de vergadering.

CORONABELEID

Nadat we lange tijd alleen online kerkdiensten hebben gehad, waren we erg blij dat we weer als gemeente bijeen mochten komen, hetzij dat we nog niet konden zingen met elkaar. Een stapje verder naar het oude normaal was dat we weer konden zingen.

We hebben vanaf de herstart aangehouden dat we de kerk van voor naar achter vullen, om zo min mogelijk beweging in de kerk te hebben en plaatsen op 1,5 meter van elkaar. Nu we in de samenleving meer teruggaan naar het oude normaal, merken we dat ook in de kerk de regels minder strak gehanteerd worden.

Toch willen we u als kerkenraad vragen om de regels zoals de kerkenraad deze aan de hand van adviezen vanuit de PKN heeft opgesteld te blijven hanteren.

Waar het voor de een goed voelt om de mede kerkgangers weer te begroeten en bij elkaar te gaan zitten, kan dit voor andere bezoekers een reden zijn om weg te blijven, uit vrees voor besmetting voor zichzelf of huisgenoten.

Laten we elkaar dus alstublieft de ruimte geven en houdt gepaste afstand, zodat de kerk voor iedereen een plek is waar men zich veilig kan voelen.

In aansluiting hierop verzoeken we u om jassen bij u te houden, de kapstokken zijn immers nog steeds gemarkeerd met tape als teken deze niet te gebruiken.

De kerkenraad rekt op u allen en bedankt u vast voor uw medewerking!

60+ MIDDAG

Na lange tijd willen we toch de draad weer oppakken en een middag organiseren voor de 60+ leden. We willen deze bijeenkomst houden op donderdag 2 december 2021 in Ons Dorpshuis. We willen de middag beginnen om 15.00 uur en deze zal duren tot ca 17.00 uur. Wat we precies gaan doen is nog niet helemaal rond, maar elkaar ontmoeten staat centraal.

Vanuit de gemeente Tholen is het beleid dat bij bijeenkomsten zoals dit, bezoekers bij binnenkomst hun corona QR-code dienen te tonen.

We willen u vragen deze bij de hand te hebben als u de bijeenkomst bezoekt.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij de scribe, Joke Bomas via een appje of telefoontje op 06-55107947 of via de mail: ger.kerk.ajp@gmail.com.

Aanmelden kan tot en met maandag 30 november.

We zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten.

GEMEENTEVERGADERING

Na een jaar geen vergadering te hebben gehouden vanwege de corona, willen we op woensdag 17 november 2021 weer een gemeentevergadering organiseren.

Deze zal plaatsvinden in de kerk, na afloop van de dankdagdienst. Deze avond zal door het college van kerkrentmeesters de begroting voor 2022 gepresenteerd worden.

Ook zal de financiële situatie van onze gemeente aan bod komen, zeker met het oog op een eventueel te beroepen predikant na het emeritaat van ds. van het Maalpad.

Het concept van de plaatselijke regeling zal met de gemeente besproken worden en daar waar overeenstemming is, voor akkoord gegeven worden.

Zoals u kunt lezen, allemaal zaken die alle leden van onze kerk aangaan. We nodigen u daarom van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn en uw stem te laten horen. We zijn immers samen kerk!

COLLECTEGELDEN

Tijdens de diensten worden de collecten gehouden, waarbij u gebruik kunt maken van collectebonnen of contant geld. Deze gelden werden elke maand geteld bij de Rabobank in Tholen. Tot de corona kwam... omdat er alleen online diensten werden gehouden, was er ook geen reden om te gaan tellen. Toen er weer naar de kerk gegaan mocht worden, moest er ook weer geteld worden. Het klinkt eenvoudig, maar het was een hele onderneming, van Tholen via Bergen op Zoom en uiteindelijk naar Zierikzee waar nog een filiaal geopend was en waar ook geld gestort kon worden. Na bovenstaande ervaring willen we u graag wijzen op de collectebonnen die u kunt bestellen, door het formulier achter in het kerkblad in te vullen en in het bakje in het halletje te leggen.

Wat ook een mogelijkheid is, waar we u graag op attenderen, is digitaal aan de collecte bijdragen. Dit kan door op de site de link aan te klikken van het collectedoel voor die zondag, waarna u direct doorgelinkt wordt naar de rekening van de kerk.

GETELDE COLLECTEN OP 1 NOVEMBER

	Cash	Bonnen	Totaal
kerk	€ 416,95	€ 253,00	€ 669,95
kerk en israel	€ 21,00	€ 30,00	€ 51,00
avondmaals collecte	€ 58,00	€ 18,50	€ 76,50
vredeswerk	€ 23,80	€ 20,00	€ 43,80
diaconie	€ 397,67	€ 318,50	€ 716,17
missionairwerk	€ 27,50	€ 8,00	€ 35,50
zending	€ 208,25	€ 164,50	€ 372,75
watersnoodramp	€ 293,50	€ 71,00	€ 364,50
ingeleverd vet	€ 25,00	€ -	€ 25,00
kerkblad	€ 20,00	€ -	€ 20,00
samen tegen corona	€ 86,70	€ 19,00	€ 105,70
moldavie	€ 24,00	€ 27,50	€ 51,50
onderhoud	€ 524,75	€ 437,00	€ 961,75

GELEGENHEIDSKOOR

Hoe alles verder loopt weten we nu natuurlijk nog niet. Maar het gelegenheidskoor is weer begonnen met oefenen voor de Kerstavonddienst. .

We doen het zo 'coronaproof' mogelijk.

We geven elkaar de ruimte, staan verder uit elkaar dan we gewend zijn, en drinken koffie in de kerkzaal.

Toch is het fijn dat we zo weer met elkaar Gods lof kunnen zingen.

Het is iedere maandagavond vanaf half acht.

Oliebollenactie

20 november 2021



Wilt u onze kerk steunen?

Bestel van vandaag nog uw oliebollen!

Verkoop per zak: (halve zak ook mogelijk)

8 oliebollen € 5,-



Rekening houdend met de coronamaatregelen:

- Betalen: Contant gepast – geen wisselgeld, of via QR code met uw smartphone.

Afhalen tussen 13:00 en 15:00 uur op Zuidweg 1 Anna Jacobapolder.

Let op de verplichte rijrichting over het erf.

Strookje inleveren in de brievenbus Langeweg 23e Anna Jacobapolder

of vul het digitaal in via <https://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net>

of <https://www.facebook.com/KerkannaJacobapolder>

- Bestellingen moeten vóór 13 november binnen zijn, want OP=OP!



-
- Naam:
 - Adres:
 - Telefoonnummer:
 - Aantal zakken oliebollen met rozijnen:
 - Aantal zakken oliebollen zonder rozijnen:

PUZZELPAGINA Schrijf de letters op de juiste plaats in het lege blok. De zwarte hokjes en de voorgeschreven letters helpen je op weg. Kun je de laatste zin afmaken?



VAN DE ZWO GROEP

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:

Kerken staan op tegen armoede

Achtergrondinformatie.

Wereldwijd leven veel mensen in armoede, ook in Nederland.

Kerken over de hele wereld voorzien mensen in hun eerste levensbehoeften, helpen hen aan eigen inkomsten.

Zij laten hun stem horen bij onrecht en geven mensen weer hoop voor de toekomst.

Kerk in Actie ondersteunt kerken in Nederland en andere landen om dit diaconale werk te verrichten.

Staat u samen met christenen over de hele wereld ook op tegen armoede?

Steun de diversen projecten te vinden op de site van Kerk in actie.

Gebed.

Eeuwige God,

We horen het dagelijks:

een groeiende inkomenskloof, dalend vertrouwen, ongelijke kansen voor zovelen, regeldruk en onterechte verschillen.

Het is hier, daar, overal ter wereld, op zoveel verschillende plekken, achter ontelbare deuren.

Onzichtbaar op het eerste gezicht, en soms lijkt weggijken bijna noodzakelijk.

Want iedereen heeft zijn problemen.

Wie helpt ons, hoe zijn we er voor elkaar?

Help ons, God, onrecht en armoede niet te accepteren, maar samen de wereld te veranderen.

Geef ons de kracht om - vandaag, deze week - op te staan, zodat we luisteren, vertellen, vragen, doen.

In kwetsbaarheid kunnen zijn, een stap te zetten en verschil te maken.

In Uw Naam kunnen we verbinden, met elkaar, voor elkaar.

Overal: over de drempel heel dichtbij,

en op allerlei plekken ter wereld.
Tegen armoede en onrecht,
in het vertrouwen dat U het verschil maakt.
Amen
de ZWO-groep

**SCHOENEN
DOOSACTIE**

“Doe mee....

”Schoenendoosactie Kleine moeite, groot geschenk

voor kinderen in nood.

We hopen dat je door een schoenendoos te versieren en te vullen met speelgoed, toiletartikelen en schoolspulletjes, kinderen ergens anders op de wereld blij kunt maken.

Ook overvloedige spulletjes kun je inleveren, deze worden gebruikt om op te vullen, schone knuffels, petjes zijn o.a. welkom. Er staat hiervoor een mand in de kerk.

Actiefolders met informatie liggen achterin de kerk op het tafeltje en/of kijk op de Website:

<https://schoenendoosactie.nl/>

T/m zondag **14 november** kun je de dozen en losse spullen meebrengen naar de kerk, of meegeven aan iemand die naar de Kerk in AJP gaat

Wie leuk als je iets van jezelf geeft? Dit moment is dan wel dat het zo goed als nieuw is.

ZO VUL JE DE DOOS:

- ✓ 4 schriften
- ✓ 3 pennen
- ✓ gum/gom
- ✓ puntenslijper
- ✓ set kleurpotloden
- ✓ 3 potloden
- ✓ knuffel
- ✓ stuk zeep
- ✓ tandenborstel
- ✓ tandpasta

✓ Vul de doos aan met:

- Schoolspullen: schriftblok, liniaal, etui
- Speelgoed: pop, auto, jop, kleurboek, springtouw, knaakkers (vanaf 5 jaar), bal, muziekinstrument, domino, puzzel
- Verzorgingsartikelen: haarspulletjes, toiletzeep, sieraad
- Praktische spullen: linen draagtas, slippers, pet, kledingstuk, sokken, kunststof beker

✗ Stop dit er NIET in:

- Snoep of ander eten
- Artikelen met batterijen
- Artikelen met agressieve afbeeldingen en oorlogspeelgoed
- Artikelen die snel uitdrogen zoals stiften, klei, lijm, verf
- Verkeersknuffel
- Deodorant
- Vloeibare producten zoals ballen-blaas en shampoo i.v.m. lekken
- Ballonnen

Geef een leuke kaart, tekening of foto van jezelf toe. Dat vinden de kinderen erg leuk!

KIJKJE BIJ HET KIND

“Beste Theofilus, vriend-van-God. Ik heb alles verzameld wat ik over Jezus te weten kon komen en nu schrijf ik het op. Speciaal voor jou. Theofilus, vriend-van God. Zodat je zeker weet dat het echt waar is.”



Zo begint ongeveer het evangelie van Lucas. Stel je nou voor dat Lucas een plakboek had, waarin hij alles over Jezus verzamelt had. Wat zou er dan in dat plakboek staan?

Daar gaan we met de kinderen in deze adventstijd naar op zoek. Voor in onze kerk komt er een projectboek te staan met voor elke zondag een nieuwe bladzijde. Waarin we zien wat Lucas allemaal te vertellen heeft en verzamelt heeft. Het projectboek is tegelijk een plakboek voor de kinderen zelf waarin ze hun eigen bijzondere verhalen een plek kunnen geven.

Elke zondag is er dus een nieuwe bladzijde waarin we iets te zien krijgen van de verhalen, de liederen en de beelden die Lucas met ons wil delen.

We horen over de priester Zacharias die een hele bijzondere boodschap krijgt in de tempel met als thema Wacht eens...

In de tweede advent zondag krijgt Maria bezoek van een engel met goed nieuws. Daarna horen we dat Maria op bezoek gaat bij haar tante Elisabet waar zij haar lied zingt. Op de vierde advent zondag luisteren we naar het verhaal van de geboorte van Johannes de dooper en zijn vader Zacharias die het uitzingt van blijdschap. En natuurlijk horen we over de geboorte van Jezus in Betlehem waar de herders als eerste in de stal mogen komen kijken.

Het plakboek maakt al deze verhalen zichtbaar in illustraties, weetjes, losse notities en nog veel meer. Nu is het leuke aan een plakboek dat je deze niet zomaar hebt om in de kast te leggen en er nooit meer naar te kijken. Nee een plakboek wordt pas echt bijzonder als je er samen naar kijkt en samen over praat. Als je zegt; 'Weet je nog' en 'Dat heb ik ook wel eens meegemaakt.'

Eigenlijk is het met bijbel verhalen net zo. De evangelist Lucas heeft zijn verhalen niet verteld om ze ergens in een archief te bewaren. Nee, hij schreef zijn verhalen op zodat wij er samen over kunnen

praten. Zodat we aan elkaar kunnen vragen; ‘Heb jij dat ook wel eens mee gemaakt?’ of ‘Wat denk jij daarbij?’

We hopen dat het project van dit jaar daar een inspiratiebron voor kan zijn.

Daarbij kan het gezinsboekje ook helpen die we ieder gezin zullen langsbrengen. In dit boekje heeft elke dag van deze adventtijd een nieuwe bladzijde; met verhalen, proefjes, spellen en nog veel meer. Zo leven de kinderen samen met hun ouders toe naar het Kerst feest.

In deze speciale tijd zullen er ook weer kinderen zijn die de advent kaars zullen aansteken en hebben we een ander kind gevraagd om het daarbij behorende gedichtje voor te lezen. Altijd weer speciaal en spannend als ze voor deze taakjes gevraagd zijn. Voordat we met de kinderen naar hun dienst gaan zingen zijn we gewend om hun lied: ‘Lees je bijbel, bidt elke dag te zingen.’ Ook dit zal anders zijn. Graag zingen we met de gehele gemeente het advent lied: *Wij bidden om verhalen* (dat zal worden gezongen op de melodie: ‘Nu daagt het in het oosten’, Liedboek 444) .

Wij wensen iedereen vanaf deze plaats dan ook veel plezier met dit project.



Oplissing puzzel:

Dit kind is beroemd. Het wordt al eeuwenlang genoemd. Het maakt de wereld mooi en goed. Zijn naam is

LICHT VAN UW LIEFDE

In alle drukte
lukt het soms
om rustig
en aandachtig
te worden.
Oefening helpt,
toch voelt het
elke keer weer
als een geschenk;
het moment van helderheid,
of beter nog
van grote
klaarheid.

O God, dankbaarheid
Vervult mij
om alles wat is:
om de zegeningen,
om de goede schepping,
om alles
wat met licht omfloerst is.

O God, ik zoek
maar weet mij gevonden,
Ik dank
en weet deze wereld gedragen,
Ik verlang
en zie in alles
licht
van Uw liefde.

O God, ik hoop
en geloof
in de klaarheid
die toch de Uwe is.
Woon met Uw liefde in mij.

Uit: U die voor mij uitgaat, gebeden voor onderweg. Marco Luijk



BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN

Naam

Adres

Telefoon

Uw bestelling:

.....blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart

.....groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart

.....oranje kaarten: € 2,00 per bon = € 40 per kaart

Datum:

Handtekening: