

*Rondom de kerk*



JAARGANG 65

NR. 11 SEPTEMBER 2020

MEDEDELINGENBLAD VAN DE  
GEREFORMEERDE KERK TE  
ANNA JACOBAPOLDER.



BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS

- POSTADRES: Gereformeerde Kerk,  
Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder.  
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com
- REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk  
KERK: E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com
- VOORZITTER: Dhr. I.G. de Jager. Eendrachtstraat 94  
4675 CZ Sint Philipsland. Tel. 06 - 53991163
- SCRIBA: Mevr. Joke Bomas - Verkerke  
Plataanstraat 29 4675 AW Sint Philipsland  
Tel.: 06 - 55107947
- PREDIKANT: Ds. H.C. van het Maalpad,  
Verduinsbos 49 4661 NT Halsteren  
Tel.: 0164-231992  
E-mail: hcvhmaalpad@home.nl
- REKENINGNUMMER  
ZENDING en DIACONIE : NL79 RABO 0353 4027 10  
t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk  
Anna Jacobapolder.
- REDACTIE: Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen,  
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.  
Tel.:0167-572682  
E-mail: annekevanstrien@hotmail.com
- KOSTERS Janny Wagemaker en Meta van  
Nieuwenhuijzen-Maas  
Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP  
tel.06 16944785/0167-573441  
[metamaas@icloud.com](mailto:metamaas@icloud.com)
- WEBSITE: anna-jacobapolder.protestantsekerk.net  
Beheerder: Fanny van Strien,  
E-mail: funniestfanny@hotmail.com

## PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

Vanaf september zijn de diensten weer iets uitgebreider. Er is ook weer een aangepaste vorm van oppasdienst en kindernevendienst. Wel mogen er een beperkt aantal mensen aanwezig zijn, en mag er nog niet gezongen worden. U kunt zich aanmelden als u aanwezig wilt zijn. Uiterlijk zaterdagmiddag. U kunt dan gelijk doorgeven of u van de oppasdienst, kindernevendienst of kerktaxi gebruik wilt maken. Tel. Nr. 06 39892339.

6 september: 10.00 uur: Ds. C. Brakema; 's Heer Abtskerke  
Collecten: Diaconie, Onderhoud en Zending

13 september: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Doopdienst  
Collecten: Jeugdwerk eigen kerk, Onderhoud en  
Diaconie

20 september: 10.00 uur: Ds. T. Vrolijk; Capelle aan de IJssel  
Collecten: Kerk, Onderhoud en Zending

27 september: 10.00 uur: Mevr. J. Vree; Maasdam  
Collecten: Vredeswerk, Onderhoud en Diaconie

4 oktober: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom  
Collecten: Kerk en Israël, Onderhoud en Diaconie

De collectebeker staat aan de uitgang. De opbrengst wordt verdeeld over de drie doelen van de betreffende zondag.

Als u niet in de kerk bent kunt u uw gift overmaken naar de nummers van de kerk zoals vermeld op de voorgaande blz. o.v.v. het doel waar het geld voor bestemd is.

KERKBLAD

Kopij voor het volgende kerkblad ontvang ik graag uiterlijk 25 september. Met vriendelijke groet, Anneke van Strien

VAN DE DOMINEE

## Kerkhonger of kerkhuiver

In de afgelopen week trof mij een artikel in dagblad Trouw met de kop 'kerkhonger of kerkhuiver'. Een aantal predikanten komt aan het woord m.b.t. de gang van zaken rond het kerkbezoek in deze tijd.

Nu er weer beperkt kerkbezoek mogelijk is blijkt op vele plekken dat het toegestane aantal gemeenteleden niet wordt gehaald. Soms bij lange na niet. Oorzaken worden gezocht en genoemd.

Allereerst: Men vermoedt dat er onder vooral ouderen misschien wel kerkhonger is, maar dat de kerkhuiver toch sterker blijkt. Anders gezegd: onder ouderen leeft de vrees dat kerkbezoek de kans op besmetting vergroot. Liever nog maar even afwachten wat het virus 'gaat doen'. En misschien komt er toch op korte termijn een vaccin.

Vervolgens: In veel gemeenten zijn diensten goed te volgen via audio- en of video kanalen. Waarbij niet zelden de kwaliteit uitstekend is. En ook terugluisteren of terugzien tot de mogelijkheden behoort. Niet alleen komt dit tegemoet aan de vrees een besmetting op te lopen tijdens kerkbezoek, maar het blijkt ook dat dit een gemak is geworden dat de mens dient. En dus 'kerkhonger' doet afnemen. Zowel bij jongeren als ouderen. En dan blijkt de stap van het volgen van een on-line kerkdienst naar het helemaal niet meer volgen van een kerkdienst voor sommigen ook niet groot. Een aantal (on) regelmatige kerkgangers van vóór de coronatijd zullen dientengevolge nu of later niet meer in de kerkdiensten worden gezien. Ook niet meer als het wel kan. Daarbij is geen sprake van kerkhuiver of kerkhonger: De behoefte aan het bijwonen van een kerkdienst lijkt verdwenen.

Ouderen in onze gemeente hebben wellicht al telefonisch- of anderszins contact gehad met een kerkenraadslid. Met allereerst de vraag hoe het deze periode is gegaan en gaat. Want we missen de ontmoetingen. Het elkaar zien en even spreken rondom de kerkdiensten. Ook wordt de vraag gesteld naar behoefte aan kerkbezoek en/of andere ontmoetingsmoment. Daarbij wordt nog eens duidelijk voor het voetlicht gebracht dat wij in onze kerk alle

geldende regels m.b.t het minimaliseren van virusoverdracht goed in acht nemen. We handelen zorgvuldig. We hopen dan ook van harte dat ook ouderen de stap naar kerkbezoek weer durven nemen. Ook wordt vanaf 6 september de oppasdienst weer opgestart. Niet alleen voor de allerjongste kinderen, maar (in elk geval: voorlopig) ook voor oudere kinderen. Zodat ook ouders samen met hun kinderen weer de mogelijkheid hebben om naar de kerk te komen. U leest daarover elders meer.

Als gemeente zijn we ook dankbaar en blij met de komst van nieuwe ambtsdragers. Van twee zijn namen al bekend gemaakt: Erna Verboom zal in het ambt van ouderling worden bevestigd en Jan de Waard in het ambt van diaken. Met een derde kandidaat (voor ouderling-kerkrentmeester) zijn we momenteel in gesprek. Daarom nu nog even geen naam. Bevestiging van de ambtsdragers zal in oktober plaatsvinden.

We hebben dit jaar geen gebruikelijke startzondag voor het nieuwe seizoen. Er zijn nog teveel beperkingen om als gemeente samen te komen. Maar wel mogen we het seizoen op zondag 13 september beginnen met het dopen van Jet en Sien van Splunter. En de doop markeert bij uitstek het begin van "een Nieuw Seizoen": met Christus gestorven en opgestaan tot een nieuw leven. En door Hem, en met Hem op weg met God van Abraham, Izaäk en Jacob naar beloofd land. En hopelijk smaakt dat naar méér, zodat er sprake blijft (of weer zal komen) naar kerkhonger. Die sterker zal blijken kerkhuiver of gebrek aan behoefte.

Dat wij, ondanks nog beperkingen, een goed en gezegend seizoen zullen hebben.

#### Berichten uit de gemeente.

Mw. Brina Jagt moest enige weken geleden, nadat zij gevallen was, voor observatie naar het ziekenhuis. Tijdens die opname is gebleken dat zij teveel zorg behoeft om zelfstandig terug te kunnen gaan naar haar woning in de Rozeboom. Daardoor is verblijf in Ten Anker noodzakelijk geworden. Een ingrijpende verandering die verdriet met zich mee brengt en pijn doet. Niet alleen voor haarzelf, maar ook voor familieleden die altijd dicht om haar heen stonden en staan. Dat ook nu aan allen een begaanbare weg gegeven zal worden, waarop zij mogen ervaren dat zij in Goede Handen zijn.

Mw. J de Jager-Boudeling moest na een herseninfarct opgenomen worden in het ziekenhuis maar kon gelukkig al snel naar een revalidatiecentrum. Inmiddels is zij na een voorspoedig verlopen revalidatie weer thuis, waar hopelijk verder herstel zal mogen plaatsvinden.

Mw. Nel Nunnikhoven had eveneens met een herseninfarct te maken. Restverschijnselen zijn zodanig dat zij wel thuis kan zijn. Maar hopelijk zal ook hier nog verdere verbetering optreden. Ook dhr. Alewijn Verboom werd getroffen door een herseninfarct. Gelukkig geen restverschijnselen zodat het een TIA wordt genoemd.

Mw. Maat Dieleman moest een operatieve ingreep ondergaan waaraan een traject van radiologische behandeling vastzat. Daarmee is zij nu bezig. We wensen allen toe dat zij zowel lichamelijk als geestelijk kracht zullen ontvangen om het dagelijkse leven weer te kunnen oppakken en voortzetten.

Dat zij daarbij Gods zegen zullen mogen ervaren.

Bij Harmen en Judith Uijl kwam er na het maken van de 20 wekenecho van de zwangerschap een verontrustend bericht. Verder onderzoek wees uit dat het kindje het syndroom van Down heeft. Bij alles wat er op hen af kwam, en komt, weten zij zich gesteund door lieve familie en goede vrienden. En gaan zij de weg naar de bevalling waarop hun kindje met al hun liefde zal worden ontvangen. En waar liefde woont is God niet veraf. Dat Zijn zegen op hen allen zal rusten.

Ook degenen die hier niet met name zijn genoemd, maar die wel ziekte of zorgen kennen, wensen we moed en vertrouwen toe. Dat de betrokkenen zullen mogen ervaren dat zij niet alleen gelaten zijn. Doordat zij God en mensen nabij mogen weten.

### Doopbediening

In het inleidend bericht las u al over zondag 13 september. Dit jaar geen startzondag en toch eigenlijk ook wel. We hopen in de dienst de tweeling Jet Wies Eugenie (Jet) en Sien Lieve Josefien (Sien) van Splunter te dopen. Dochters van John en Lisa van Splunter en zusjes van Lieve en Wies. Vanwege alle beperkende maatregelen is deze doop al twee keer uitgesteld. Hoewel wij nog steeds niet als voltallige gemeente kunnen samenkomen willen we Jet en Sien nu toch van harte dopen. Dat deze , in vele opzichten , bijzondere dienst een gezegende dienst zal zijn.

Afwezigheid predikant

Van maandag 28 september t/m vrijdag 9 oktober ben ik afwezig. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, Ike de Jager, tel. 06- 53991163. Hij kan u dan in contact brengen met een waarnemend predikant.

Tenslotte

De vrijdag willen Karin en ik graag als onze vrije dag houden. Dat betekent dat dan bij bellen de telefoon op het antwoordapparaat overgaat. U kunt een bericht achterlaten. Indien noodzakelijk wordt u natuurlijk z.s.m. teruggebeld.

U allen een hartelijke groet. Moed, geduld en vertrouwen toegewenst in deze tijd. Die door velen toch als spannend en onzeker wordt ervaren. Gods zegen toegewenst.

Ds. Henk van het Maalpad

JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

03-09-1935.Dhr.B.v.d.Sluijs,Plataanstraat 17. 4675 AW St. Ph.

12-09-1945.Dhr. A.G.M. Wisse, Langeweg 55,4675 RK. A.J.P.

19-09-1930.Mevr. J.Zuidweg -Bolier .Esdoornhof 18. 4675 RV St.Ph.

21-09-1939.Mevr.P.Nunnikhoven.Langeweg 37.4675 RK A.J.P.

Deze jarigen en alle anderen die deze maand jarig hopen te zijn: hartelijk gefeliciteerd.

Een fijne dag gewenst en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar.

ROOSTER KERKTAXI

6-9 John en Lisa

13-9 Sylvia

20-9 Bram en Coby

27-9 Rien en Agnes

4-10 Martijn en Joke

Contactpersoon voor de kerktaxi

is Sylvia Reijngoudt.

Tel. 0167 573717

of 06 28755011

BLOEMEN IN DE KERK

Deze maand worden de bloemen verzorgd door Joke Bomas, in oktober staat Marie Maas op het rooster

**Bericht voor de kinderen: (en ouders)  
oppas- en kindernevendienst start op 6 september.**

Jullie hebben een hele poos moeten wachten voordat jullie weer in de kerk in jullie eigen dienst mochten leren over God en de bijbel. Maar, er is goed nieuws: we starten weer op 6 september voor kinderen tot en met 12 jaar. Er is dus ook oppas aanwezig. Lopen door de kerk is tijdens de dienst niet toegestaan. Daarom blijven jullie tijdens de hele dienst achter waar je anders ook naar toe gaat (oppasruimte en consistorie). Daardoor duurt de kindernevendienst langer dan je gewend bent, maar reken er op dat we het gezellig gaan maken!  
Je mag ook de hele dienst in de kerk blijven, maar dan blijf je daar ook.

Wil je je ouders dit vragen:

- Geef bij de aanmelding op met hoeveel jullie meekomen voor oppas-/kindernevendienst
- Jullie worden bij de achterste buitendeur gebracht en opgehaald omdat je ouders binnen niet aan de 1,5 meter regel kunnen voldoen.

We hebben er zin in om jullie weer te zien en horen!  
Oppas- en kindernevendienst

**ROOSTER OPPASDIENST EN KINDERNEVENDIENST**

6 Sept. Erna	Sylvia
13 Sept. Anneke van Strien	Irene
20 Sept. Leontine	Marielle
27 Sept. Lisa	Irene
4 okt. Judith	Meta

Helaas zijn er, om verschillende redenen, wat mensen afgevallen die op het oppasrooster stonden  
Zijn er jongeren of ouderen (oma's bijvoorbeeld) die ook weleens willen oppassen ?. Dan hoeft er minder vaak een beroep op dezelfde mensen gedaan te worden.  
U kunt u aanmelden bij Erna. Tel. 0166-662455 of 06 10068855



## VAN DE DIACONIE

De collecte voor noodhulp voor Beiroet heeft € 172,20 opgebracht. Hartelijk dank hiervoor.

Het rekeningnummer van de diaconie is opgeheven. Het nummer van de zending wordt nu voor beide doelen gebruikt. Dus zowel voor de diaconie als de zending. Dit om onnodige kosten te besparen.

## VANUIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad is donderdag 20 augustus bijeen geweest voor een vergadering.

Hieronder enkele punten vanuit de vergadering.

Erna Verboom was bij deze vergadering aanwezig, zij zal in oktober bevestigd worden als ouderling. Ze werd van harte welkom geheten.

Jan de Waard was op vakantie, ook hij zal in oktober bevestigd worden in het ambt van diaken.

Ds van het Maalpad opent de vergadering met het lezen van Koningen 19 vers 10 – 18, Elia op de berg Horeb. We luisteren met elkaar naar het nummer “God is gratis” van Herman van Veen

Heleen de Jager is aanwezig om de jaarrekening toe te lichten van 2019. Elders in het kerkblad vindt u hier informatie over. Heleen wordt hartelijk bedankt voor het vele werk wat ze stopt in het op orde houden van de boekhouding.

We staan uitgebreid stil bij de viering van het kerkmoment zoals we dit nu hebben i.v.m. het Covid-19 virus. Elders vindt u uitgewerkt wat de aanpassingen zijn en hoe we met de nog geldende beperkingen omgaan.

Helaas komt het nog wel eens voor dat de kerkomroep niet of pas later te beluisteren is. Hier is contact over geweest met de kerkomroep. Men heeft een update gedaan, waardoor er inderdaad storingen waren, dit zou nu verholpen moeten zijn. Mocht u storing hebben, wilt u dit dan doorgeven? Dan hebben we ook inzichtelijk hoeveel en hoe vaak er storingen zijn.

Op het rooster stond voor 6 september de viering van het Heilig Avondmaal gepland. De kerkenraad heeft besloten dit niet te doen. In november zal er wel een viering zijn, hetzij in aangepaste vorm.

Zo zal er waarschijnlijk een looproute komen en zal brood en wijn in kleine bekertjes gepresenteerd worden, zodat u dit zelf kunt pakken, om contact te vermijden.

Een en ander zal nog verder uitgewerkt worden.

De 75+ gemeenteleden zullen worden gebeld voor een gesprek hoe het met hen gaat en wat wij als kerk voor hen kunnen betekenen in deze voortdurende corona tijd.

We zijn blij dat er weer twee vacatures opgevuld worden in de kerkenraad. Erna als ouderling en Jan als diaken. Punt is wel dat Jan nu uit de ZWO-commissie gaat, hiervoor worden nog mensen gezocht.

De kerkrentmeesters krijgen ook te maken met verandering. Kees van der Reest zijn termijn loopt weer af. Na achtjaar stopt Kees ermee. Ook voor hem wordt druk naar opvolging gezocht.

De pastorale zaken binnen onze gemeente worden besproken met elkaar.

Op zondag 13 september hopen we dat de doop van Jet en Sien eindelijk door kan gaan.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

De volgende vergadering staat gepland voor maandag 14 september.

Tot zover enkele punten uit de vergadering.

### DIENSTEN TEN TIJDE VAN DE CORONA CRISIS

Vanaf 1 juli zijn we weer gestart met kerkmomenten met bezoekers erbij. De kerk was helemaal spic-en-span gemaakt door het poetsteam.

De start was erg onwennig, alles uitgemeten, waar mag men zitten, hoe moet men lopen en de vraag... zouden er kerkgangers zijn. De eerste zondag waren er 18 personen in de kerk. Muziek werd vanaf de beamer gespeeld, alleen was er geen beeld. De week erop is er gestart met een PowerPointpresentatie, zodat de liederen vergezeld gaan van beelden.

Er is vanuit de landelijke richtlijnen ruimte om nu weer wat soepeler om te gaan met de regels en mogen er weer meer mensen in de kerk.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 20 augustus het volgende beleid afgesproken, wat elke vergadering opnieuw besproken en eventueel herzien zal worden.

- Het kerkmoment was een korte bijeenkomst in de kerk. Vanaf 6 september zullen we dit iets uitbreiden en gaan we het een aangepaste kerkdienst noemen. We kunnen immers nog geen kerk houden zoals we gewend zijn.
- Bij binnenkomst dient u nog steeds uw handen te desinfecteren.
- Wijzigingen ten opzichte van het kerkmoment zijn:
  - De schriftlezing(en) worden weer door de predikant gedaan.
  - De lengte van de dienst zal wat langer zijn, zo'n 45 tot 60 minuten
  - De oppas dienst zal weer starten in aangepaste vorm vanaf 6 september. Elders leest u hier meer over.
  - De kindernevendienst start nog niet op zoals we gewend zijn, dit is ook terug te lezen in het stukje oppas/kindernevendienst.
- Maatregelen m.b.t. het zingen veranderen nog niet. We blijven voorlopig gebruik maken van de techniek om liederen te beluisteren.
- U dient zich voorlopig nog aan te melden voor het bezoeken van de kerkdienst, dit kan op het nummer: 06 – 39892339.
- Op 13 september zal de tweeling Jet en Sien gedoopt worden. We geven de familie van de dopelingen de gelegenheid om hierbij aanwezig te zijn. Het kan zijn dat er daardoor minder plaatsen beschikbaar zijn voor de overige gemeenteleden. We vragen uw begrip hiervoor.
- Tijdens de doop zullen de kinderen, die aanwezig zijn in de kerk, niet naar voren mogen komen zoals we gewend zijn bij een doopdienst.
- Het Heilig avondmaal gaan we in november vieren, in aangepaste vorm. Een en ander wordt verder uitgewerkt.

U kunt ervanuit gaan dat we er alles aan doen om een zo veilige omgeving te creëren inzake het corona virus.

De kerkenraad houdt zich aan de maatregelen die gegeven worden vanuit het RIVM en de PKN. Als het nodig is, zal het beleid tussentijds aangepast worden.

## KERKBLAD

Deze uitgave van het kerkblad is voor het eerst in ruim dertig jaar niet gedrukt door de familie Moerland. In juni hebben ze aangegeven hiermee te stoppen i.v.m. de gezondheid van Anton. We hebben onze dank voor hun jarenlange inzet voor het kerkblad en de vele liturgieën onderstreept met een bedankje in de vorm van een mooi boeket.

Het zal vreemd zijn dat we niet even kunnen aanwippen voor overleg of een spoedklusje tussendoor.

De korte lijstjes veranderen. We hopen dat we met het kerkelijk drukwerk een goede vervanging hebben gevonden. Anton en Hennie, nogmaals dank en het ga jullie goed!

## STARTZONDAG

Al vele jaren zijn we gewend om in september de aftrap te hebben van het nieuwe seizoen. Meestal met een bijzondere dienst, met een thema. Helaas is door de Corona alles anders momenteel. Het virus brengt zoveel onzekerheid met zich mee, dat het niet haalbaar is momenteel om een activiteitenoverzicht te maken voor het komende halfjaar.

De startzondag komt dus te vervallen. Wel zal 13 september een bijzondere dienst worden, omdat Jet en Sien dan gedoopt zullen worden. Dochters van John en Lisa van Splunter.

We hopen op een mooie dienst met elkaar.

## VAN DE PENNINGMEESTER.

De jaarrekeningen 2019 liggen bij de penningmeester ter inzage van 7 tot 11 september.

U kunt een e-mail naar de penningmeester sturen, dan krijgt u het gevraagde in pdf thuis gestuurd.

# God geeft zijn volk manna

Exodus 16:1-17:7



Zoek de 10 verschillen



## **Van de ZWO-groep**

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:  
Gebed voor Beiroet

### **Achtergrondinformatie.**

In de haven van Beiroet ontplofte een opslagplaats waar zo'n 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag. Er vielen ongeveer 200 doden, 6000 gewonden en er worden nog honderden mensen vermist. Honderdduizenden mensen raakten dakloos.

“Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn weggevaagd en er zijn heel veel gewonden,” vertelt Rima van Saane. Ook het gebouw van de Near East School of Theology, partner van Kerk in Actie, is beschadigd. Uitgezonden medewerkers Wilbert en Rima van Saane en hun kinderen zijn ongedeerd gebleven. Wij bidden voor alle getroffen.

### **Gebed.**

Vader in de hemel,  
God, we bidden U voor de inwoners van Beiroet,  
een zware explosie in de haven bracht verwoesting en dood.  
We voelen ons zo machteloos in dit verdriet,  
daarom wenden wij ons tot U.  
U bent de enige die sterker is dan al het leed.  
Vader, wilt U omzien naar Uw land, Libanon.  
Wij danken U dat Wilbert en Rima van Saane en hun kinderen  
ongedeerd zijn,  
en veilig temidden van alle verwoesting.  
Wij bidden U voor hen in deze moeilijke situatie, wees hen nabij in  
deze tijd.  
Wij bidden u voor onze partners ter plekke,  
Near East School of Theology, Middle East Council of Churches en  
Youth for Christ,  
plaatsen waar zovelen worden opgeleid om Uw kerk in het Midden-  
Oosten te dienen.  
Hun gebouwen zijn zwaar beschadigd.  
Wilt u hen nabij zijn in deze donkere dagen?  
We vragen U om kracht voor de hulpdiensten,  
voor hulpverleners die hun leven wagen in het zoeken naar  
slachtoffers,

voor artsen en verpleegkundigen die de gewonden behandelen,  
 voor wie hun huizen volledig zijn verwoest,  
 voor iedereen die getroffen is door deze grote ramp,  
 Grote God, U ziet al dit leed.  
 Ontferm U over Beiroet.  
 U bent de enige die redding kunt bieden.  
 En we vertrouwen op U!

Ook in deze kwetsbare tijd bidden we tot U:  
 Schepper van hemel en aarde,  
 Uw goede schepping zucht en wij zuchten mee.  
 Wat zijn we kwetsbaar.  
 Maar U bent een rots om op te bouwen  
 een bunker om in te schuilen  
 een licht om op te koersen in donkere tijden.  
 Nu alles wankel lijkt:  
 onze gezondheid, onze economie  
 nu we niet naast onze naasten kunnen staan  
 en het lastig is om ons aan U vast te klampen.  
 Houd ons vast, wees onze bodem.  
 Maak Uw aanwezigheid merkbaar in onze levens  
 en overal waar eenzaamheid, angst en onzekerheid  
 de overhand dreigen te nemen.  
 Met Jezus bidden we mee:  
 Vader, in Uw handen bevelen we onze geest.  
 Amen.

de ZWO-groep

### OPLOSSING PUZZEL OP BLZ. 13

Puzzelblad God geeft zijn volk manna

- Oplossing:
- Struik links van het midden
  - Tent rechts
  - Persoon rechts
  - Man in het midden: halslijn en sandaal
  - Vrouw: hoofdband en streep op mand



# Protestantse Kerk

## Collecte Vredeswerk 27 september 2020

### Collecteafkondiging

In de Vredesweek collecteren we voor het Vredeswerk van de Protestantse Kerk. Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruto geweld moeten vluchten, mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. De Protestantse Kerk wil er voor hen zijn en steunt de vredesinitiatieven van Kerk in Actie en PAX.

In Nigeria steunt Kerk in Actie de Nigeriaanse kerken, die slachtoffers van het geweld in eigen land helpen bij het verwerken van hun trauma's. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren.

In Irak steunt PAX het werk van een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen.

Met uw bijdrage aan de collecte maakt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk mogelijk. Van harte aanbevolen!





**Collecte - Israëlzondag - ontmoeting en dialoog**  
**zondag 4 oktober 2020.**

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal.

Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe.

**KONINGSKIND**

Mozes' toekomst staat al vast:  
 hij is een koningskind.

Dat wordt bevestigd op 't moment  
 dat de prinses hem vindt  
 in het water van de Nijl.

Door zijn ouders daar gebracht  
 uit vertrouwen en geloof  
 in Gods trouw voor elk geslacht.

Kind, jouw toekomst staat al vast:  
 je bent een koningskind.

Dat wordt bevestigd op 't moment  
 dat de doopbelofte klinkt.

Door het water van de doop  
 - door je ouders hier gebracht –  
 bewijst God nu opnieuw zijn trouw  
 aan het volgende geslacht.

Door het water van de doop  
 belooft God ons Zijn trouw:  
 'Je bent mijn kind, een Koningskind,  
 Ik wil er zijn voor jou '.

Uit: Voor deze gelegenheid van Ina van der Beek

## TOCH BLIJVEN LEVEN

Hopen is toch blijven leven  
in de vertwijfeling,  
en toch blijven zingen  
in het duister

Hopen is weten dat er liefde is,  
is vertrouwen in het morgen,  
is in slaap vallen  
en wakker worden  
als de zon weer opgaat.

Is bij storm op zee  
land ontdekken.  
Is in de ogen van de ander  
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is,  
zolang is er ook bidden,  
en zolang zal God je  
in zijn handen houden.

Henri Nouwen



## BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN

Naam .....

Adres .....

Telefoon .....

Uw bestelling:

.....blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart

.....groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart

.....oranje kaarten: € 2,00 per bon = € 40 per kaart

Datum:

Handtekening:

