

Rondom de kerk



JAARGANG 66

NR. 11

SEPTEMBER 2021

MEDEDELINGENBLAD VAN DE
GEREFORMEERDE KERK TE
ANNA JACOBAPOLDER.



BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS

- POSTADRES: Gereformeerde Kerk,
Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder.
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com
- REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk
KERK: E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com
- VOORZITTER: Dhr. I.G. de Jager. Eendrachtstraat 94
4675 CZ Sint Philipsland. Tel. 06 - 53991163
- SCRIBA: Mevr. Joke Bomas - Verkerke
Plataanstraat 29 4675 AW Sint Philipsland
Tel.: 06 - 55107947
- PREDIKANT: Ds. H.C. van het Maalpad,
Verduinsbos 49 4661 NT Halsteren
Tel.: 0164-231992
E-mail: hcvhmaalpad@home.nl
- REKENINGNUMMER
ZENDING en DIACONIE : NL79 RABO 0353 4027 10
t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk
Anna Jacobapolder.
- REDACTIE: Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.:0167-572682
E-mail: annekevanstrien@hotmail.com
- KOSTERS Janny Wagemaker en Meta van
Nieuwenhuijzen-Maas
Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP
tel.06 16944785/0167-573441
metamaas@icloud.com
- WEBSITE: anna-jacobapolder.protestantsekerk.net
Beheerder: Fanny van Strien,
E-mail: funniestfanny@hotmail.com

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

5 sept.: 10.00 uur: Ds. B.M. van Ginhoven; Ouwkerk
Collecten: jeugdwerk eigen kerk ,onderhoud en diaconie

12 sept.: 10.00 uur: Ds. C. Biemond; Bergen op Zoom
Viering H.A. coll. maaltijdvoorziening
Collecten: Diaconie, onderhoud en zending.

19 sept.: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Startzondag
Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Collecten: Kerk, onderhoud en diaconie

26 sept.: 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht
Collecten: Vredeswerk, onderhoud en zending

3 okt.: 10.00 uur: Ds. A de Raad; Zoetermeer
Collecten: Kerk en Israël, onderhoud en diaconie

KERKBLAD

Voor het kerkblad van oktober ontvang ik de kopij graag uiterlijk zaterdag 25 september. Met vriendelijke groet, Anneke van Strien

VAN DE DOMINEE

De hemel op aarde. .

Onze Protestantse Kerk heeft als jaarthema gekozen: 'Van U is de toekomst'. Dat is de titel van haar laatst verschenen visienota. Daarin staat waartoe de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie geroepen weet. In veel gemeente wordt dit jaarthema op of rond de startzondag toegespitst op het 'Onze Vader'. En dan vooral op de woorden: 'Van U is het Koninkrijk'.

En wie zou dit gebed om de komst van Gods rijk niet van harte willen meebidden met de ontwikkelingen in Afghanistan voor ogen. En niet alleen in Afghanistan. Op zoveel plaatsen en in zoveel tijden kunnen pijn, verdriet, wanhoop angst en woede van de gezichten van mensen worden afgelezen. Vanwege geweld en onrecht waartegen men zich dikwijls zo machteloos voelt. 'Laat komen Heer uw Rijk!' Het 'Onze Vader' vormt de spil van de Bergrede. Dat is het 'ontwerp', of de 'schets', van Gods Koninkrijk. Ook wel genoemd : 'Het koninkrijk der hemelen'. Of, zoals de Bijbel in Gewone Taal treffend zegt: Gods nieuwe wereld.

Nu kan misverstand ontstaan. Dat is het geval als 'Gods nieuwe wereld', ofwel het koninkrijk van de hemelen, wordt opgevat als het koninkrijk ín de hemel. De plaats 'hierboven'. En dan ook: de plek van 'het leven na onze dood'. Zo beschouwd heeft het koninkrijk van God dan niet veel meer met onze aarde te maken.

Maar die gedachte is geheel vreemd aan het gebed 'Uw Koninkrijk kome', of 'laat uw nieuwe wereld komen' . Dan bid je niet: 'Laat ons naar uw hemel gaan' of 'laat ons in de hemel komen'. Maar je bidt om de komst van de hemel op aarde: 'Laat uw hemel naar ons komen! In deze wereld! De hemel (of: hemelen) is de plaats waar Gods wil gebeurt. Nu al. Waar nu al zijn gerechtigheid wordt gedaan. Jezus leert ons bidden dat die wil van God en het doen van Gods gerechtigheid nu ook op aarde zullen gebeuren.

Uw koninkrijk kome! Laat uw nieuwe wereld komen! Dat is geen vrijblijvend gebed. Het heeft ook alles te maken met óns denken en doen. Je kunt niet bidden om de komst van Gods koninkrijk en tegelijkertijd mensen die op de vlucht zijn of in de knel zijn geraakt

aan hun lot overlaten. Bidden is 'adem halen uit God' (Dietrich Bonhoeffer) . Dan leven wij op de Adem van God. Door Hem gereanimeerd. En nieuw tot leven gewekt. Lied 387 uit het Liedboek) een Avondmaalslied) verwoordt deze relatie tussen God en ons prachtig vind ik. Hierbij de coupletten 3, 4 en 5.

Als wij samen in de kring staan om wat Gij ons geeft
 Leer ons dan om vast te houden wie geen hand in handen heeft.

Als wij weer de lofzang zingen om wat gij ons geeft:
 Leer ons dan voor hem te roepen die geen stem meer over heeft.

Als wij zo uw toekomst vieren die Gij, Heer, ons geeft:
 Leer ons dan vandaag te zorgen voor wie zelfs geen morgen heeft.

Als wij zo bidden en leven , leven wij al út Gods toekomst en náár Zijn toekomst toe! Dan is er 'vandaag' al iets te ervaren van de hemel die wij 'morgen' op aarde verwachten.

Dat ook wij in het komende kerkelijke seizoen zullen leven uit het gebed:

Uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, (zoals) in de hemel alzo ook op aarde.

STARTZONDAG

Op 19 september hopen we een start te maken met het nieuwe seizoen. In de dienst op deze zondag zal Ike de Jager het ambt van ouderling neerleggen. En willen wij hem danken voor de jaren dat hij zich als ambtsdrager voor onze gemeente heeft ingezet. We hopen die dienst ook Rien Tichem te kunnen bevestigen in het ambt van ouderling. Nog steeds kent onze kerkenraad vacatures (voor een ouderling en een diaken). Maar het feit dat Rien tot de kerkenraad wil toetreden maakt dit aantal vacatures gelukkig niet groter. We zijn dankbaar met de komst van Rien.

Zoals hierboven is te lezen is het jaarthema van onze PKN: 'Van U is de toekomst', toegespitst op het 'onze Vader'. En daaruit de woorden: 'Van U is het Koninkrijk'. Over dit Koninkrijk gaat het ook in Marcus 9 : 30 – 37. Naar dit Schriftgedeelte willen we deze zondag luisteren.

IN MEMORIAM :

Hebrina Catharina (Briena) Jagt

In de vroege morgen van 20 augustus jl. overleed in de leeftijd van 77 jaar Briena Jagt. Zij verbleef het laatste jaar in Ten Anker. Ze was in de polder geboren en getogen. Zij ontmoette er Henk Fontijne, waar zij mee trouwde. Een verhuizing naar Sint Philipsland volgde. Twee kinderen werden geboren: Angelique en Marnik. Briena verloor in die tijd haar jongste zus. Het verdriet daarover heeft zij altijd meegedragen. Haar huwelijk kende zorgen en hield uiteindelijk geen stand. Geluk kende ze weer met de geboorte van haar vier kleinkinderen. Ze was een trotse oma en genoot van hen. Ook was zij gelukkig met haar woning in de Rozeboom. Een moeizame en spannende tijd brak aan toen zij in 2012 te horen kreeg dat zij een ernstige ziekte had. Een operatie bleek noodzakelijk, gevolgd door chemotherapie. De ene na de andere behandeling volgde. Waarbij het er enkele malen naar uitzag dat zij dit niet zou doorstaan. Maar Briena had een sterke wil tot leven. En bleef volhouden en doorzetten. Kinderen en kleinkinderen en zus Janny gaven haar telkens weer moed en kracht om door te gaan. Een jaar geleden bleek dat zij na (weer) een ziekenhuisopname, niet naar haar huis zou kunnen terugkeren. Ook behandelingen hadden geen zin meer en werden gestaakt. In Ten Anker werd zij liefdevol opgevangen en goed verzorgd, al bleef ze haar woning in de Rozeboom erg missen. Voor de dienst van Woord en Gebed bij haar uitvaart, woensdag 25 augustus, had zij zelf de liederen en Schriftlezing uitgezocht: Het verhaal van de storm op het meer. (Matt. 14:22-33). Jezus komt over het water naar de angstige leerlingen en grijpt de hand van Petrus die dreigt te verdrinken. Dit verhaal gaf Briena de kracht en het vertrouwen dat zij, als zij haar geliefden definitief moest loslaten, er de hand van haar Heer en Heiland zou zijn. Die haar hand zou vasthouden. In de dienst sprak Marnik, mede namens Angelique, een in memoriam uit, waarin ook de dankbaarheid voor hun moeder werd verwoord. Briena is in Sint Philipsland begraven. Allen die haar nu zullen missen, in het bijzonder haar kinderen, kleinkinderen en zus, wensen we kracht en troost van God toe.

OVERIGE BERICHTEN UIT DE GEMEENTE

We ontvingen bericht van de geboorte van Samuel Hendrik Jonathan, zoon van Daniel en Leontine Bardelmeijer, Schelpkreekstraat 15.

Samuel werd op 15 augustus geboren en heeft twee zussen: Julia en Rosalie. We feliciteren de ouders, zussen en opa's en oma's van harte met de Samuel. We wensen hen toe dat Samuel zal mogen opgroeien tot een gezegend mens die ook anderen tot zegen zal zijn.

Michel en Marja Potappel-Dieleman vierden op 23 augustus de dag dat zij 25 jaar getrouwd waren. We feliciteren hen, en hun kinderen, van harte met dit jubileum en wensen hen toe dat er nog meerdere zullen mogen volgen.

Rien van der Reest onderging enige weken geleden een operatie aan zijn rug. Deze operatie lijkt goed gelukt zodat hij alweer enige tijd aan het revalideren is.

Janny Zuidweg-Bolier moest na klachten voor onderzoek naar het ziekenhuis. De oorzaak is bekend, maar er is geen afdoende remedie. Gelukkig kon zij naar huis terugkeren, maar het zal allemaal wat rustiger aan gaan.

Janny Bolier-Verhage ondergaat momenteel een behandeling nadat een kwaadaardige huidtumor werd verwijderd. Deze behandeling duurt nog enige tijd maar zal dan hopelijk afdoende blijken.

Nel Nunnikhoven moest met klachten worden opgenomen. Het bleek dat zij (weer) een CVA had doorgemaakt. Gelukkig bleken restverschijnselen uit te blijven en mocht ze weer snel naar huis terugkeren.

José Backer kwam ongelukkig ten val, waarbij zij haar pols brak.

Een lastige breuk, zo bleek. Hopelijk zal deze goed genezen.

Zonder verder namen te noemen weten we dat er nog anderen uit ons midden klachten hebben die zorgen baren. Dat allen, al dan niet met name genoemd, mensen om zich heen zullen ervaren die met aandacht en liefde nabij zijn. En dat zij zich bewaard mogen weten in de vrede van God die alle verstand te boven gaat.

Tenslotte:

Zoals ook in het verslag van de laatstgehouden kerkenraadsvergadering staat, is het besluit genomen om van zondag 5 september weer te zingen in de diensten. Zo komt de gebruikelijke gang van zaken m.b.t. de kerkdiensten weer op gang. Al moet nu nog rekening worden gehouden met de 1.5 meter afstand tot elkaar. Maar, zoals uit berichten blijkt, is er goede hoop

dat ook die maatregel verreweg de langste tijd heeft gehad.

Inmiddels wordt ook naarstig gezocht naar organisten.

Ik besef dat dit laatste kerkelijke seizoen is waarin ik als dienstdoend predikant aan de gemeente verbonden ben.

Half april 2022 zal, bij leven en welzijn, mijn emeritaat ingaan. Maar zover is het nu nog niet. We hopen en bidden om een mooi seizoen met elkaar, waarin we gaandeweg de narigheid en de beperkingen van de coronatijd kunnen gaan aanvullen met mooie en kostbare ervaringen.

Al vele jaren ging mw. Ds. Corry Biemond uit Steenberg met een zekere regelmaat bij ons voor. Zij heeft besloten om iets vervroegd met emeritaat te gaan en wel per 3 oktober a.s.. Op 12 september zal zij nog als dienstdoend predikante bij ons voorgaan in een dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Ook vanaf deze plaats wens ik haar voor 16 september mooie dienst toe en voor 3 oktober een goed en waardevol afscheid. Met een gezegende periode daarna.

Alvast ter info: wanneer u de oktober-editie van het kerkblad in handen krijgt zult u lezen dat ik van 1 t/m 13 oktober afwezig ben.

Voor vervanging is dan gezorgd en Joke Bomas zal daarvoor aanspreekpunt zijn.

U allen een hartelijke groet,

Ds. Henk van het Maalpad

JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

12-09-1945.Dhr. A.G.M. Wisse, Langeweg 55,4675 RK. A.J.P.

19-09-1930.Mevr. J.Zuidweg -Bolier .Esdoornhof 18. 4675 RV St.Ph.

21-09-1939.Mevr.P.Nunnikhoven.Langeweg 37.4675 RK A.J.P.

Deze jarigen en alle anderen die deze maand jarig hopen te zijn: hartelijk gefeliciteerd.

Een fijne dag gewenst en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar.

VAN DE KERKRENTMEESTERS

Collectebonnen

Helaas zijn de collectebonnen van €1,- op en die van €2,- bijna.

Wanneer de door u bestelde bonnen niet meer voorradig zijn, zullen ze vervangen worden door bonnen van €0,50.

Excuses voor het ongemak!

BLOEMEN IN DE KERK

In september zal Riet Wisse de bloemen verzorgen, terwijl Marie Maas in oktober aan de beurt is.

ROOSTER OPPASDIENST EN KINDERNEVENDIENST

5 september	Ingrid	Irene
12 september	Arie/Alexandra	Mariella
19 september	Erna	Sylvia
26 september	Judith	Heleen
3 oktober	Lizette	Fanny
10 oktober	Leontine	Natalie

ROOSTER KERKTAXI

5-9	Bram en Coby	
12-9	Sjaak	Contactpersoon voor de kerktaxi
19-9	Sylvia	is Sylvia Reijngoudt.
26-9	Bram en Coby	Tot zaterdagavond kunt u
3-10	Martijn en Joke	contact met haar opnemen.
10-10	Sylvia	tel. 0167 573717 / 06 28755011

EETGROEP VOOR ALLEENSTAANDEN:

Donderdagmiddag 26 augustus zijn we eindelijk weer eens bij elkaar gekomen om in "ons Dorpshuis" met elkaar te eten.

We hebben het allemaal gemist in deze coronatijd, en ook deze middag konden nog niet alle deelnemers komen eten.

Briena Jagt was die week overleden, en ook zij was tot voor twee jaar geleden nog onze vaste gast, met haar zus Jannie die haar nu moet missen.

We hebben ook even stil gestaan bij haar rouwdienst, en haar familie.

Er zijn wat deelnemers, die erg met hun gezondheid tobben, en er zodoende nog niet bij konden zijn. We waren toch met 13 personen om te eten, en we hopen echt dat er volgende maand wat meer mensen kunnen komen, zodat we de groep weer bij elkaar hebben. Ook kunnen er nog steeds nieuwe mensen bij komen, zoals ook deze keer is gebeurd. Iedere alleenstaande is van harte welkom om te komen eten, op de laatste donderdag van de maand.

Wel graag even opgeven bij Marianne Nell 06 28414772

BBQ OP ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021

Beste mensen,

We hebben als kerkelijke gemeenschap een raar jaar achter de rug. Een lange tijd alleen online diensten, daarna een lange tijd met 30 personen diensten zonder zingen. Kortom we misten toch het samenzijn onder elkaar, wat zeer zeker ook een belangrijk aspect is van het gemeente zijn. Nu het er naar uitziet dat het toch allemaal weer de goede kant uitgaat, willen we dan ook graag een BBQ organiseren namens onze kerk. We hopen dan op een informele manier weer gezellig samen te zijn.

ALLEN VAN HARTE WELKOM !

Op zaterdag 18 september, vanaf 16 uur. Rond 17.30 uur word de barbecue aangestoken.

Adres: Langeweg 62 bij de familie Nell.

Als bijdrage in de kosten willen we € 10 per persoon rekenen, voor kinderen tot 12 jaar is het gratis.

In verband met de catering willen we graag dat u zich opgeeft, dit kan bij:

Gert-Jan Boudeling tel 06 – 50 430 450 of bij:

Jan Nell tel 06 – 25 142 870

Bij voorkeur per WhatsApp, maar gewoon bellen is ook prima.

GELEGENHEIDSKOOR:

We gaan weer voorbereidingen treffen om in oktober met ons gelegenheidskoor te kunnen starten.

Het gaat beginnen op maandag 25 oktober, de repetities voor de Kerstavonddienst, en we hebben er zin in.

Van tevoren krijgen we met onze koorleden, en belangstellenden op 11 september een kleine excursie op het terrein van de eendekooi.

Annet de Ruiters die ook kooiker is heeft dit voorgesteld, en wij vinden het erg leuk om op zo'n manier weer even met elkaar te zijn.

We hopen natuurlijk dat alle zangers en zangeressen weer komen zingen, en dat we met instandhouding van de maatregelen dit ook in gezondheid kunnen blijven doen.

Voor de excursie moet je je opgeven, in het kerkblad van oktober schrijven we meer over repetities van het koor.

VANUIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft op donderdag 19 augustus vergaderd.

Hieronder een aantal punten uit de vergadering.

Het is fijn dat na de versoepelingen nu ook de kinderen weer in de kerk zitten voor ze naar hun eigen ruimte gaan. De jongeren hebben een spelmiddag gehouden met een barbecue, waar veel animo voor was. Na uitgebreid overleg is er besloten om vanaf 5 september verdere versoepelingen door te voeren in de eredienst. We willen vanaf 5 september weer alle liederen mee gaan zingen. Wel geldt de 1,5 meter maatregel nog steeds. We verzoeken u dringend om de kerk te vullen van voor naar achter en niet op uw "eigen" plek te gaan zitten, om zo min mogelijk contact momenten te creëren. Laten we nog even volhouden met elkaar en wellicht kunt u binnen afzienbare tijd weer op uw vast plekje plaatsnemen.

We streven ernaar om elke week een organist te vinden die ons kan begeleiden op het orgel tijdens de samenzang. Een hele kluit waar Jan Nell zich voor inzet. Mocht dit een keer niet lukken, dan zullen we gebruik maken van de beamer.

Het team wat tot nu toe alle PowerPointpresentaties hebben gemaakt, gaat in overleg om te zien wat zij voor (on)mogelijkheden hebben om de beamer te blijven gebruiken als ondersteuning in de diensten. Rien Tichem gaat het beam team versterken.

De voorzitter van het college van kerkrentmeesters, Peter van Nieuwenhuijzen en de penningmeester Heleen de Jager zijn aanwezig om de meerjarenbegroting te bespreken die we in moeten dienen bij het CCBB, welke we nodig hebben om een solvabiliteitsverklaring te krijgen. Deze hebben we nodig voor het beroepen van een nieuwe predikant na het emeritaat van ds. van het Maalpad. Door de weggefallen rente-inkomsten is het financiële plaatje van onze gemeente niet rooskleurig. Voor de komende 4 jaar zal het nog niet zo'n probleem zijn, maar op de langere termijn wel. Het is een punt van zorg en aandacht. Heleen heeft ons meegenomen door de begroting en met wat kleine aanpassingen wordt hij goedgekeurd en door Heleen ingediend.

Zondag 19 september zal de startzondag plaatsvinden, de aftrap van een nieuw kerkelijk seizoen. Tijdens deze dienst zal Rien Tichem bevestigd worden in het ambt van ouderling en nemen we afscheid van Ike de Jager, wiens ambtstermijn afgelopen is. We willen de dag ervoor, zaterdag 18 september elkaar op informele wijze ontmoeten bij een barbecue welke gehouden zal worden bij Jan en Marian Nell. Elders in het kerkblad kunt u hier meer over lezen.

De beroepingscommissie zal binnenkort bij elkaar komen om met elkaar te spreken over een profielschets voor een nieuwe predikant. We delen alle pastorale zorgen en vreugdes met elkaar. Wendy Geluk heeft aangegeven te stoppen als contactpersoon. Vanaf het begin dat we met contactpersonen werken, heeft Wendy zich hiervoor ingezet. We bedanken haar dan ook hartelijk voor alle bezoeken die ze heeft afgelegd.

Mede gelet met het oog op het naderend emeritaat van ds. van het Maalpad, zou het erg fijn zijn nog enkele contactpersonen erbij te hebben, zodat de 75+ leden van onze kerk allemaal iemand hebben als contactpersoon. U kunt zich aanmelden bij de scriba of de ouderlingen.

Zondag 12 september zullen we het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Dit zal nog niet gaan zoals we het gewend waren in het verleden. U blijft allen op uw plaats zitten en de ambtsdragers van dienst brengen brood en wijn in kleine bekertjes naar u toe. De predikant zal aangeven wanneer brood en wijn genuttigd mag worden.

De volgende vergadering staat gepland voor donderdag 16 september.

Dit waren een aantal punten uit de kerkenraadsvergadering.

BEAMER

Gedurende de periode van de Coronapandemie hebben we onlinediensten gehouden en diensten met weinig gemeenteleden. Bij het begin van de pandemie waren we nog in afwachting hoelang een en ander zou gaan duren. We zijn al vrij snel begonnen met het streamen van de liederen, zodat via de kerkomroep er toch muziek was. Toen er weer bezoekers toegestaan werden was het wel erg karig alleen muziek. We zijn vanaf dat moment gestart met het maken van PowerPoint om de dienst te ondersteunen.

Voor de bediening van de beamer stelde Kees van der Reest zich direct beschikbaar. Wie had kunnen vermoeden dat het zo lang zou duren... geen week heeft Kees overgeslagen en we zijn hem daar ook erg dankbaar voor.

Het Beam team gaat overleggen wat hun (on)mogelijkheden zijn om ook in de toekomst op een goede manier gebruik te kunnen maken van de beamer. Ook de inzet van de leden van het Beam team wordt zeer gewaardeerd.

Hopelijk kunnen we een periode afsluiten en kunnen we op nieuwe wijze de beamer gaan gebruiken.

LIEDBOEKEN

Alle liedboeken zijn met de pandemie uit de banken gehaald en achter gelegd. Velen hebben hun liedboek inmiddels terug, maar nog niet allemaal.

De liedboeken liggen achter in de kerk op de trap. De koster zal u verder helpen.

AFWEZIGHEID SCRIBA

De scriba is afwezig van 4 t/m 24 september. U kunt in deze periode terecht bij de voorzitter van de kerkenraad, Ike de Jager
06-53991163.

KIJKJE BIJ HET KIND

Wat is de vakantie voorbij gevlogen of vindt je van niet ?

In de aankomende maand September wordt alles weer opgestart. Je mag weer naar school en ook de sportverenigingen & andere hobby's gaan weer beginnen. Hebben jullie er allemaal weer zin in of ga je het uitslapen of laat naar bed gaan wel een beetje missen?

Wij van de kindernevendienst hebben alweer wat overleg gehad over welke personen er aanwezig kunnen zijn voor jullie op de zondag.

Het lijkt erop dat we voor de aankomende periode een uitstapje kunnen organiseren voor jullie.



Ken je het verhaal van Ark van Noach?

Die grote boot die toen gebouwd is door Noach is ook in Nederland door iemand nagebouwd. Nu deze in Vlissingen is aangelegd hebben we het idee om met jullie daar een kijkje te gaan nemen. We hebben nog geen datum geprikt maar we houden je op de hoogte.

Voor dit uitstapje hopen we op papa's of mama's (opa's/ oma's of iemand anders in de familie met een auto en rijbewijs) die kunnen rijden en mee kunnen als begeleiding. Daarbij moeten we net als iedereen rekening houden met de corona-omstandigheden op de locatie. We gaan er in ieder geval ons best voor doen om jullie een leuke middag te kunnen bezorgen.

VAN DE ZWO-GROEP

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:

Gebed voor Haïti

Achtergrondinformatie.

Wij vragen uw voorbede voor de mensen in Haiti, die 14 augustus 2021 getroffen werden door een zware aardbeving.

Daarnaast vragen wij u om uw financiële steun om noodhulp te kunnen bieden: www.kerkinactie.nl/haiti

Gebed.

Heer, wij vragen Uw nabijheid bij de mensen in Haïti, mensen met een enorm Godsvertrouwen, mensen met een enorme levenskracht, veerkracht en doorzettingsvermogen. Hoeveel kan een mens dragen, God? Wees hen nabij die worden getroffen door ramp na ramp. Wees hen nabij zodat ze niet breken en hoop blijven houden dat het ooit goed komt. Na de zware aardbeving van 2010 worden zij ook nu, elf jaar later, weer zwaar getroffen: opnieuw door een zware aardbeving, daarna door een tropische storm, een maand geleden door de moord op hun president. Buiten hun familie, hun dorp, hun kerk en God is er weinig waarop ze kunnen vertrouwen. Eén van de armste landen ter wereld, waar mensen het keer op keer zwaar te verduren hebben. Wilt u ook bij de vrouwen van Haïti zijn, die vaak de eerst verantwoordelijken zijn om te zorgen voor voldoende voedsel en water voor hun gezinnen.

Wilt u bij ieder zijn die een geliefde moet missen en die de grond onder zijn bestaan ziet wegvallen.

Wilt u bij ieder zijn die de handen uit de mouwen steekt om hulp te verlenen. Heer, we danken u voor de verbondenheid die we als kerken en christenen mogen voelen met de kerken en christenen in Haïti.

Wilt u hen de kracht en de financiële middelen geven, zodat ze samen met hulporganisaties wereldwijd en met hun eigen overheid hulp kunnen bieden aan ieder die dat nodig heeft.

Geef dat ze een luisterend oor en troost kunnen bieden aan ieder die het leven niet meer ziet zitten. Geef de mensen in Haïti de kracht om hun land weer op te bouwen. Amen

de ZWO-groep

Leven van Gods goedheid

Matteüs 6:25-34

Leven van Gods goedheid

Leven van Gods goedheid

Woorden maken:

Welke twee woorden kun je maken van deze letters?
Aan de kleur van de letters kun je zien welke bij elkaar horen.

Laat je
.....
niet bepalen
door
.....

Spiegelbeeld en ondersteboven:

Wat staat er in de zinnen hiernaast? Je kunt een spiegel gebruiken.

Lijnen volgen:

Volg de lijnen en vul de zinnen in. De woorden staan in spiegelbeeld of ondersteboven!

God zal ons

wat we is

Daarom kun je

zonder

als je op God

Uit: Petrus. De informatiebrief van de Protestantse Kerk:

Gebed: U die voor mij uitgaat

Heer,

Als ik eerlijk ben:

mijn leven lijkt zo vaak een doolhof.

*Ik zoek mijn weg, maar steeds weer kom ik op dezelfde paden
en heb ik het gevoel terug bij af te zijn.*

Aan U de toekomst?

Ik geloof het wel, maar bespeur er zo weinig van.

*Niet alleen in mijn eigen hart en leven,
maar ook als ik de krant lees en het Journaal zie.*

Vol hartstocht bid ik:

'Laat komen, Heer, Uw rijk, Uw koninklijke dag...'

Maar hoe lang bidden mensen dit al?

Soms bekruipt me het gevoel: heeft het wel zin om dit te blijven bidden?

*Is het leven niet een eeuwige wederkeer van groeien, bloeien en
verzinken?*

Van 'er is een tijd van vrede en een tijd van oorlog'?

Gloort Uw toekomst wel of is morgen niet anders dan vandaag?

Vanuit mijn twijfel roep ik tot U:

laat Uw woord een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad zijn

zodat Uw weg zichtbaar blijft

ook al loopt die door de zee

en kom ik steeds weer langs start.

Houd mij gaande,

ga mij voor, Uw toekomst tegemoet.

Amen.

- Ds. René de Reuver

Oplossingen puzzelblad Leven van Gods goedheid:

- Woorden maken: Laat je leven niet bepalen door zorgen
- Spiegelbeeld en ondersteboven: Leven zonder zorgen / God zorgt voor ons
- Lijnen volgen: God zal ons geven wat we nodig hebben. Beloofd is beloofd. Daarom kun je leven zonder zorgen als je op God vertrouwt.

COLLECTE VREDESWERK 26 SEPTEMBER

Vredeswerkcollecte Kerk in Actie.

Israël/Palestina. Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen. Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als 'bezetter' of 'terrorist'.

Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede

COLLECTE KERK & ISRAEL 3 OKTOBER

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland worden rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.

Laat alle dieren, de vogels, het vee en alle kruipende dieren los. -
Genesis 8 De ark op de berg Ararat





BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN

Naam

Adres

Telefoon

Uw bestelling:

.....blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart

.....oranje kaarten: € 2,00 per bon = € 40 per kaart

Datum:

Handtekening: