

Rondom de kerk



Jaargang 61

nr. 4 februari 2015

mededelingenblad van de

gereformeerde kerk te

Anna Jacobapolder.



BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS

POSTADRES: Gereformeerde Kerk,
Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder.
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com

REKENINGNR. NL40RABO0353400114 t.n.v. Geref. Kerk
KERK: NL57INGB0000563437 t.n.v. Geref. Kerk

VOORZITTER: Dhr. J Nell
Langeweg 62, 4675 RM, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572796

SCRIBA: Mevr. A. van Strien-van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572682

PREDIKANT: Ds. H.C. van het Maalpad,
Zwartewaal 46, 4617 NS, Bergen op Zoom.
Tel.: 0164-231992
E-mail: hcvhmaalpad@home.nl

DIACONIE: Rekeningnummer: NL56RABO0362624429
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk.

ZENDING: Rekeningnummer: NL79RABO0353402710
t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk
Anna Jacobapolder.

REDACTIE: Mevr. A. van Strien - van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572682
E-mail: annekevanstrien@hotmail.com

KOSTERS Janny Wagemaker en Meta van
Nieuwenhuijzen-Maas.
Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP
tel. 06-16944785 / 0167-573441
metamaas@icloud.com

WEBSITE: anna-jacobapolder.protestantsekerk.net
Beheerder: Riemon Backer.
E-mail: rbacker@zeelandnet.nl

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

- 1 februari: 10.00 uur: Ds. J. de Bie; 's Gravenpolder
1^e collecte: WERELDDIACONAAT
2^e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Diaconie
- 8 februari: 10.00 uur: Mevr. M. Maris; Nisse
1^e collecte: Kerk
2^e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Zending
- 15 februari: 10.00 uur: Kandidaat C.E. Bakker; Middelharnis
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Zending
- 22 februari: 10.00 uur: Ds. K.W. Kakes; 's Heer Abtskerke
1^e collecte: Kerk Viering Heilig Avondmaal
2^e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Projecten 40 dagen tijd
Avondmaalscollecte: Diaconaal project
- 25 februari: Biddag. 19.00 uur: Ds. R. de Graaf; Zierikzee
Collecte: Biddagcollecte voor de kerk
- 1 maart: 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht
1^e collecte: Kerk
2^e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Projecten 40 dagen tijd

KERKBLAD

Kopij voor het maartnummer van het kerkblad ontvang ik graag uiterlijk maandagmorgen 23 februari.

Met vriendelijke groet, Anneke van Strien.

LEIDERSCHAP MET LEF

Dat is de titel van een klein boekje dat lezers van het blad 'Kerkinformatie' onlangs als een bijlage ontvingen. De subtitel van dit boekje luidt: 'Tien kansen voor de ambtsdrager'. Het boekje is geschreven voor ambtsdragers in protestantse gemeenten en wil hen ondersteunen in het leiding geven aan de gemeente. Dat betekent niet dat er ook voor anderen dan ambtsdragers geen zinnige dingen in zouden staan. Want die staan er zeker in. Neem nu een uitspraak als: De kerkenraad kan zich ontwikkelen als een plaats om dát te doen waar binnen en buiten de gemeente veel behoefte aan is: geloofsverdieping en visieontwikkeling. Een plek waar geloof en leven met elkaar verbonden worden'. Deze zin volgt op een pleidooi om in de kerkenraad minder nadruk te leggen op 'regelzaken'. Want als regelzaken gaan overheersen kan het gebeuren dat gaandeweg vergeten wordt waarom het allemaal gaat. En een ambtsdrager kan dan het gevoel krijgen gaandeweg te zijn 'leeggelopen'. Zoals een fietsband die nooit eens opgepompt wordt langzaam leegloopt het fietsen zwaarder maakt. Lucht is nodig om de band op spanning te houden en goed te kunnen blijven fietsen. Zo is ook de Geest (het bijbelse woord hiervoor betekent ook lucht, wind, adem) nodig om het leven erin te houden. Of, zoals het boekje zegt bij 'kans 1: 'Laat je bezielen. Vraag eens naar wat je motivatie en inspiratie is. Durf daarover eens met elkaar in gesprek te gaan, ook -misschien wel: juist- als je het gevoel hebt met 'leegte en gemis' voor God te staan (Lied 942). Maar dat geldt niet enkel ambtsdragers. Ook overige kerkgangers kunnen zomaar aanlopen tegen de vraag: "waar gaat het eigenlijk allemaal om?" En hebben het dan nodig om opnieuw te worden bezield of bezield te blijven. Laat de Geest, de Adem van God, ons maar op spanning houden! Daarbij kan ook de volgende opmerking uit dit boekje helpen: Doen wij de dingen goed, of doen wij de goede dingen? Doen wij de dingen goed? Geen onbelangrijke vraag. Wat je doet wil je graag goed doen, dat geldt ook in de kerk. Aan slordigheid en onzorgvuldigheid heeft niemand iets.

Maar het kan gebeuren dat deze vraag je alleen bepaalt bij de dingen die er nu zijn en moeten doorgaan. Veel gemeenten kampen met een ernstig tekort aan ambtsdragers en overige vrijwilligers.

De vraag of de dingen goed worden gedaan, kan in zo'n geval een ontkennend antwoord opleveren: 'Nee, we willen wel, maar er is te weinig menskracht om de dingen goed te doen.' En het gevolg kan zijn stress, teleurstelling of vermoeidheid. Zodat het nog moeizamer gaat. Dan kan het heel verfrissend zijn om ons samen eens af te vragen of we wel de goede dingen doen. Wat vinden wij nu echt belangrijk met het oog op het leven van onze gemeente? Wat heeft zij nodig? Steken wij veel energie in het 'vullen van de gaten', of proberen wij met elkaar antwoord te geven op bijvoorbeeld datgene wat onze gemeenteleden bezig houdt. Wat en wie om aandacht en zorg vraagt? En wat we in dat licht wel en niet kunnen bieden? Als ambtsdrager, maar evenzeer als overig gemeentelid. Zoeken wij mensen die enkel tijd willen geven om ambtsdrager te zijn, of zoeken we eigenlijk mensen die bereid zichzelf in te brengen en te delen om vorm te geven aan het omzien naar elkaar (pastoraat) of ander diaconaal gekleurd werk. Daarbij komen ook de eigen gaven en talenten volop mee. Nogmaals: dat geldt niet alleen ambtsdragers maar ons allen. Want bijv. een vraag of de ouderlingen dit jaar wel hun wijk zijn rondgekomen is dan niet langer primair. Maar wel of degenen die ondersteuning nodig hadden die ondersteuning hebben gekregen. Hetzij door een ambtsdrager, hetzij door een andere gemeentelid. 'Leiderschap met lef' een zinvol boekje. O ja,...en dat 'lef' staat niet voor 'macho gedrag', maar er is 'hart' mee bedoeld. Lef, hart, hebben voor Christus en zijn gemeente! En wie van ons kan daar nu op tegen zijn?

UIT DE GEMEENTE

Zondag 25 januari jl. namen we in de kerkdienst afscheid van Mevr. Jeanne de Jager-Boudeling als organiste en Mevr. Adrie van de Reest-van de Reest als kosteres. Daarnaast ook van Ina Backer - den Hollander als ouderling. Elk hebben zij op eigen wijze gehoor gegeven aan de roep om Christus te volgen. Daartoe behoorde voor hen ook de wijze waarop zij zich voor onze gemeente hebben ingezet. In de vorige editie van het kerkblad heeft Ina Backer verteld waarom zij haar ambt helaas moet neerleggen. In de dienst werd de wijze waarop zij met hart en ziel haar ambt heeft uitgeoefend gememoreerd. En werd ook gedankt voor haar inzet. Dat gold ook de ander twee. Jan Nell sprak, als voorzitter van de kerkenraad, na afloop van de dienst treffende en hartelijke woorden tot Mevr. De Jager en Mevr. Van der Reest. Die woorden gingen vergezeld van

bloemen en een geschenkbond. Mevrouw de Jager sprak zelf ook nog een woordje. Wij wensen hen gedrieën, samen met degenen met wie zij zich verbonden weten, de vrede van Christus toe. Juist ook nu zij voortaan op andere wijze hun plaats (letterlijk en figuurlijk) innemen in onze gemeente.

Nog maar kort gelden is Wim van Herk bevestigd in het ambt van diaken. Hij en wij, overige leden van de kerkenraad, zagen uit naar een goede periode van samen arbeiden in- en voor de gemeente. Al snel echter kon Wim zich niet verenigen met de gang van zaken op de kerkenraadvergaderingen. Daar is op meerdere momenten met elkaar over gesproken met als doel van elkaar te leren. Wim heeft toch echter besloten terug te treden als diaken. Zowel Wim als alle overige kerkenraadsleden hebben de teleurstelling hierover gevoeld. Hoewel wij dit besluit als kerkenraad betreuren respecteren wij het. Waarbij over en weer is uitgesproken dat wij elkaar, nu wij elkaar niet langer als ambtsdrager ontmoeten, wel als medebroeders- en zusters voluit blijven begroeten en aanvaarden. Zowel binnen als buiten de kerkdiensten. Wat van het ambt blijft, ook nadat het is neergelegd, is de geheimhouding van wat in de ambtsperiode vertrouwelijk ter ore is gekomen.

Dat, ieder op de eigen plaats, wij samen als gemeente van Christus onder Zijn zegen verder zullen gaan.

Overlijden:

Op vrijdag 23 januari jl. overleed Anna (An) Wagemaker-Knoop, Eendrachtstraat 72. Op eerste kerstdag, vorig jaar, moest zij in het ziekenhuis, op de intensive care, worden opgenomen. Haar toestand wilde niet verbeteren. Toch nog plotseling overleed zij tijdens haar opname. An Wagemaker was schippersvrouw naast haar echtgenoot Cor. "En een goeie" volgens hem. Haar lichamelijke conditie begon meer en meer te wensen over te laten, zodat tenslotte een beenamputatie noodzakelijk bleek. Ze keerde terug aan boord, maar, ondanks aanpassingen ging het moeizaam. Een appartement aan de Eendrachtstraat werd gekocht. Cor bleef nog twee jaar doorvaren, geassisteerd door dochter Anita.

Maar toen stopte ook hij. Een moeilijke beslissing voor mensen die zoveel van het water en van het waren hielden. An hield van muziek. Het moest mooi klinken. Shanty's (zeemansliederen) hadden haar hart. Ze vertolken vaak heimwee naar verre oorden en gaan over liefde. Omdat bij het inleveren van de kopij alle voorbereidingen voor de afscheidsdienst en begrafenis nog in gang zijn, kan daarover nog

niet veel worden gezegd. Maar ook in psalmen klinkt heimwee naar 'Thuiskomst' door. En de Heer laat zich kennen als de Goede Herder en de Liefdevolle Vader die zijn 'schapen' en 'zwervende zonen en dochters' Thuisbrengt en hen met een feestmaal ontvangt. Aan Hem vertrouwen wij het leven van An toe. Nare bijkomstigheid is dat Cor deze dagen ook in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Hopelijk zal zijn situatie snel verbeteren. Dat Cor en Anita en allen die An zullen missen kracht zullen ontvangen om met de lege plaats te kunnen omgaan.

Overige berichten:

Wim en Maartje van Herk (Langeweg 72) konden met dankbaarheid en met gepaste trots melden dat zij opnieuw opa en oma zijn geworden. Zoon André en schoondochter Thea ontvingen op 14 januari een dochter die de naam Linde kreeg. Allen van harte gelukgewenst. En dat Linde tot haar eigen wonder zal mogen opgroeien.

Natalie Nuijens verhuisde van de Wilhelminastraat14 naar de Langeweg 23e. Dat deze woning je tot een 'thuis' mag worden waar je met vreugde en voldoening zult mogen wonen!

Zoals hierboven al vermeld moest Cor Wagemaker (Eendrachtstraat 72) in het ziekenhuis worden opgenomen. In hetzelfde ziekenhuis en op dezelfde afdeling als zijn vrouw was opgenomen. Erg aangrijpend allemaal. Dat hij zich omringd mag weten door lieve mensen en gedragen mag weten door 'Eeuwige armen'.

Anna Bouman-van den Bos, Krabbekreekstraat 1, moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Er bleek een bacteriële infectie waarbij een operatie aan de hartklep noodzakelijk werd. Op moment van inleveren van de kopij kan hierover niet meer worden gezegd dan dat deze operatie in Breda heeft plaatsgevonden. We hopen natuurlijk op afdoende resultaat en wensen haar en haar echtgenoot Ger de Nabijheid van de Heer toe. Goed om te merken dat zij ook door mensen niet vergeten worden.

Matty Neele-Quist (Langeweg 58) maakt een moeizame periode door, maar het lijkt dat een opgaande weg is gevonden en ingezet. We wensen haar kracht, rust en doorzettingsvermogen toe.

Riemon Backer (Langeweg 74) kreeg van de artsen te horen dat medische mogelijkheden m.b.t. bestrijding van de gevolgen zijn ziekte uitgeput raken. Wij wensen hem en allen die om hem heen staan kracht en liefde toe.

Zonder verder namen te noemen willen we niet vergeten degenen die hun zorgen en ziekten kennen. En vaak een spannende tijd

doormaken. We wensen hen Gods ontferming en een liefdevolle omgeving van mensen toe.

Gesprekskringen:

De gesprekskring 18 - 30 jaar komt zondag 8 maart, na de kerkdienst, weer bijeen in de kerkenraadskamer. De gesprekskring 30 plus komt op woensdagavond 11 februari weer bijeen. En daarna weer op 5 maart. Om 19.30 uur in de kerkenraadskamer. Hartelijk welkom, ook als je er eerdere keren niet bij kon zijn.

Afwezigheid predikant:

Van vrijdag 13 februari t/m vrijdag 20 februari ben ik afwezig. Voor waarneming is gezorgd. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Anneke van Strien, 0167-572682. Zij verzorgt het contact met de waarnemer

U allen een hartelijke groet, Ds. Henk van het Maalpad.

JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

21-02-1937 Mevr. P. Boudeling-Den Hartog. Steintjeskreek 6.A.J.P.
23-02-1927 Dhr. J. Voshol .Mosselkreekstraat 8 St.Philipsland
23-02-1932 Dhr. I.G. de Jager. Gebr.Delhezstraat 1. Steenberg

Deze, maar ook alle andere jarigen: van harte gefeliciteerd.
Gods zegen over het nieuwe levensjaar gewenst en een prettige dag.

UIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad hoopt op donderdag 5 februari weer te vergaderen.

ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN

1 febr.:	Marjolein de Waard	Driek van Nieuwenhuijzen
8 febr.:	Marian Nell	Christiaan de Waard
15 febr.:	Daphne van Nieuwenhuijzen.	Bram van Nieuwenhuijzen
22 febr.:	Lizette de Waard	Dominique van Nieuwenhuijzen
1 maart:	Heleen de Jager	Anouk de Jager
8 maart:	Marja Potappel	Chantal de Jager

ROOSTER KINDERNEVENDIENST

1 febr.: Judith Uijl

8 febr.: Fanny van Strien

Bij het maken van dit kerkblad is helaas het rooster van de kindernevendienst nog niet verder bekend.

BLOEMEN IN DE KERK.

In februari zorgt Heleen de Jager voor de bloemen, in maart hoopt Nel Nunnikhoven dat te doen.

GETELDE COLLECTEN OP 7 JANUARI

Onderhoud	€	245,32
Kerk		90,62
Oudejaarscollecte		37,00
Kerstavond		172,87
Gift fam. Maas		100,00
Liedboek		22,50
Huur wei		100,00
Gift n.a.v. huwelijk		150,00
Kerk 4 jan.2015		62,84
Onderhoud 4 jan.2015		44,68
Diaconie		126,08
Diaconie deur		97,20
Diaconie 4 jan.2015		51,10
Kinderen in de knel Kerstavond		246,19
Kinderen in de knel Kerstochtend		152,29
Zending deur		103,10

WERKGROEP KERK EN WERELD

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.

Ditmaal vragen we uw aandacht voor het volgende:

Gebed om vrede in Jeruzalem

Achtergrondinformatie.

In Jeruzalem gillen sirenes. Voortdurend hoor je overvliegende helikopters. Op veel plekken zijn verscherpte controles en extra checkpoints. Er zijn veel soldaten op straat. Wijken in Oost-Jeruzalem staan onder spanning en geregeld zijn er rellen tussen het Israëliësche leger en Palestijnse jongeren. De tegenstander wordt zwart gemaakt. Wie macht heeft stelt sancties in en wie geen macht heeft protesteert.

Het is een zoveelste fase in een oorlog van meer dan 65 jaar oud. Een geschiedenis vol vluchtelingen, onteigening, militaire acties, aanslagen en discriminatie. Het beleid om Israëliische nederzettingen te vestigen in Palestijns gebied, wekt onder Palestijnen grote woede en frustratie. Van die nederzettingen zijn er in de hele West-Bank, maar ze treffen Jeruzalem in het hart, omdat in Jeruzalem Palestijns en Israëliisch gebied in elkaar overlopen.

Natuurlijk staat niet heel Jeruzalem op zijn kop. Intussen gaat het gewone leven door. Maar er is zo veel frustratie, boosheid en haat. Al die gewone inwoners van Jeruzalem -Joden en Palestijnen- hebben er dagelijks mee te dealen. Onze uitgezonden medewerkers wonen daar: Margriet Westers woont in de Oude Stad en Ilya en Marleen Anthonissen wonen met hun kinderen Marieke en Niels in West Jeruzalem. Zij hebben er dagelijks mee te maken.

De tegenstellingen daar kunnen zo maar overslaan naar Europa en naar Nederland, waar angst voor en de beschuldiging van Jodenhaat voortdurend in de lucht hangen. Twee volken vechten tegen elkaar om hun voortbestaan. En wij? Wij bidden, en we steunen al diegenen die elkaar in Palestina en Israël als Joden en Palestijnen desondanks opzoeken, op weg naar een rechtvaardige vrede. Hoe naïef kun je zijn? Ja, zo naïef als Nes Ammim, waar Pieter Dronkers zich namens ons ingezet heeft voor juist dit!

Zalig de vredestichters. Zalig de zachtmoedigen. Daar en ook in Nederland. Laten we daar, maar ook hier in Nederland ruimte maken voor elkaar; laten we de angst die er leeft onder Joden en onder Moslims serieus nemen.

Gebed

Heer,

De ellende van de hele wereld lijkt zich samen te ballen in wat er in Jeruzalem gebeurt. Laten er zachtmoedige mensen zijn, die slachtoffers aan beide zijden bijstaan, om erger te voorkomen. Laten er wijze mensen zijn, die politici voor gaan op een weg van vrede en recht, in plaats van macht en geweld. Laten mensen terug komen op hun ongenueanceerde haat jegens Joden of jegens Palestijnen, dáár en ook in ons land. Zegen de kerken in het Heilige Land die proberen om een weg van vrede te gaan. Zegen onze werkers daar, die zich inzetten voor meer begrip, voor meer wijsheid, voor meer recht en voor meer vrede. Zegen onze pogingen in Nederland om als Joden, Moslims en Christenen in al dit geweld bij elkaar te blijven, het voor elkaar op te nemen en elkaar te bemoedigen. Amen.

DE ZWO GROEP

“KINDEREN VAN MYANMAR”

Project van de ZWO-commissie

Deze maand willen wij u iets vertellen over de MAE TAO CLINIC in Mae Sot in het midden van Thailand aan de grens met Myanmar.



De Mae Tao Clinic is een organisatie die zich ten doel heeft gesteld goede gezondheidszorg beschikbaar te stellen voor o.a. inwoners uit Myanmar (voormalig Burma) die zijn gevlucht tijdens de burgeroorlog in Burma en etnische groeperingen die wonen in het grensgebied Thailand/Burma.

In 2014 bestond de MTC 25 jaar en de directeur van de clinic schreef toen de volgende brief aan KerkinActie. Deze brief geeft een goed beeld van de werkzaamheden van de MTC.



Uit de brief:

“Dit jaar vieren we ons 25-jarig bestaan. In 1989 toen we de MTC oprichtten, hadden we geen idee dat onze hulpverlening voor zo lange tijd nodig zou zijn! Er zijn eindelijk enkele tekenen van verandering in Myanmar, maar de situatie blijft moeilijk voor duizenden mensen die afhankelijk zijn van onze zorg voor gezondheid, onderwijs en kindbescherming.

We begonnen destijds met gezondheidszorg te bieden aan beide kanten van de grens aan de vluchtelingen binnen Myanmar en aan niet gedocumenteerde vluchtelingen in Thailand. Van de patiënten die naar de kliniek komen maakt nog steeds ongeveer de helft een moeilijke tocht vanuit Myanmar, omdat ze daar geen betaalbare en goede gezondheidszorg kunnen krijgen. De andere helft leeft in en rond Mae Sot, voor het grootste deel als ongedocumenteerde migrant-arbeiders die de gewone Thaise gezondheidszorg niet kunnen betalen. Dus hoewel er Thaise en Birmese overheidsziekenhuizen zijn, zijn de kosten een obstakel voor veel patiënten en deze komen dan graag naar de Mae Tao kliniek omdat er dan ook geen taalbarrière is en ze vertrouwen hebben in onze zorg. We hebben ook vijf kleine klinieken in Myanmar, in de Karen Staat. We zorgen daar voor een toegenomen bevolking van bijna

12.000 mensen, verspreid over 62 dorpen. In Thailand werken we ook buiten onze twee klinieken: we hebben ons programma in samenwerking met het Thaise ministerie van Gezondheid en andere organisaties opgeschaald op het gebied van preventieve gezondheidszorg en om de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren.

Dankzij de steun van Kerk in Actie kunnen we doorgaan met kinderbescherming en onderwijs te bieden in reactie op de groeiende behoefte hieraan bij de grens. Ondanks de recente democratische hervormingen en staakt-het-vuren akkoorden zijn er nog vele hindernissen voor kinderen, met name onder kinderen van etnische minderheden, om op te groeien in een veilige omgeving en toegang te krijgen tot goed onderwijs. Handel in kinderen en kinderarbeid blijven belangrijke bedreigingen voor kinderen in het oosten van Myanmar, die er toe geleid hebben dat grote aantallen van hen op eigen kracht naar Thailand zijn gestuurd voor hun veiligheid. Gelegenheid om verder onderwijs te volgen na de lagere school zijn ook beperkt, waardoor kinderen ook naar Thailand zijn getrokken om die te vinden. Ouders in de buurt van de grens sturen vaak hun kinderen naar onze kosthuizen ter bescherming tegen kinderarbeid en om ze een kans op onderwijs te geven.

Om aan de behoeften van duizenden van deze alleenstaande kinderen tegemoet te komen, heeft de Mae Tao kliniek een uitgebreid programma van kinderbescherming ontwikkeld, dat zorg draagt voor hun basisbehoeften zoals gezondheidszorg, voedsel en onderdak. We steunen nog steeds bijna 3000 kinderen met voedsel in de kosthuizen langs de grens en proberen ze waar mogelijk een eenvoudig bed en toiletartikelen te geven. We hebben ook een grotere school, het Kinderen Ontwikkelingscentrum (CDC), dat gegroeid is van een kleine kinderopvang voor 20 kinderen naar een goed onderwijs instituut met meer dan 850 kinderen! De CDC is nu bezig om officiële erkenning te krijgen van onze school en opleiding, geldig in binnen- en buitenland. In dit programma voor kinderbescherming en onderwijs werken we samen met vele kosthuizen, met leercentra voor migranten en dorpsorganisaties, allemaal om een plaatselijk systeem van kinderbescherming te ontwikkelen en mensen daar meer van bewust te maken, zowel ambtenaren, leraren als ook de kinderen zelf.

Aan ene kant werken we hard om aan de directe behoeften van vluchtelingkinderen tegemoet te komen, aan de andere kant proberen we ook hun toekomst te verbeteren door te zorgen voor

geboorteregistratie en werken we zoveel mogelijk samen met de Thaise autoriteiten om deze kinderen in het Thaise schoolsysteem te integreren. Sinds 1994 zorgen we al dat baby's die in onze klinieken worden geboren een geboortecertificaat krijgen en ook in andere gevallen voor documentatie van staatloze kinderen. Dat helpt ze om toegang te krijgen tot Thaise scholen en maakt ze minder kwetsbaar voor uitbuiting en mensenhandel. Dankzij deze activiteiten en goede samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en het Thaise ministerie van Onderwijs hebben we zo toegang tot het Thaise onderwijs voor deze kinderen kunnen realiseren, zelfs naar Thaise hogescholen en universiteiten.

Over de jaren gezien hebben we grote vooruitgang kunnen boeken voor vluchtelingkinderen op het gebied van bescherming en onderwijs, maar de behoefte aan dit soort programma's blijft nog steeds groeien. We zijn daarom onnoemelijk dankbaar voor uw gulheid en fondsenwerving met Kerk in Actie, die direct helpt om deze vitale activiteiten voor deze kwetsbare kinderen voort te zetten! Met uw hulp houden we deze kinderen veilig voor geweld, houden we ze op school en brengen we een glimlach op hun gezicht! Daarom nogmaals onze dank voor uw zo waardevolle steun!"
Getekend door: Cynthia Maung, directrice Mae Tao kliniek.

VAN DE DIACONIE

Verslag 'goede doelen' Diaconie

Een vervolg op het verslag van januari. Deze keer een toelichting op Siriz. *Siriz helpt bij onbedoelde zwangerschap.*

ZWANGER? WAT NU

Jaarlijks raken veel vrouwen en tienermeiden onbedoeld zwanger. Onverwacht ziet hun toekomst er anders uit. Dankzij Siriz staan zij er niet alleen voor. Want Siriz biedt hulp aan iedereen die met een onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. We begeleiden bij het maken van een keuze, bieden opvang waar nodig en kijken samen naar de toekomst. Daarbij hebben we oog voor moeder, vader en (ongeboren) kind. Met het oog op preventie geven we voorlichting aan jongeren op scholen.

Ieder jaar begeleiden we zo'n 2.250 hulpvragen en bereiken we ruim 20.000 leerlingen. In ons opvanghuis bieden we jonge (aanstaande) moeders en hun kind een tijdelijke veilige plek en begeleiding.

Siriz kan dit werk alleen doen dankzij steun van leden en donateurs.

Bron: www.siriz.nl

FILM

Op vrijdag 16 januari zijn we met de jongerengroep naar de film "Exodus, Gods en Kings" geweest. Enkele reacties van de jongeren:

- Op een vrijdag avond gingen we met een groepje naar de film Exodus. Ik wist niet zo goed waar de film over ging. Het ging over het leven van Mozes. Het was een hele indrukwekkende film en ook best spannend op sommige stukken. Ik ben blij dat ik mee ben geweest naar deze film.

-ik vond het een leuke en spannende film om naar te kijken. Ook vond ik dat het verhaal over de plagen en hoe Mozes leefde goed werd gespeeld

-De film Exodus was een mooie film! het was erg gezellig en leuk.

Groetjes, de jongerengroep 12+

UITNODIGING

Elkaar ontmoeten, een praatje, er even tussen uit!

Op maandagochtend 2 februari en 2 maart staat er koffie/thee met (ontbijt)koek klaar bij Wendy aan de Hogeweg 2, St Philipsland.

Vanaf 9 uur tot 12 uur is iedereen "jong & oud" van harte welkom!

Ook vrienden/kennissen enz., breng ze mee.

Heeft u vervoer nodig of een andere vraag, bel of mail!

Hartelijke groet,

Het koffie team ,
0167-572455 / 06-23272455,
J.P.Geluk@ziezo.biz

