

Rondom de kerk



Jaargang 61

nr. 8 juni 2015

mededelingenblad van de

gereformeerde kerk te

Anna Jacobapolder.

Gereformeerde Kerk
AJP
Langeweg 51,
4675 RK,
Anna Jacobapolder.
<http://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/>

BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS

POSTADRES: Gereformeerde Kerk,
Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder.
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com

REKENINGNR. NL40RABO0353400114 t.n.v. Geref. Kerk
KERK: NL57INGB0000563437 t.n.v. Geref. Kerk

VOORZITTER: Dhr. J Nell
Langeweg 62, 4675 RM, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572796

SCRIBA: Mevr. A. van Strien-van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572682

PREDIKANT: Ds. H.C. van het Maalpad,
Zwartewaal 46, 4617 NS, Bergen op Zoom.
Tel.: 0164-231992
E-mail: hcvhmaalpad@home.nl

DIACONIE: Rekeningnummer: NL56RABO0362624429
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk.

ZENDING: Rekeningnummer: NL79RABO0353402710
t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk
Anna Jacobapolder.

REDACTIE: Mevr. A. van Strien - van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572682
E-mail: annekevanstrien@hotmail.com

KOSTERS Janny Wagemaker en Meta van
Nieuwenhuijzen-Maas.
Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP
tel. 06-16944785 / 0167-573441
metamaas@icloud.com

WEBSITE: anna-jacobapolder.protestantsekerk.net
Beheerder: Riemon Backer.
E-mail: rbacker@zeelandnet.nl

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

7 juni: 10.00 uur: Mevr. D. Timmers-Huijgens; Teteringen
1^e collecte: Kerk
2^e collecte: Onderhoud.
Deurcollecte: Zending

14 juni: 10.00 uur: Ds. A.G.E. Klap; Heikant
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Diaconie

21 juni: 10.00 uur: Ds. P. Schelling
1^e collecte: Kerk
2^e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Diaconie

28 juni: 10.00 uur: Ds. J. de Bie; 's Gravenpolder
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Zending

5 juli: 10.00 uur: Ds. J.M. Boers-de Jong; Maasland
1^e collecte: JOP
2^e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Zending

KERKBLAD

Ons volgende kerkblad zal weer een dubbelnummer zijn. Bestemd voor juli en augustus.

Kopij ontvang ik graag uiterlijk vrijdag 26 juni.

Met vriendelijke groet, Anneke van Strien

VERHUISBERICHT

U kent zo'n bericht wel. Iemand wil je laten weten dat hij of zij de huidige woning gaat verlaten om zich elders te vestigen. De datum van verhuizing wordt genoemd. Het oude- en nieuwe adres staan vermeld. En meestal ontbreken ook telefoonnummer en email adres niet.

Wellicht krijgen wij eerder of later ook zelf te maken met een verhuizing. Omdat bijvoorbeeld door gezinsuitbreiding de woning te klein wordt. Of juist te groot, doordat de kinderen het huis uit zijn. Of misschien laat de gezondheid het niet langer toe om in de huidige woning te blijven. Een verhuizing is doorgaans ingrijpend. Het stelt in elk geval ook voor de vraag wat er zeker mee moet naar de nieuwe of andere woning. En wat niet mee hoeft. Misschien zelfs wel beter om achter te laten. En natuurlijk kom is er ook de vraag wat nieuw moet worden aangeschaft.

Aan dit beeld van een verhuizing moest ik denken toen voor de kerkenraadsvergadering het onderwerp 'Beleidsplan' werd geagendeerd. Een beleidsplan heeft toch ook iets van een verhuisbericht. Want 'nu' bevinden wij ons als gemeente van Christus 'hier' maar 'straks' zijn wij 'daar'. En wat is voor die "verhuizing" nodig?

Kerkordelijk ben zijn wij verplicht een beleidsplan te hebben en regelmatig aan de orde te stellen. Belangrijk in zo'n beleidsplan zijn de *missie* en de *visie*.

De *missie* verwoordt ons bestaansrecht als gereformeerde kerk in Anna Jacobapolder. En geeft antwoord op vragen als: waar staan we voor? Welke overtuiging(en) motiveren ons? Wat is het fundament onder onze gemeente? In de kerkorde geeft onze landelijke PKN, - waarvan wij deel uitmaken -, daartoe het antwoord dat zij (1) gestalte is van de ene heilige apostolische en algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het koninkrijk van God. En dat zij (2) levend uit Gods genade in Jezus Christus, haar opdracht vervult om het Woord te horen en te verkondigen. En dat zij (3) betrokken in Gods toewending tot de wereld, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van kerkelijke verkondiging

en dienst, de drie-enige God belijdt. (Vader, Zoon en Heilige Geest). In haar visie nota (2012) zegt de landelijke PKN kort maar krachtig dat voor haar *de kern is de liefde van de Heer, die de hartslag van het leven is*. Het gaat om het hart dat klopt door geloof, hoop en liefde. Een hart dat klopt omdat er meer is dan onze mogelijkheden en onmogelijkheden. Dat meer wordt ons gegeven door de levende Geest.

De liefde van de Heer, zoals daarover wordt verteld in de Bijbel, en zoals die ons door Zijn Geest wordt geschonken, is ons bestaansrecht. Die liefde voedt ook ons en doet ook ons leven. En roept ons dienend in onze samenleving staan. Dit geeft antwoord op de vraag waarom wij er in Anna Jacobapolder zijn als kerkgemeenschap. Natuurlijk is het belangrijk om de missie van onze gemeente te omschrijven met 'eigen' woorden. Woorden dus waarin wij onze gemeente herkennen. M.a.w.: Hoe omschrijven we, met onze gemeente voor ogen, onze missie? Hoe ziet voor ons de basis eruit waarop wij (willen) staan en van waaruit wij (willen) leven. Het is zinvol om als kerkenraad, maar ook als overige gemeenteleden, met regelmaat te spreken en na te denken over onze missie. Om 'verankerd' te blijven op het fundament.

Daarnaast is er de *visie*. Een *visie* geeft antwoord op de vraag waar we voor willen gaan in Anna Jacobapolder. Wat is onze droom voor de jaren die voor ons liggen? Hoe geven wij handen en voeten aan onze missie. Wat vinden we belangrijk om te doen met het oog op ons gemeente zijn? Zodat onze missie concreet wordt in het dagelijks leven. Het behoeft geen betoog dat ook het regelmatig nadenken over de visie van belang is. Om te spreken met het beeld van de verhuizing: Wat moet mee? En op welke wijze? Wat kan, of moet, worden losgelaten? Niet alleen een realistische vraag bij een kleiner wordende gemeente, maar evenzeer in het persoonlijke (geloofs)leven. (Wat moet worden losgelaten om dichterbij de kern, bij God, te komen?)

Op dit moment werkt de kerkenraad een (concept) beleidsplan. Eerlijk is eerlijk: dikwijls verdwijnen zulke plannen 'onder in de la'. Tot er, omdat dit is voorgeschreven, weer naar moet worden gekeken. Maak je zo'n plan dus voor niets? Verspilde tijd? Nee zeker niet, want in elk geval 'stap' je even 'uit' de vanzelfsprekendheid waarmee dingen gebeuren. En is er de bezinning op wie we zijn en wat ons te doen staat. En dat blijft nodig in de voortgang van de tijd met alle veranderingen die dat met zich mee brengt.

UIT DE GEMEENTE

Ineke van Nieuwenhuijzen-Vogelaar, Oostdijk 53, verblijft nog in Rotterdam voor revalidatie. (Zorgcentrum Laurens Anthonius, Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GC Rotterdam) Letterlijk en figuurlijk worden er stapjes vooruit gezet. Maar is nog een hele weg te gaan. We hopen en bidden dat deze vooruitgang zich voortzet en thuiskomst binnen afzienbare tijd zal kunnen plaatsvinden.

Irene Boudeling moest aan haar kaak worden geopereerd en herstelt daar nu van.

Agnes v.d. Reest-v.d. Burg kwam tijdens een vakantie lelijk ten val. Zij is nu thuis en moet herstellen van een grote hoofdwond en een hersenschudding. Het gaat vooruit, maar daar is wel geduld voor nodig. We wensen haar dat toe.

Mevrouw Boudeling-den Hartog lag voor een operatie in het ziekenhuis. Inmiddels mocht ze weer thuiskomen. We wensen haar sterkte bij verder herstel.

Zonder hier verder namen te noemen weten we van enkelen die ook een operatieve ingreep hebben ondergaan (of moeten ondergaan). We wensen hen kracht toe.

Dat de ingrepen het beoogde resultaat zullen mogen hebben.

Degenen die te maken hebben met chronische gevolgen van hun ziekte wensen we volharding en geduld toe. En vooral dat allen zich omgeven zullen weten door zorgzame- en liefdevolle mensen en gedragen door de Geest van de Levende Heer.

Jan en Marianne Nell mochten vieren dat ze samen al 40 jaar getrouwd zijn. Onze gelukwensen en we wensen ze Gods zegen over de komende jaren.

AFWEZIGHEID PREDIKANT

In de maand juni ben ik afwezig in verband met vakantie. Om precies te zijn: tot en met zondag 28 juni. Vanzelfsprekend is voor waarneming gezorgd. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Anneke van Strien, Lageweg 7, tel.: 0167-572682. Zij kan u dan verder informeren over de waarnemend predikant.

U allen een hartelijke groet,
Ds. Henk van het Maalpad

OVERLEDEN

Op donderdag 28 mei overleed de heer Jan Voshol. Hij had de hoge leeftijd van 88 jaar bereikt. De laatste jaren was hij verschillende keren ernstig ziek geweest. Uiteindelijk overleed hij toch nog

onverwacht. Hij leefde kerkelijk onder andere mee door middel van het bandje wat hem gebracht werd.

Nadat hij en zijn vrouw eerst in de Polder gewoond hadden, waar alle kinderen geboren zijn, verhuisden ze later naar Flipland naar de Druiventros.

Het was een druk leven. Vreugde en verdriet hebben elkaar afgewisseld in zijn leven.

Woensdag 3 juni zal hij begraven worden in Sint Philipsland, nadat er in onze kerk een dienst geweest is.

De Heer is mijn Herder, staat op het overlijdensbericht en zongen we zondag jl. in de kerk.

Moge die Heer met de kinderen en kleinkinderen zijn.

UIT DE KERKENRAAD.

De kerkenraad vergaderde donderdag 28 mei.

Diverse zaken kwamen aan de orde. Zoals het conceptbeleidsplan wat opgesteld is. Het zal nu eerst naar de diverse groepen gestuurd worden. Daarna zal het ter inzage van alle leden liggen.

Natuurlijk kwamen ook de vacatures aan de orde. Er zullen weer mensen benaderd worden voor een termijn als ambtsdrager.

De jongerengroep wil een kleine zomerverkoping houden.

Er zal worden geprobeerd een soort rooster te maken voor onderling vervoer naar de kerk.

Diverse pastorale zaken werden besproken.

Er zal binnenkort weer een koor uitgenodigd worden om te zingen in een dienst.

Tot zover enkele zaken uit deze vergadering.

OP VERZOEK GEPLAATST:

Beste mensen

Wij zijn de afgelopen maand zeer verrast met heel veel kaarten, bloemen en felicitaties voor ons 40 jarig huwelijk.

Het was overweldigend, en we vinden het heel bijzonder.

Heel hartelijk bedankt daar voor.

Groeten van Jan en Marianne Nell

NIEUWS VAN DE JONGERENGROEP

De jongerengroep heeft plannen om op zaterdag 11 juli een gezellige "rondom de kerk ZOMERMARKT" te houden. Op deze markt verkopen wij o.a. koffie/thee/fris met wat lekkers, cupcakes,

streekprodukten, ijsjes en broodjes hamburger. Ook hebben we een spel voor de allerjongsten.

De opbrengst is voor de helft voor een goed doel, de andere helft voor het jeugdwerk van de kerk.

De tijd is waarschijnlijk van 11.00 tot 15.00 uur. Binnenkort volgt er meer informatie!

Op zondag 28 juni gaan we naar een kerkdienst in Halsteren, dit is een jeugddienst met de "zingende dominee" Rob Favier.

De jongerengroep

GETELDE COLLECTEN

| | |
|-----------------|----------|
| Paasmiddag | € 138,20 |
| Onderhoud | 338,95 |
| Kerkblad | 30,00 |
| Bandrecorder | 160,00 |
| Nepal | 391,18 |
| Avondmaal | 87,30 |
| Voedselbank | 37,08 |
| Diaconie (deur) | 152,51 |

Enkele collecten zijn nog niet geteld i.v.m. een storting in de apparatuur op de bank.

Het bedrag voor Nepal is zonder de overgemaakte bedragen per bank. Het bedrag wordt ook nog door de ZWO verhoogd.

Dit leest u waarschijnlijk in het volgende kerkblad.

UITNODIGING. Let op: I.p.v. 1 juni: 8 juni

U bent van harte welkom om op de koffie te komen.

8 juni, 6 juli, Enz.

Elke eerste maandagochtend van de maand, van 9 tot 12 uur staat er koffie/thee en (ontbijt)koek klaar aan de Hogeweg 2 te St Philipsland.

Iedereen "jong & oud" is van harte welkom.

Groet, Wendy

Info. 0167-572455, J.P.Geluk@ziezo.biz

ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN

| | | |
|----------|----------------------------|--------------------------|
| 7 juni: | Marjolein de Waard | Anouk de Jager |
| 14 juni: | Daphne van Nieuwenhuijzen. | Bram van Nieuwenhuijzen |
| 21 juni: | Heleen de Jager | Christiaan de Waard |
| 28 juni: | Marja Potappel | Driek van Nieuwenhuijzen |
| 5 juli: | Lizette en Marcia | Aaron en Levi Geense |
| 12 juli: | Erna Verboom | Chantal de Jager |

Heleen de Jager regelt het rooster van de oppasdienst.

Mocht u ook weleens willen oppassen, laat het haar dan weten. U kunt dan zelf afspreken hoe vaak u op het rooster kunt en wil staan.

Het zou fijn zijn als er meer mensen op willen passen.

Telefoon: 0167-572334

ROOSTER KINDERNEVENDIENST

| | |
|----------|-------------------------|
| 7 Juni: | Meta van Nieuwenhuijzen |
| 14 Juni: | Irene Boudeling |
| 21 Juni: | Irene Boudeling |
| 28 Juni: | Judith Uijl |
| 5 Juli: | Fanny van Strien |
| 12 Juli: | Nathalie Nuijens |

BLOEMEN IN DE KERK

In de maand juni worden de bloemen verzorgd door Riet Wisse.

In juli door Rita Boudeling

JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

| | | | |
|------------|--------------------------|-----------------------|---------|
| 3-06-1941 | Mevr. M.Verwijs-Quist. | Eendrachtstraat 82. | St.Ph. |
| 19-06-1942 | Mevr. J.Fontijne-Jagt. | Mosselkreekstraat 42. | St.Ph |
| 20-06-1944 | Mevr. H.C. Jagt. | Eendrachtstraat 44. | St.Ph. |
| 25-06-1941 | Dhr. M. Quist. | Langeweg 37. | A.J.P. |
| 28-06-1932 | Dhr. Engelvaart. | Steintjeskreek 8. | A.J.P. |
| 28-06-1937 | Mevr. v.d. Sluis-Steijn. | Plataanstraat 17. | St. Ph. |
| 10-07-1936 | Dhr. G. Walpot. | Plataanstraat 13. | St. Ph. |

Deze, en alle andere jarigen heel hartelijk gefeliciteerd, Gods zegen over uw nieuwe levensjaar en een fijne dag gewenst.

VAN DE ZWO

Kinderen van Myanmar.

Project van de ZWO-commissies van Anna-Jacobapolder, Zevenbergen, Halsteren/Nieuw-Vossemeer en Bergen op Zoom.

Dit eerste jaar van ons driejarig project richten we onze aandacht op de Mae Tao Clinic, net over de grens in Thailand. Myanmarezen die gevlucht zijn uit Myanmar of als arbeidsmigranten werken in Thailand kunnen hier terecht voor gratis gezondheidszorg. Ook de meestal arme Myanmarezen, die niet zo ver van de grens met Thailand wonen, maken een vaak moeilijke reis om behandeld te worden in deze kliniek. Graag zou ik u het verhaal willen vertellen van een gezin, waarvan zowel voor de vader als het driejarig dochtertje medische hulp gezocht werd bij de Mae Tao Clinic.

Phyu Phyu, het dochtertje, is al lange tijd ziek, waarschijnlijk ten gevolge van een doorgemaakte hersenvliesontsteking. In Myanmar is zij opgenomen geweest, maar de ouders moesten daar een hoog bedrag betalen, wat zij haast niet konden opbrengen, daar de vader Aung Kyo Min ook ziek was en hij daardoor niet heeft kunnen werken. De artsen in Myanmar konden niet ontdekken wat er aan de hand was met Phyu Phyu. Sinds haar aankomst bij het MTC heeft het meisje medicijnen gekregen. De moeder Paw Moo zegt dat het sindsdien stukken beter gaat met haar dochtertje. Omdat mensen uit Karen (de deelstaat waar het gezin woont) geneigd zijn ziekte te behandelen door te stoppen met eten, heeft met Paw Moo advies gegeven aangaande het belang van voedsel voor haar dochtertje. Ook kregen zij medicijnen mee om thuis door te kunnen gaan met de behandeling en er werd een afspraak gemaakt voor nazorg. Ook de vader Aung Kyo Min is behandeld en zijn toestand is verbeterd door een behandeling van een week.

Paw Moo vertelt dat ze, de Mae Tao Clinic bezocht hebbende, nu weet dat de behandeling veel beter is dan in hun eigen land en ze verbaast zich erover dat zij ook voorzien werden van voedsel en een slaappleats. Dit alles is in Myanmar onmogelijk zonder veel geld. Zeker daar zij al eerder een dochtertje verloren hebben, is het voor hen een zegen dat zij de kans kregen het leven van Phyu Phyu voorlopig en hopelijk blijvend te redden.

Er zijn vele schrijnende gevallen waarvoor de Mae Tao Clinic een uitkomst kan bieden. Wilt u hen ook deze kans geven? U kunt uw

bijdrage geven tijdens de collectes van de ZWO. Hartelijk dank hiervoor.

Namens de gezamenlijke ZWO-commissies,
Ingrid Broek

RIJKDOM

Jezus werd geboren
en één keer was genoeg
Eén keer is Hij gestorven
toen Hij de zonde droeg.
En ten derde dage
Is Hij opgestaan.
Eén keer was voldoende
om ten hemel in te gaan.

Maar nog alle dagen
sinds het eerste Pinksterfeest
schenkt Hij wie dat vragen
de rijkdom van Zijn Geest.

Uit: Voor deze gelegenheid van Ina van der Beek

KINDERNEVENDIENST GAAR SCHAT ZOEKEN

Op zaterdag 19 september gaan we weer een gezellige middag (en een stukje van de avond) beleven.

Graag nodigen we jouw en een vriend(in) uit om naar deze dag te komen. Ook de kinderen van de kindernevendienst groepen uit onze omgeving zijn uitgenodigd. Leuk om elkaar (weer) eens te ontmoeten met sport en spel.

Wat gaan we doen?

We gaan op zoek naar een schat vanaf 15.00 uur in "De Blokhut" in Wouw. Als je een wit T'-shirt mee neemt kunnen we deze mooi versieren met o.a. je naam. De rest van de middag gaan we op zoek naar "De schat" d.m.v. spelletjes en samenwerken. Rond het avondeten schuiven we gezellig aan om wat te eten. We zouden het daarvoor fijn vinden om te horen als je een allergie hebt. Na het eten hebben we een mooie afsluiting in petto. De avond is om 20.00 uur afgelopen en we gaan ons best ervoor doen om met elkaar mee te kunnen rijden naar de locatie.

Heb je zin gekregen om mee te gaan?

Geef dit dan door aan: Fanny van Strientel:

06-25507756

funniestfanny@hotmail.com

Natalie Nuyens

06-52592646

natalienuyens@live.nl

UIT HET LIEDBOEK. Zingen en bidden in huis en kerk.

Kom, heilige Geest,

spreek altijd tot mijn hart.

En als Gij toch zwijgt,

laat dan uw zwijgen tot mij spreken.

Want zonder U loop ik gevaar

Mijn eigen inzicht te volgen

En het te verwarren met wat Gij mij leren wilt.

Bernardus van Clairvaux.

AANDACHT. (Meeleven)

Wat kan aandacht belangrijk zijn

Even met elkaar een praatje maken

Zo maar op straat, of het marktplein.

Zo maar met elkaar in gesprek raken.

Vaak geven wij elkaar weinig aandacht

Hebben het te druk met ons eigen leven

Weten niet wat er van ons wordt verwacht

Toch moeten we naar aandacht streven.

Meer aandacht aan elkaar schenken

En vraag maar hoe of het gaat.

Niet te veel aan ons zelf denken

Maar raak met elkaar aan de praat.

Meeleven met je mede mensen

Dat is een hele goede zaak

Een ieder het beste willen wensen

Dat gebeurt nooit te vaak.

God wil dat wij om onze naaste geven
En dat wij luisteren naar Zijn stem
God is met ons allen verweven
Geloof dan en vertrouw op Hem.

Laten we steeds meeleven met elkaar
Elkaar tot steun zijn in dit leven
Dat is wel de moeite waard, niet waar?
En iedereen het goede te willen geven.

FEDDE NICOLAI