

Rondom de kerk



JAARGANG 62

NR. 8

JUNI 2016

MEDEDELINGENBLAD VAN DE
GEREFORMEERDE KERK TE
ANNA JACOBAPOLDER.

Gereformeerde Kerk
AJP
Langeweg 51,
4675 RK,
Anna Jacobapolder.
<http://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/>

BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS

- POSTADRES: Gereformeerde Kerk,
Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder.
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com
- REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk
KERK: NL57 INGB 0000 5634 37 t.n.v. Geref. Kerk
- VOORZITTER: Dhr. J Nell
Langeweg 62, 4675 RM, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572796
- SCRIBA: Mevr. A. van Strien-van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572682
- PREDIKANT: Ds. H.C. van het Maalpad,
Zwartewaal 46, 4617 NS, Bergen op Zoom.
Tel.: 0164-231992
E-mail: hcvhmaalpad@home.nl
- DIACONIE: Rekeningnummer: NL56 RABO 0362 6244 29
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk.
- ZENDING: Rekeningnummer: NL79 RABO 0353 4027 10
t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk
Anna Jacobapolder.
- REDACTIE: Mevr. A. van Strien - van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572682
E-mail: annekevanstrien@hotmail.com
- KOSTERS Janny Wagemaker en Meta van
Nieuwenhuijzen-Maas
Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP
tel.06 16944785/0167-573441
metamaas@icloud.com

WEBSITE: anna-jacobapolder.protestantsekerk.net
Beheerder: Riemon Backer,
E-mail: rbacker@zeelandnet.nl

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

5 juni: 10.00 uur: Ds. J. Reehorst; Stavenisse
1^e collecte: Kerk
2^e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Diaconie

12 juni: 10.00 uur: Mevr. Drs. D.Timmers-Huijgens; Teteringen
1^e collecte: Diaconie
2^e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Zending

19 juni: 10.00 uur: Ds. A.N. Rietveld; Barendrecht
1^e collecte: Kerk
2^e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Diaconie

26 juni: 10.00 uur: Ds. J.A.H. Timmers; Teteringen
1^e collecte: Kerk
2^e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Zending

3 juli: 10.00 uur:
1^e collecte: JOP Landelijk jongerenwerk
2^e collecte: Onderhoud
Deurcollecte: Diaconie

KERKBLAD

Het volgende nummer van ons kerkblad wordt weer een dubbelnummer: juli en augustus.

Wilt u hier rekening mee houden met het inleveren van kopij? Graag uiterlijk vrijdag 24 juni. Met vriendelijke groet,
Anneke van Strien

VAN DE DOMINEE

Back to Basics (terug naar de basis)

Onze landelijk kerk staat voor een ingrijpende reorganisatie. Daarover spreekt de nota 'Kerk 2025' die januari van dit jaar het licht zag. De subtitel is 'Waar een Woord is, is een weg'. Met een beeld: Die jas die in de vorige eeuw die zowel hervormde kerk als gereformeerde kerken nog (redelijk) goed paste en zat, blijkt nu helemaal niet meer te passen en zit daarom ook niet lekker meer. Met andere woorden: de organisatie van onze PKN is teveel gebaseerd op een (kerkelijke) cultuur die is weggesleten. Zij moet worden aangepast aan de huidige situatie van de kerk, plaatselijk en in de regio. Er wordt erkend dat er 'witte plekken' in Nederland gaan ontstaan waar geen PKN gemeente meer zal zijn. Doorgaan met samenvoegen van 'buurgemeenten' blijkt tenslotte ook geen oplossingen te bieden.

De nota erkent dat Nederland een missiegebied is geworden. En wij voor en in onze omgeving een missionaire kerk zijn. Predikanten werden en worden nog altijd herders en leraars genoemd. Maar meer dan voorheen zullen zij ook apostelen zijn. 74 classes zullen (al per januari 2018!) teruggebracht zijn naar 11 regioclasses. En zo zal er nog meer gereorganiseerd worden.

Wie kijkt naar wat er was zal vooral zien wat er nu niet meer is. Wie zich altijd erg verbonden heeft gevoeld met de kerk ziet zo'n verloop met verdriet, weemoed en teleurstelling aan. De één ervaart dat heftiger dan de ander. Ik denk dat niemand daaraan ontkomt. Loslaten van wat je vast zou willen houden kost moeite en doet dikwijls pijn. Tegelijkertijd moet je zeggen dat wie terugziet op het verleden (en dat soms met dankbaarheid kan doen) het risico loopt het heden en de toekomst te beschouwen vanuit het gemis. En dat beleid er dan op gericht wordt dit gemis zo goed mogelijk op te

vangen en liefst ongedaan te maken: 'Hoe krijgen we de kerk weer zoals zij was?'. Dat lijkt geen begaanbare weg. De tijd is veranderd, de cultuur is veranderd. Mensen zijn veranderd.

De nota zet anders in. Met erkenning van de situatie zoals zij nu is wordt gesteld: allereerst 'back to basics'. Niet terug naar het verleden, maar wel terug naar de basis van wat kerk zijn is. En vandaaruit aanwezig zijn in onze samenleving en onze wereld. De nota noemt drie 'basics' van het kerk en gemeente zijn. Je vindt ze ook terug in Handelingen 2: 41-47. Waar gesproken wordt over het leven van de eerste gemeente. De nota noemt drie b's. believe, belong, behave. In het Nederlands maak ik daar drie g's van: geloof, gemeenschap en gedrag. Stelt u zich allereerst de vraag: waarom vind ik dat onze gemeente (en in groter verband: de kerk) er moet zijn? Wat schenkt zij mij als het gaat om mijn geloof? Wat biedt de gemeente mij (gemeenschap) ? Wat leert zij mij over de keuze die ik maak om als christen te leven (gedrag) ? Is de kerk, de gemeente daarbij voor mij van onmisbare betekenis? Kan zij daarom niet worden gemist? Belangrijke vragen die je met beide benen op het fundament van je leven plaatsen. En je doen zeggen: Hier gaat het om. Hier wil ik voor staan. Vanuit die basis ontwikkelt de nota beleid voor de Kerk op weg naar 2025. Een realistisch betoog maar zeker niet pessimistisch van toon. Er wordt gesproken over krimp, maar niet minder over nieuwe kansen.(huisgemeenten, christelijke leefgemeenschappen, pioniersplekken). Er wordt erkend dat de 'machtspositie' van de kerk is verdwenen (ze is marginaal geworden) maar er is veel aandacht voor het leven van de plaatselijk gemeenten. (organisme gaat voor de organisatie).

Een zeer belangrijk overweging is ook dat een gemeente zich niet vanuit wat zij mist (bijv. jongeren, te weinig kerkenraadsleden, te weinig kerkgangers bijv.) moet gaan beschouwen als een gemeente met een mankement. Dat zij zich als minderwaardig beschouwt. Niet als een volwaardige gemeente dus. Dat raakt de kern van je geloof. Geloof dat mag zeggen: God heeft ons geroepen om hier en nu gemeente te zijn en heeft ons daartoe gaven gegeven. Een compleet vergrijsde gemeente ging in haar buurt telefooncirkels opzetten om de eenzaamheid onder ouderen te doorbreken. Zij wist er zelf alles van. Dát was haar roeping op dat moment. Niks minderwaardigs aan.

De vraag is niet hoe wij weer kerk kunnen zijn zoals 30, 40 jaar geleden. De vraag is wel of wij vanuit onze 'basics' in het oog hebben wat onze roeping hier en nu is. Om handen en voeten en stem te geven aan die roeping. Daartoe is ons kracht gegeven. Zeker weten. Laten we dat maar in dankbare verwondering gaan ontdekken.

UIT DE GEMEENTE

Op het moment van inleveren van de kopij zijn er bij mijn weten gelukkig geen gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen. Dat betekent niet dat er in ons midden geen ziekte of zorgen zijn. Mw. Anna Bouman- van den Bos, Krabbenkreekstraat 1, moest na een na een mislukte oogoperatie opnieuw worden behandeld. Zoals het zich nu laat aanzien gelukkig met succes. Anderen ondergaan chemo therapie, die met vervelende bijverschijnselen gepaard kan gaan. Zonder hier hun te namen te noemen denken we aan hen. Dat allen zich bemoedigd mogen weten door zorgzame meelevendheid en dat Heer hen met zijn liefde nabij zal zijn.

OVERIG

Het stond ook al vermeld in de Eendracht bode: De boekenmarkt-braderie was een succes. Waarbij de meeste winst niet in geld is uitgedrukt, maar in ervaren gezelligheid. En zo is het maar net. Dat zowel ouderen als jongeren de kramen bemensten en de braderie bezochten was erg geslaagd. Al met al een leuke dag waaraan ook het goede weer bijdroeg. (Over de temperatuur van de kroketten (zie Eendracht bode) kan ik niet oordelen, maar de door mij genuttigde broodjes hamburger waren goed van temperatuur en prima van kwaliteit!)

Voor enkele jongeren zitten de examens erop. En nu maar hopen op een goed resultaat. Van harte gefeliciteerd als de vlag uit kan. En een arm om de schouders en hernieuwde moed toegewenst als het anders is.

Natuurlijk wensen we ieder die in de komende periode voor korter of langere tijd vakantie houdt een goede tijd toe, maar met name noemen we nu Yke en Jeanne de Jager. Na zo'n lange tijd van revalideren en volharden wensen we jullie een mooie en vooral ook ontspannen vakantieweken in Canada toe.

Het duurt nog even maar er kan nu alvast worden gemeld dat de heilige doop is aangevraagd voor Fleur, Madelief en Annabelle, dochters van Olaf en Ingrid Achterberg, Eikenlaan 10. Wij hopen ze in de kerkdienst op zondag 17 juli te mogen dopen.

Afwezigheid predikant.

Van maandag 6 juni t/m zondag 3 juli hopen wij onze vakantie op te nemen. Voor waarneming is gezorgd. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met Anneke van Strien (0167-572682).

Tenslotte:

Inmiddels wonen wij tijdelijk in de Martinus van de Mortelstraat 41, 4661CV in Halsteren. Telefoonnummer en emailadres zijn ongewijzigd. D.w.z.: 0164—231992 en hcvhmaalpad@home.nl.

U allen een hartelijke groet,

Ds. Henk van het Maalpad

UIT DE KERKENRAAD.

De kerkenraad vergaderde op 19 mei jl.

Enkele punten uit die vergadering. De dominee hield een inleiding n.a.v. de visienota Kerk 2015. U leest hierover in dit kerkblad. Voor de kindernevendienst is een samenleesbijbel gekocht.

Waarschijnlijk zal de schooldienst dit jaar gecombineerd worden met de startdienst. Dit zou dan op 18 september gehouden kunnen worden. Er is zelfs al een thema bedacht.

Vóór die tijd zullen de wijkouderlingen de wijken ingaan om uw mening via een formulier te vernemen over de invulling van het nieuwe seizoen.

De ZWO vergadert met de ZWO's van Halsteren en Bergen op Zoom over een nieuw project.

We hebben nog geen afgevaardigde i.p.v. Arno Wisse voor de commissie camping evangelisatie.

De praktische invulling van de viering van het H.A. in de kring wordt nog besproken. Er zal gezorgd worden voor druivensap.

Tot zover enkele punten uit de vergadering.

Van de ZWO-groep

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:

Gebed om Brazilië

Achtergrondinformatie.

Vorige week is Dilma Rousseff, de president van Brazilië middels een staatsgreep afgezet. Een staatsgreep van de elite. Onze partnerorganisaties in Brazilië maken zich ernstige zorgen. Het is onrustig in het land, de uiterst fragiele democratie lijkt aan corruptie ten onder te gaan en er zijn veel demonstraties. Mensen zijn bang en raken de hoop kwijt op een betere toekomst voor hun land. De interim-president heeft al verschillende veranderingen doorgevoerd in één week tijd, en als hij zo doorgaat zal zijn beleid grote gevolgen hebben voor de minderheden en de armen van het land. We willen hiervoor bidden.

Gebed.

Goede God,

We willen U vragen of U wilt zijn met alle mensen in Brazilië. Wilt U ervoor zorgen dat het Hooggerechtshof de wet zal volgen. Dat mensen met wijsheid besluiten nemen en dat de staatsgreep te niet gedaan kan worden.

Wilt u kracht geven aan de partnerorganisaties van Kerk in Actie: CEBI en COMIN. Zij maken zich ernstig zorgen. Het Brazilië waar ze de laatste 16 jaar aan meebouwden, gaat in één klap 50 jaar terug in de tijd. De kwetsbare democratie lijkt op losse schroeven te staan en juist die groepen waar zij mee werken, zullen hier de gevolgen van merken. Geeft U hen moed en kracht in deze spannende tijd, en visie om de mensen met wie zij werken te blijven versterken.

Wilt U er zijn voor de mensen aan de marge, inheemsen, vrouwen, zwarten, die nu extra kwetsbaar worden.

U bent een groot God, weet wat mensen nodig hebben. Wilt U met hen meegaan in deze moeilijke tijd.

Amen.

de ZWO-groep

ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN

5 juni: Marja Potappel	Levi en/of Aaron Geense
12 juni: Erna Verboom	Chantal de Jager
19 juni: Lizette de Waard	Christiaan de Waard
26 juni: Daphne v. Nieuwenhuijzen.	Dominique v. Nieuwenhuijzen
3 juli : Heleen de Jager	Anouk de Jager
10 juli : Marjolein de Waard	Driek van Nieuwenhuijzen

ROOSTER KINDERNEVENDIENST

5 juni: Miranda Wisse
12 juni: Marja Potappel
19 juni: Judith Uijl
26 juni: Sylvia Reijngoudt
3 juli: Fanny van Strien
10 juli: Nathalie Nuijens

KERKTAXI:

5 juni: John en Lisa
12 juni: Martijn en Joke
19 juni: Stoffel
26 juni: Sjaak, Rien en Agnes
3 juli: Sylvia
10 juli : Martijn en Joke

Voor aan-of afmeldingen of vragen over de kerktaxi kunt u contact opnemen tot zaterdagavond met Sylvia Reijngoudt. 573717 of 06 28755011 of per mail: sylvia.reijngoudt@hotmail.nl

JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

3-06-1941. Mevr.M.Verwijs-Quist.Eendrachtstraat 82.St.Ph.
19-06-1942. Mevr. J.Fontijne-Jagt. Mosselkreekstraat 42. St.Ph
20-06-1944. Mevr. H.C. Jagt. Eendrachtstraat 44. St.Ph.
25-06-1941. Dhr. M. Quist.Langeweg 37. A.J.P.
28-06-1932. Dhr. Engelvaart.Steintjeskreek 8. A.J.P.
28-06-1937. Mevr.v.d.Sluis-Steijn. Plataanstraat 17.St. Ph.
10-07-1936. Dhr. G. Walpot. Plataanstraat 13. St. Ph.

Deze, en alle andere jarigen heel hartelijk gefeliciteerd, Gods zegen over uw nieuwe levensjaar en een fijne dag gewenst

BLOEMEN IN DE KERK

De bloemen in de kerk worden in juni verzorgd door Wendy Geluk
In juli hoopt Riet Wisse het te doen.

KOFFIEDRINKEN OP MAANDAG

Iedere eerste maandagmorgen bent u tussen 9.00-12.00 uur
welkom bij Wendy. Hogeweg 2 St Philipsland. Dus: niet vergeten:
Maandagmorgen 6 juni
Info: 0167 572455/06 23272455. J.P.Geluk@ziezo.blz

VAN DE PENNINGMEESTER

De reacties op de verzonden subsidie - aanvragen komen
langzamerhand binnen. We hebben concreet al één bedrag
ontvangen en één toezegging voor een bijdrage. Ook hebben we
een paar afwijzingen gehad omdat o.a. budgetten sneller op zijn
door tegenvallende rente-inkomsten bij diverse stichtingen.
Van een paar fondsen hebben we nog geen reactie ontvangen.
De meeste fondsen hebben vaste vergaderdata waar de aanvragen
worden behandeld. We hebben geen invloed op de
reactietermijn. We houden u op de hoogte!

TER INSPIRATIE

God, geef mij de geest van moed
dat ik kracht mag krijgen om onrecht te bestrijden
Geef mij de geest van verzet,
dat ik mij niet zomaar neerleg
bij de huidige status Quo.
Geef mij de geest van mededogen,
dat ik de wereld mag zien
door de ogen van anderen
Om de geest van zachtheid vraag ik ook,
dat ik mag luisteren naar de stem van de armen
zonder mijn dromen uit het oog te verliezen
in mijn ongeduld naar actie.
Schenk mij uw Geest, God
De Geest van waarheid,
De Geest van gerechtigheid en hoop.

Missionair Oogpunt (Nynke Dijkstra): Geloven op maandag

Geloven op het werk, hoe ziet dat er uit?

Geloven is geen activiteit die je er even 'bij' doet – geloven doe je (met vallen en opstaan) 24 uur per dag, 7 dagen in de week, en dus niet alleen op zondag. Geloven heeft alle kenmerken van een levensbeschouwing die kleurt hoe je tegen de werkelijkheid aankijkt. Jezus noemt zijn leerlingen 'licht voor de wereld'.

Dat hoeven ze niet te worden, dat zijn ze.

In het alledaagse leven ben je een getuige, wordt zichtbaar dat je een gelovig mens bent.

Thuis, in je vriendenkring, in je buurt en op je werk.

Merken mensen dat u een gelovig mens bent? Ooit kwam ik een jonge vrouw tegen die me vertelde dat ze niet in een christelijk gezin was opgegroeid. “Tot en met mijn twintigste had ik nog nooit een gelovig mens ontmoet” zei ze. Echt? We constateerden samen dat er vast wel gelovige mensen waren in haar omgeving. Ze wist het alleen niet. Ze praatten er blijkbaar nooit over, en zij merkte er niks van. Niet op school en later ook niet op haar werk.

Aandacht voor de ander

Nu hoeft u natuurlijk niet met een sticker rond te lopen waarop staat: 'Ik ben gelovig, en u?' We houden niet van nadrukkelijk doen en terecht. Doe gewoon uw werk goed en betrouwbaar. Zo geeft u uw geloof genoeg handen en voeten.

Daarnaast kunt u op een ontspannen, natuurlijke manier laten merken dat u een gelovig mens bent. Vaak vertellen mensen hoe ze tijdens de lunchpauze ruimte vragen voor een moment van gebed voor de maaltijd. U kunt misschien iets vertellen over een bijzondere kerkdienst die u hebt bijgewoond.

U kunt ook op andere manieren laten merken dat geloven voor u van betekenis is: u doet niet mee met geroddel, u laat u niet regeren door angstig gepraat over vluchtelingen, u hebt aandacht voor collega's die het moeilijk hebben en u hebt tijd voor de klant.

Geloven op het werk kan ook betekenen dat u onrecht aan de kaak

stelt, dat u 'klokkenluider' wordt. Dat zijn ingrijpende stappen, maar soms zijn ze nodig. Structuren kunnen onrechtvaardig zijn, manieren van werken frauderend.

Dan kunt u gelovig aan de bel trekken.

Niet voor de vrije tijd

Natuurlijk zijn het niet alleen christenen die zo proberen te leven, gelukkig niet. Vanuit allerlei idealen en levensbeschouwingen proberen mensen goed te leven en hun werk met aandacht en liefde te doen. We hebben als gelovige mensen niet de pretentie dat we 'beter' zijn dan anderen.

Maar vanuit het geloof in Jezus Christus wordt ook op uw werk zichtbaar wat voor mens u wilt zijn, in zijn spoor.

Een mens van liefde. Iemand die van genade weet.

Geloof is niet gereserveerd voor de vrije tijd.

Mensen ervaren hun werk verschillend.

Voor de één is het vooral een last maar er moet nu eenmaal brood op de plank komen. Een ander wordt opgejaagd in de werkweek, er zijn deadlines en targets die gehaald moeten worden en er is weinig ruimte voor echte aandacht voor mensen. Soms kan werk een roeping zijn: uw bijdrage aan een betere samenleving. Vaak is het een mengeling van dit alles. Maar in alle gevallen kunt u overal, ook op uw werk, laten zien dat leven vanuit het evangelie vreugdevol is.

ds. Nynke Dijkstra, stafmedewerker Missionair Werk.

>Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 2 mei 2016.