

Rondom de kerk



JAARGANG 62

NR. 7

MEI 2016

MEDEDELINGENBLAD VAN DE
GEREFORMEERDE KERK TE
ANNA JACOBAPOLDER.



BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS

- POSTADRES:** Gereformeerde Kerk,
Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder.
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com
- REKENINGNR.
KERK:** NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk
NL57 INGB 0000 5634 37 t.n.v. Geref. Kerk
- VOORZITTER:** Dhr. J Nell
Langeweg 62, 4675 RM, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572796
- SCRIBA:** Mevr. A. van Strien-van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572682
- PREDIKANT:** Ds. H.C. van het Maalpad,
Martinus van de Mortelstraat 41
4661 CV Halsteren.
Tel.: 0164-231992
E-mail: hcvhmaalpad@home.nl
- DIACONIE:** Rekeningnummer: NL56 RABO 0362 6244 29
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk.
- ZENDING:** Rekeningnummer: NL79 RABO 0353 4027 10
t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk
Anna Jacobapolder.
- REDACTIE:** Mevr. A. van Strien - van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572682
E-mail: annekevanstrien@hotmail.com
- KOSTERS** Janny Wagemaker en Meta van
Nieuwenhuijzen-Maas
Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP
tel.06 16944785/0167-573441
metamaas@icloud.com

WEBSITE: anna-jacobapolder.protestantsekerk.net
 Beheerder: Riemon Backer,
 E-mail: rbacker@zeelandnet.nl

KERKOMROEP: Kerkdiensten zijn via internet te beluisteren:
 www.kerkomroep.nl. Als u Sint Philipsland
 intoetst ziet u: Gereformeerde Kerk Anna
 Jacobapolder

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

1 mei: 10.00 uur: Ds. J. de Bie; 's Gravenpolder
 1^e collecte: Kerk
 2^e collecte: Onderhoud Deurcollecte: Diaconie

5 mei: Hemelvaartsdag 10.00 uur: Ds. M.J. Wisse; 's Heer
 Collecte: Kerk Arendskerke

8 mei: 10.00 uur: Kandidaat C.E. Bakker; Middelharnis
 1^e collecte: Stichting Voedselbank
 2^e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending

9 mei: 19.00 uur: Pinksterketen.

15 mei PINKSTEREN. 10.00 uur: Ds. A.G.E. Klap
 1^e collecte: Pinksterzendingscollecte
 2^e collecte: Onderhoud.
 Deurcollecte: Diaconie

22 mei: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Viering H.A.
 1^e collecte: Kerk
 2^e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie
 Avondmaalscollecte: Diaconaal project

29 mei: 10.00 uur: Ds. C. Brakema; 's Heer Abtskerke
 1^e collecte: Diaconie
 2^e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Zending

5 juni: 10.00 uur: Ds. J. Reehorst; Stavenisse
 1^e collecte: Kerk
 2^e collecte: Onderhoud. Deurcollecte: Diaconie

KERKBLAD JUNI

Kopij voor het juni nummer van het kerkblad ontvang ik graag uiterlijk zaterdag 28 mei. Met vriendelijke groet,
Anneke van Strien

VAN DE DOMINEE

Verlichting met de heilige Geest.

In de liturgie van onze zondagse vieringen hecht ik zelf altijd zeer aan wat genoemd 'het gebed om verlichting met de heilige Geest'. Het is het gebed dat direct voorafgaande aan de Schriftlezingen wordt gebeden. Een gebed waarin gebeden wordt of de Geest ons wil verlichten zodat het niet duister blijft wat God ons wil zeggen als de Bijbel wordt gelezen en eruit wordt gepreekt. Met andere woorden: er wordt gevraagd of God ons wil openen voor Zijn Woord en zijn Woord wil openen voor ons. Zodat Hij en wij op elkaar zijn afgestemd. Dat lijkt mij beslissend voor het 'slagen' van de kerkdienst. Door al het menselijk heen wat wij in de kerkdienst doen, zingen, bidden, Bijbellezen, preken, - en laten we dat niet geringschatten- hopen we dat God zelf ons aanspreekt en dat wij Hem verstaan. Zodat wij door bemoedigd en toegerust worden om de nieuwe week in te gaan. Eigenlijk vind ik daarom het gebed om verlichting met de heilige geest het belangrijkste gebed in de liturgie van de kerkdienst.

Wij zijn op weg zijn naar het pinksterfeest. Waarin wij de uitstorting van de heilige Geest 'op alle vlees' vieren. Bedoeld is het wonder waardoor God mensen bezielt met zijn eigen Adem, zijn eigen Leven. Zodat mensen weer herboren worden. Herschapen tot mensen naar Zijn beeld. Dat maakt hen niet zweverig of zoiets. Maar geeft hen in een verwarrende en soms zo chaotische wereld ogen om te zien waar het echt op aan komt en opent oren om echt te horen.

Ds. Dichter Sytze de Vries schreef een 'gebed om verlichting'
Op weg naar pinsteren geef ik dit graag door:

Ik wend mijn hoofd en mijn hart
naar de bron van het licht:
U zoek ik
vanuit mijn duister
Verschijnt mij uw licht,
dan worden de schaduwen scherper,
dan wordt zelfs het duister mij helder,
dan wordt mij de nacht
als de dag.

Geef mij opnieuw
de dageraad van uw toekomst.
Herroep mijn verleden
en noem mij met nieuwe namen.
Ontsteek nieuw vuur
in oude woorden
en rakel met de adem van uw Geest
de hoop in mij op.

Laat mijn leven wortelen
In uw goedheid,
groeien van uw genade
de vruchten dragen
van het zaad van uw genegenheid.

Ook als de hemel zwijgt,
dan zal ik zingen
door mijn tranen heen
dan bid ik mij
naar het licht.

Dat de Geest van de Heer ons leven van dag tot dag in zal
verlichten. Een gezegend Pinksterfeest toegewenst.

UIT DE GEMEENTE.

Geboren: Van Olaf en Ingrid Achterberg, Eikenlaan 10, Sint
Philipsland, ontvingen we bericht van de geboorte van Annabelle
Lotte. Zij werd op 7 april geboren en heeft twee oudere zusjes: Fleur
en Madelief. Wij wensen vader, moeder en zussen van harte geluk
met Annabelle. Dat zij zal mogen opgroeien tot een gezegend mens,
dat weet van geliefd worden en liefde geven

OVERIG

Op het moment van inleveren van de kopij verblijft mw. Brina Jagt, Eendrachtstraat 44 nog in Bravis (Roosendaal). Hopelijk zal de daar verrichte ingreep verbetering brengen zodat zij weer spoedig naar huis kan terugkeren. Dhr. Leendert Bolier, Noordweg 26, moest onverwacht opgenomen worden in Bravis, maar kon al snel weer huiswaarts gaan. Er zijn echter nog klachten die aanhouden. We denken, zonder de namen te noemen, ook aan anderen die al lange(re) tijd te kampen hebben met ziekte en zorg. Dat allen zich bemoedigd mogen weten door zorgzame meelevendheid en dat Heer hen met zijn liefde nabij zal zijn.

PINKSTERKETEN

Zoals al vele jaren het geval is zal er ook dit jaar weer een 'Pinksterketen' zijn. Van oorsprong gehouden in verschillende kerkgebouwen in de week voor Pinsteren. De vieringen vormden als het ware de schakels die de dagen voor Pinksteren tot een keten maakte. Doordat in verschillende plaatsen kerkgebouwen zijn gesloten en de belangstelling daar verminderde zijn er twee vieringen overgebleven. Die bij ons wordt eigenlijk altijd goed bezocht. Evenals de afsluitende viering in Nieuw Vossemeer. Daarom zijn die gehandhaafd. Op maandag 9 mei is er om 19.00 uur dienst in onze kerk en op vrijdag 13 mei in de protestantse kerk in Nieuw Vossemeer, eveneens om 19.00 uur. Het thema is 'geest van barmhartigheid' en het pelgrimskoor o.l.v. Martien van Gaans verleent ook weer medewerking. Voorgangers zijn pastor Bertus van Schaik en ondergetekende. Weet u van harte welkom inde ze twee diensten die ons op de weg van- en naar Pinsteren zetten.

HEILIG AVONDMAAL IN DE KRING

Op zondag 22 mei hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Dit keer weer staande in de kring. Omdat vorige keren is gebleken dat er vóór de voorste bank eigenlijk te weinig ruimte was voor de kring is besloten om niet de voorste bank op te nemen in de kring maar de derde bank. M.a.w.: zij voor wie het staan te bezwaarlijk is wordt gevraagd om niet op de voorste- maar in de derde bank plaats te nemen. Naast hen kunnen dan (dus tussen de tweede en derde bank) andere deelnemers aan het Heilig Avondmaal staan om met

de overigen de kring te vormen (voor in de kerk). Natuurlijk zal één en ander tijdens de dienst goed worden aangegeven. Maar ter herinnering zal op de eerste drie banken een papiertje liggen waarop staat dat deze drie banken zijn gereserveerd i.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal.

Vorbereidingsavond 'kinderen aan het heilig Avondmaal'.

Zoals door de kerkenraad is besloten worden ook kinderen aan het Heilig avondmaal toegelaten. Natuurlijk mits hun ouders daarmee instemmen. Ook is besloten dat er gelegenheid moet zijn voor hen die daarover van gedachten willen wisselen. Natuurlijk kan het altijd, tijdens een huisbezoek, in een persoonlijk gesprek met de predikant aan de orde worden gesteld. Maar op maandag 9 mei, na afloop van de Pinksterketen, is gelegenheid om ook met elkaar in de kerkenraadskamer hierover in gesprek te gaan. Aanvang: 20.30 uur,

TENSLLOTTE:

We kunnen terugkijken op en goede jeugddienst. Fijn dat de jongeren zich hiervoor op verschillende wijze hebben ingezet. Van 'jong en oud' werden goede reacties gehoord. Het was dus werkelijk een 'happy hour'.

Zoals sommigen van u al wisten hopen wij eind juni, begin juli te verhuizen naar het Verduinsbos 49 te Halsteren. De exacte verhuisdatum is op dit moment nog niet definitief bekend. Wel dat wij uiterlijk 17 mei onze huidige woning moeten verlaten om plaats te maken voor de nieuwe bewoners. Vanaf 6 mei hebben wij een tijdelijk onderkomen gevonden in de Martinus van de Mortelstraat 41, 4661CV in Halsteren. Telefoonnummer en emailadres blijven gelijk. D.w.z.: 0164—231992 en hcvhmaalpad@home.nl.

U allen een hartelijke groet,

Ds. Henk van het Maalpad

INZAGE REKENINGEN

In de week vanaf maandag 2 mei liggen de rekeningen van kerk en diaconie ter inzage bij de penningmeester.

U kunt hiervoor met haar afspreken op telefoonnummer 0167 572334.

UIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad vergaderde op donderdag 21 april.

Met kennisgeving waren Jan Nell en Gert-Jan Boudeling afwezig.

Dominee van het Maalpad was waarnemend voorzitter.

Enkele punten uit die vergadering:

De opening ging over Johannes 13: 31-35. Jezus geeft een nieuw gebod: Liefde.

We bespreken het kopen van een bijbel voor de kindernevendienst.

We adviseren een samenleesbijbel aan te schaffen. Mensen kunnen die dan eventueel ook eens bekijken. We zien terug op een mooie jeugdendienst. Het is fijn als de jongeren zo ook betrokken kunnen worden bij de voorbereidingen.

De korenavond was heel goed bezocht. Mooi dat het mogelijk was om met mensen uit verschillende kerken Gods lof te kunnen zingen.

Een en ander kwam op de kerkomroep niet helemaal goed over.

Er zal onderzocht moeten worden hoe dat komt.

Er zal weer een Pinksterketen zijn, al zullen dat maar 2 diensten zijn.

Dominee van het Maalpad zal in onze kerk voorgaan, Pater Bertus van Schaik in Nieuw Vossemeer.

Verschillende groepen zullen meewerken aan de bazaar bij de familie Boudeling.

We houden weer een avondmaalsviering in de kring. Er zal ook voorbereiding zijn voor ouders met kinderen die eventueel mee willen aangaan. Maar individuele gesprekken met de dominee blijven ook mogelijk.

We denken alvast aan het volgende seizoen. Begin september hopen we alle leden te benaderen over bezoekenmogelijkheden e.d.

John van Splunter is kerkrentmeester geworden.

Er is nog steeds een vacature voor ouderling-kerkrentmeester.

Voor Arno Wisse moet nog een opvolger gezocht worden voor de commissie camping evangelisatie. In augustus zullen we weer bezocht worden door de Dabaristen die op camping Stavenisse werken.

We spreken af naar wie de Paaskaars van het afgelopen jaar zal gaan. Ook over de zieken spreken we nog met elkaar/

De volgende vergadering spreken we af voor donderdag 19 mei.

Tot slot zingen we nog twee coupletten van het lied:

Ga met God en Hij zal met je gaan.

BLOEMEN IN DE KERK

In mei en juni zullen die verzorgd worden door Wendy Geluk.

ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN

1 mei: Lizette de Waard	Christiaan de Waard
5 mei : Daphne van Nieuwenhuijzen.	Geen deurcollecte
8 mei: Marjolein de Waard	Driek van Nieuwenhuijzen
15 mei: Heleen de Jager	Dominique van Nieuwenhuijzen
22 mei: Lisa van Splunter	Anouk de Jager
29 mei: Marcia Backer	Bram van Nieuwenhuijzen
5 juni: Marja Potappel	Levi en/of Aaron Geense
12 juni: Erna Verboom	Chantal de Jager

ROOSTER KINDERNEVENDIENST

1 mei:: Sylvia Reijngoudt
5 mei: Hemelvaartsdag: Nathalie Nuijens
8 mei: Nathalie Nuijens
15 mei: Miranda Wisse
22 mei: Irene Boudeling
29 mei: Tessa Backer
5 juni: Meta van Nieuwenhuijzen
12 juni: Marja Potappel

KERKTAXI

1 mei: : Sylvia
8 mei : John en Lisa
15 mei: Sjaak, Rien en Agnes
22 mei : Bram en Coby
29 mei : Sylvia
5 juni- John en Lisa
12 juni : Martijn en Joke

Voor aan-of afmeldingen of vragen over de kerktaxi kunt u contact opnemen tot zaterdagavond met Sylvia Reijngoudt. 573717 of 06 28755011 of per mail: sylvia.reijngoudt@hotmail.nl

JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

20-05-1934: Mevr. J.Verhage-Wesdorp. Noordweg 15.A.J.P.
26-05-1929: Dhr. L. Bolier. Noordweg 26. A.J.P.

We feliciteren deze jarigen, hun familie en alle anderen die in deze maand jarig hopen te zijn van harte.

We wensen ze een fijne dag en Gods onmisbare nabijheid in het nieuwe levensjaar



Op 21 mei 2016 tussen 11 en 14 uur houdt de Gereformeerde kerk in Anna Jacobapolder een boekenmarkt - braderie

Wat is er onder meer te doen?

Er is een boekenmarkt en er zijn diverse creatieve materialen, kaarsen, bloemstukken en streekproducten te verkrijgen. Verder zijn er diverse lekkernijen voor bij de koffie en deze kunnen uiteraard ook ter plekke geproefd worden met koffie/thee/fris. Er kan er ook lekker geluncht worden! Laat u verrassen ...

Voor de kinderen is er ponyrijden, een springkussen, een skelterbaan en zij kunnen zelf aan de slag met knutselen of een spel.

Waar?

De boekenmarkt - braderie wordt gehouden naast de kerk net buiten Anna Jacobapolder op het erf van Gert-Jan en Irene Boudeling op de hoek Zuidweg – Langeweg in Anna Jacobapolder.

U bent van harte welkom!

*~ Alle kinderen zijn van harte welkom met hun
eigen kledjesmarkt ~*

de Zendingscommissie

Oproep taart/cake bakken voor bazaar 21 mei

Ben jij of ken jij iemand die houdt van cake (of taart) bakken, dan zoeken we jou! Er is niks lekkerder dan zelfgemaakte cake. Maar als we 1 iemand deze taak op zich laten nemen, kost dat veel te veel tijd. Dat gaat ook ten koste van de kwaliteit, de eerste baksels zijn dan namelijk al 'oud'. Waarom niet doen waar we in Anna Jacobapolder goed in zijn!? Juist, krachten bundelen! Wil jij een cake (of taart) bakken voor de bazaar zodat we die kunnen verkopen (opbrengst is voor verbeterproject van de kerk), geef je dan op bij Franca Noordweg 28, jafr46@hotmail.com of 573576.

VAN DE JONGERENGROEP

Op zondag 17 april was er een jeugddienst welke mede georganiseerd was door de jongerengroep. Het thema was "Happy hour" en daarom waren er vele smileys te zien in de kerk. Het was een fijne dienst waarin het koor Couleur Vocale uit Willemstad haar medewerking verleende. Het koor zong 5 prachtige liederen. De jongeren droegen zelf ook hun steentje bij, door het doen van een voordrachtje, schriftlezing, gebed, maken van een powerpoint presentatie, helpen bij de collecte en uitleg over de bestemming van de 1e collecte, de CliniClowns. Na de dienst was er koffie met een zelfgebakken smiley koekje door Naomi en Anouk!

We kijken met z'n allen terug op een mooi "Happy hour"!

DANKBAAR

Zeer dankbaar en trots zijn wij, Kees & Fanny van Strien, dat de naam van onze zoon vanaf nu geschreven staat in de palm van Gods hand.

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor de felicitaties die wij hebben mogen ontvangen bij het dopen van onze zoon Marco Marinus Cornelis Johannes van Strien.

De handdrukken, presentjes en gelukwensen hebben ons hart vervuld met grote blijdschap.

Het doet ons goed om te mogen ervaren dat Marco omringd wordt door zoveel mensen binnen de gemeente die met hem mee zullen gaan op zijn levenspad.

Van de ZWO-groep

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:

Hongersnood dreigt in Ethiopië

Achtergrondinformatie.

Hongersnood dreigt in Ethiopië

Ethiopië kampt met de ergste droogte in 30 jaar. Door de invloed van El Nino is de regen uitgebleven, zijn de oogsten mislukt, en is veel vee gestorven. De laatste weken wordt steeds duidelijker hoe schrijnend de situatie is. 10 miljoen mensen zijn in gevaar!

Mensen zijn weer afhankelijk van voedselhulp, veel kinderen zijn ondervoed.

Het aantal mensen dat in directe nood is en honger heeft ligt nu al hoger dan in 2011, toen de Hoorn van Afrika ook leed onder aanhoudende droogte. Normaliter komt extreme droogte maar eens per decennia voor, door klimaatveranderingen is dit al de derde keer in korte tijd!

Wat doet Kerk in Actie?

Kerk in Actie biedt via de plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen.

De plaatselijke kerk in Ethiopië kan direct levens redden door die noodhulp te verlenen.

Belangrijkste doel is om honger tegen te gaan, ondervoeding te behandelen en te zorgen voor toegang tot veilig (drink) water. Met uw hulp verstrekken we ook voedsel en vee. We behandelen ondervoede kinderen, slaan nieuwe waterbronnen en repareren beschadigde bronnen. En, wij vragen uw gebed voor Ethiopië!

Gebed.

Heer,

Wij bidden u voor mensen in nood in Ethiopië.

Weer heeft hen grote droogte getroffen.

Wij bidden voor 10 miljoen medemensen die hier honger en dorst hebben en die worden bedreigd in hun voortbestaan.

God, U bent nabij allen die in nood tot u roepen. Hoor dan de roep van allen die aangewezen zijn op uw troost en goedheid. Geef wijsheid en inzicht en alles wat nodig is om de droogte te bestrijden en een beter leven op te bouwen.

Wij bidden u voor allen die zich inzetten voor onze medemensen in nood. Zegen hun werk. Wilt u de gaven zegenen die we willen geven voor de zo nodige hulpverlening.

Wij erkennen dat wij als medebewoners van de aarde vaak zo onverantwoord omgaan met de aarde, met alle gevolgen van klimaatsverandering. Breng ons tot inkeer en tot een andere levensstijl.

Vader in de hemel, in dit alles bidden wij om de komst van Uw koninkrijk. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid,

Amen. *(Tekst: Arjan Plaisier)*

de ZWO-groep.

GETELDE COLLECTEN

Onderhoud	€ 354,35
Paasmiddag ouderen	128,70
Gift Kerk	50,00
Kerk	159,00
Deurcollecte Diaconie	33,28
Diaconie	144,67
40 dagen project	228,91
Noodhulp Syrië	286,25



KOFFIEDRINKEN OP MAANDAG

Iedere eerste maandagmorgen bent u tussen 9.00-12.00 uur welkom bij Wendy. Hogeweg 2 St Philipsland. Dus: 2 mei.
Info: 0167 572455/06 23272455. J.P.Geluk@ziezo.blz