

Rondom de kerk



JAARGANG 61

NR. 12

OKTOBER 2015

MEDEDELINGENBLAD VAN DE
GEREFORMEERDE KERK TE
ANNA JACOBAPOLDER.



BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS

- POSTADRES:** Gereformeerde Kerk,
Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder.
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com
- REKENINGNR.
KERK:** NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk
NL57 INGB 0000 5634 37 t.n.v. Geref. Kerk
- VOORZITTER:** Dhr. J Nell
Langeweg 62, 4675 RM, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572796
- SCRIBA:** Mevr. A. van Strien-van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572682
- PREDIKANT:** Ds. H.C. van het Maalpad,
Zwartewaal 46, 4617 NS, Bergen op Zoom.
Tel.: 0164-231992
E-mail: hcvhmaalpad@home.nl
- DIACONIE:** Rekeningnummer: NL56 RABO 0362 6244 29
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk.
- ZENDING:** Rekeningnummer: NL79 RABO 0353 4027 10
t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk
Anna Jacobapolder.
- REDACTIE:** Mevr. A. van Strien - van Leeuwen,
Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder.
Tel.: 0167-572682
E-mail: annekevanstrien@hotmail.com
- KOSTERS** Janny Wagemaker en Meta van
Nieuwenhuijzen-Maas
Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP
tel.06 16944785/0167-573441
metamaas@icloud.com

WEBSITE: anna-jacobapolder.protestantsekerk.net
 Beheerder: Riemon Backer,
 E-mail: rbacker@zeelandnet.nl

PREEKBEURTEN EN COLLECTEN

- 4 oktober: 10.00 uur: Ds. K.W. Kakes; 's Heer Abtskerke
 1^e collecte: Kerk en Israël
 2^e collecte: Onderhoud
 Deurcollecte: Zending
- 11 oktober: 10.00 uur: Kandidaat C.E. Bakker; Middelharnis
 1^e collecte: Kerk
 2^e collecte: Onderhoud
 Deurcollecte: Diaconie
- 18 oktober: 10.00 uur: Ds. A.G.E. Klap; Heikant
 SCHOOLDIENST
 1^e collecte: Werelddiaconaat
 2^e collecte: Kerk
 Geen deurcollecte. Koffiedrinken na de dienst
- 25 oktober: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. Viering H.A.
 1^e collecte: Kerk (In de kring)
 2^e collecte: Onderhoud.
 Deurcollecte: Diaconie
 Avondmaalscollecte: Maaltijdvoorziening Tholen/Sint
 Philipsland
- 1 november: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate; Bergen op Zoom
 1^e collecte: Najaarszendingsweek
 2^e collecte: Onderhoud
 Deurcollecte: Diaconie
- 8 november: 10.00 uur: Ds. J.A. van Rootselaar; Rhoon
 1^e collecte: Kerk
 2^e collecte: Onderhoud
 Deurcollecte: Diaconie.

KERKBLAD

Het kerkblad van november zal één week later verschijnen omdat de kerkenraad pas op 29 oktober hoopt te vergaderen. Kopij graag uiterlijk zaterdag 31 oktober inleveren.

VAN DE DOMINEE

Dit keer geen meditatie maar een bericht over de deelname van kinderen aan het Heilig Avondmaal. Ik hoop dat u, ondanks de lengte, de tijd vindt en neemt om het lezen. De kerkenraad zal al uw reacties zeker op prijs stellen en beantwoorden.

Kinderen en het Heilig Avondmaal.

Vragen uit onze gemeente

Zo vanzelfsprekend wij het vinden dat er bij de doop gedacht wordt aan enkel (kleine) kinderen en baby's, zo vanzelfsprekend vinden wij het dat er bij het avondmaal gedacht wordt aan enkel volwassenen. Het is geen nieuws, dat er in onze gemeente door sommige gemeenteleden vraagtekens worden gezet achter deze vanzelfsprekendheden. Waarom worden er in onze gemeente eigenlijk alleen kinderen gedoopt en geen, of nauwelijks, volwassenen? Is het wel zo vanzelfsprekend dat bij de doop meestal alleen aan kleine kinderen wordt gedacht? Is er geen goed recht voor de keuze van een volwassendoop? Zoals baptistengemeenten en evangeliegemeenten voorstaan. En is het wel zo vanzelfsprekend dat bij de viering van het Heilig Avondmaal alleen volwassen mogen aangaan? En ook niet kinderen, zoals gangbaar is in vele gemeente, ook binnen onze PKN? Is het plaatsen van vraagtekens achter deze vanzelfsprekendheden (enkel) een verschijnsel van onze tijd of heeft het (ook) te maken met een meer bewust willen beleven van wat wordt geloofd en beleden? Dit laatste speelt zeker een belangrijke rol.

Gesprek in de kerkenraad

Op de laatstgehouden kerkenraadsvergadering is hierover met elkaar gesproken. Met name over het al dan niet toelaten van kinderen tot het Heilig Avondmaal. Met het gesprek hierover lost de kerkenraad een belofte in die zij heeft gedaan op de gemeenteavond in maart van dit jaar. Zij heeft toegezegd een besluit te willen nemen.

Omdat de huidige praktijk daarom vraagt. Die is namelijk dat er 'theoretisch' wordt uitgegaan van een ooit genomen besluit geen kinderen toe te laten aan het avondmaal, maar dat er tegelijkertijd in de praktijk geen kind zal worden geweigerd om daaraan deel te nemen. Deze gang van zaken is onhelder. Waar stáát de kerkenraad nu voor?

Defecte CV en toch warm!

Op genoemde kerkenraadsvergadering was de CV installatie stuk. De gevoelstemperatuur in de kerkenraadskamer liep naar mate de vergadering vorderde flink terug. De avonden worden immers killer. Dit in tegenstelling tot het 'klimaat' van het gesprek. De wijze waarop met elkaar over dit onderwerp werd gesproken was hartverwarmend. Iedereen kon het achterste van zijn of haar tong laten zien zonder het gevoel te krijgen te worden veroordeeld om zijn of haar standpunt. 'Voors en tegens' werden gehoord en gewogen. En dat gebeurde niet in een sfeer van onderlinge verdeeldheid, maar in een sfeer van verbondenheid met elkaar. Je zou wensen dat de gehele gemeente bij dit gesprek aanwezig had kunnen zijn. Je hoort wel eens dat (kerkenraads)vergaderingen ontaarden in hete hoofden, koude harten. Hier was het omgekeerde het geval: de hoofden mochten koud zijn - vanwege de falende CV-, de harten werden warm tijdens het gesprek.

Waardoor? Omdat iedereen sprak vanuit de inhoud van het Heilig Avondmaal.

Overweging

In de Bijbel vind je nergens uitdrukkelijke verwijzingen naar het dopen van (*kleine*)kinderen of *baby's* en de deelname van kinderen aan het Heilig Avondmaal. Zoeken naar Bijbelteksten die één en ander moeten bewijzen of juist ontkennen levert dus niets op. Dat wil niet zeggen dat er vanuit Bijbelse gedachten geen lijnen kunnen worden doorgetrokken. Niet toevallig opent dit artikel met zowel Doop als Avondmaal, de twee sacramenten die wij in onze protestantse kerk kennen. Een sacrament is eigenlijk een 'zichtbaar woord'. Het laat zien en ervaren wat in woorden wordt verkondigd en gehoord. Beide sacramenten betuigen hetzelfde, namelijk: deelname aan het verbond dat God de Heer met mensen is aangegaan. En dat verankerd is in het lijden en sterven van Christus. Beide sacramenten laten zien dat God het initiatief neemt tot het aangaan van Zijn verbond met mensen. Zijn liefde en trouw

gaat naar ons uit. Hij zoekt ons nog voordat wij naar Hem vragen. Dat wordt het meest nadrukkelijk gezien bij de *kinderdoop*. God zegt voluit 'ja' tegen ons en Zijn 'ja-woord' wordt zichtbaar als met water een kind (of volwassene) wordt gedoopt. Je wordt gedoopt in Christus dood. (gaat kopje onder in het doopwater) Om daardoor ook te delen in Zijn opstanding. (je staat op uit dit doopwater) Maar de doop is daarmee niet "af". Bij de Doop hoort ook onze persoonlijke belijdenis. Ons eigen antwoord op het ja-woord van God. Onze traditie kent daartoe 'het doen van openbare belijdenis', ons antwoord achteraf. Als echter een volwassene wordt gedoopt, zegt deze vóórdát de Doop plaatsvindt 'ja' tegen God. Maar ook dan heeft dit vóóraf gesproken 'ja' het karakter van een antwoord op Gods ja-woord. Hoewel bij de *kinderdoop* dus het eenzijdig karakter wordt benadrukt (Gods ja gaat aan ons antwoord vooraf) heeft de Doop dus wel een tweezijdig karakter. Zij vraagt om ons antwoord. Bij het Avondmaal, waarbij Christus zélf de Gastheer is, wordt brood gebroken en klinkt tot ons het ja-woord van Christus: 'Dit is mijn lichaam voor U' en bij de beker klinkt het opnieuw: 'Dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed, drinkt allen daaruit'. Want Jezus dood is voldoende voor jou persoonlijk en allen samen. Wij allen mogen en kunnen enkel leven omdat God door Jezus Christus onvoorwaardelijk 'ja' tegen ons zegt. Dat is voluit genade! Maar ook daarmee wordt gevraagd naar ons antwoord. Dat geven wij als wij ons laten nodigen, opstaan en aangaan. Ook daarin wordt de tweezijdigheid van het verbond uitgedrukt. En wie kan- en zal daarbij willen beoordelen of het geloofsvertrouwen van kinderen per definitie minder is dan dat van volwassenen? Denk eens aan uw eigen kinderjaren: Was het vertrouwen op God dikwijls niet groter en nadrukkelijker, ja zelfs vanzelfsprekender, aanwezig dan nu, in de volwassen jaren? Is de mate van 'begrijpen wat we doen bij doop en avondmaal' bepalend voor deelname? Wie van ons begrijpt (met het verstand) ten volle wat doop en avondmaal betuigen?

Besluit

De kerkenraad heeft natuurlijk ook gesproken over argumenten die tegen deelname van kinderen aan het avondmaal werden genoemd: Gaan we zo niet in tegen onze traditie? Kan ieder uit onze gemeente zo'n verandering wel meemaken? Wil iedereen dit wel? Zullen hierdoor niet minder mensen naar het Avondmaal komen? Er is al een verandering met het afwisselend aan tafel en in de kring vieren, moet daar dan nóg een verandering bij komen?

Wordt het niet rommelig en oneerbiedig? Of zelfs een ontheiliging van het Heilig Avondmaal?

Over deze vragen is met elkaar gesproken. De argumenten “voor en tegen” zijn gewogen. Daarop werd door de kerkenraad unaniem besloten:

- *dat kinderen in onze gemeente het Heilig Avondmaal mogen meevieren.*
- *dat hun deelname op goede wijze dient te worden voorbereid en uitgevoerd.*

(Overigens geldt dit laatste evenzeer voor volwassenen!)

Hoe verder?

Bij dit besluit past dus een goede voorbereiding. Voor de kinderen en hun ouders allereerst, maar niet minder voor de hele gemeente. Ter vergadering werden al enkele voorstellen genoemd, die om nadere uitwerking vragen. Binnenkort daarover meer. De kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor de wijze waarop het Avondmaal wordt gevierd. De ouders dragen de verantwoordelijkheid voor het al dan niet laten deelnemen van hun kinderen aan dit sacrament. Niemand, ouderen niet, jongeren niet, kinderen niet, wordt gedwongen om het Avondmaal mee te vieren. (Overigens: Bij de Doop, die dus inhoudelijk hetzelfde betuigt als het avondmaal, is dat niet anders.)

De defecte CV en ons geluk

Ik kom nog even terug op de defecte CV, de koude hoofden en de warme harten. Hoewel het hierboven genoemde besluit op de kerkenraad unaniem kon worden genomen betekende dit niet dat ieder over alle argumenten hetzelfde dacht. Dat hoeft ook niet. Verschil van mening mag er zeker zijn. Maar er werd, - en dat kan bij ‘warme harten’ zomaar gebeuren- een Eenheid ervaren die boven de meningsverschillen uitging. Handelingen 4 : 37 spreekt over het leven van de eerste gemeenten. En zegt dan dat ‘de menigte van hen die tot het geloof gekomen waren, één van ‘hart en ziel’ (was)’. Er staat eigenlijk: één was ‘hart en ziel’ van deze menigte! Daar hoor ik in: Ze dachten niet allemaal hetzelfde, maar (de omgang met) Christus vormde wel hart en ziel van de gemeenschap. En dan komt er bereidheid en kracht om elkaar echt te willen verstaan en te willen verdragen. Ik ben voorzichtig met het ‘plakken’ van Bijbelteksten op situaties. Maar zou je toch niet mogen zeggen dat we in de kerkenraadsvergadering, - bij alle meningsverschillen! - , dat Ene

Hart hebben voelen kloppen? Het hart van de Heer. Van Hem die niemand dwingt en forceert, maar allen nodigt tot Zijn heil. Daarbij kan het niet gaan om het laten gelden van 'mijn gelijk' maar om het zoeken naar 'ons geluk'. En daartoe bidden wij om het Licht van Zijn Geest.

UIT DE GEMEENTE

Bij het inleveren van de kopij was bekend dat Riemon Backer opnieuw was opgenomen in het Erasmus MC. Doordat een nieuwe behandeling is opgestart zal hij daar nog even moeten blijven. Dat deze behandeling goede resultaten zal mogen hebben. En natuurlijk wensen we Riemon, zijn gezin en familie vertrouwen en volharding toe. Dat zij God dichtbij mogen weten en bemoedigd worden door oprechte belangstelling van mensen om hen heen.

Van anderen, hier niet met name genoemd, is bekend dat zij thuis te kampen hebben met (de gevolgen van) ziekte en zorgen. Anderen zoeken een begaanbaar pad in het donkere land van de rouw. Dat juiste wegen zullen worden gevonden om hiermee om te leren en te kunnen gaan. Want soms zijn die wegen wel lang. En soms blijven ze moeilijk begaanbaar. Dat Hij, die de Naam draagt 'ik ben met U', die Naam zal waarmaken.

KRINGEN

Inmiddels hebben we met enkele deelnemers uit de groep 18-30 jarigen drie avonden gesproken over het doen van belijdenis. De bedoeling is dat dit nog een vervolg krijgt van enkele avonden. Maar data zijn op dit moment nog niet bekend. Mede hierom is besloten dat de overigen uit deze groep dit seizoen samen met de 30+ groep één nieuwe kring zullen vormen. Die zal op woensdagavond 21 oktober om 19.30 uur voor de eerste keer bijeen komen in de kerkenraadskamer. Het onderwerp is: Lastige Bijbelverhalen. Op 4 avonden willen we met elkaar spreken over 4 ongemakkelijke Bijbelverhalen in relatie tot wat wij zien, horen en ervaren in ons dagelijks leven. We zoeken naar een uitleg waar we in onze tijd mee uit de voeten kunnen. En denken daarbij na over Bijbelgebruik.

Woensdag 21 oktober om 19.30 uur in de kerkenraadskamer.

Thema: Respect man! (En zo niet.....dan weet ik je wel te vinden)

Tekstgedeelte: 2 koningen 2 : 23 – 25

Woensdag 25 november om 19.30 uur in de kerkenraadskamer
 Thema: Een wrede oorlogstactiek. (maar wel effectief!)
 Tekstgedeelte: Psalm 137

Woensdag 20 januari (2016) om 19.30 uur in de kerkenraadskamer
 Thema : Wie niet horen wil moet voelen. (aansporing tot slaan in de opvoeding).
 Tekstgedeelte: Spreuken 13:24 , 19:18 , 22:15 , 23:13-14 , 29:15

Woensdag 17 februari (2016) om 19.30 uur in de
 kerkenraadskamer
 Thema : Een waanzinnig verzoek. (en een verbijsterend
 Tekstgedeelte: Genesis 22 : 1-19 antwoord)

Deelnemers van vorige jaren ontvangen een brief over deze avonden, maar als je niet eerder aanwezig bent geweest maar wel geïnteresseerd bent, weet je dan van harte uitgenodigd en welkom. Meer informatie bij

Gert-Jan en Heleen de Jager, 0167- 572334 email:

g_jdejager@outlook.com

Ds. Henk van het Maalpad (0164-231992), email:

hcvhmaalpad@home.nl

Bij hen kan je ook kenbaar maken (i.v.m. koffie e.d.) of je van plan bent te komen.

Afwezigheid predikant

Van 1 t/m 9 oktober ben ik afwezig. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met scriba Anneke van Strien (0167-572682) die vervolgens het contact met de waarnemende collega zal verzorgen.

U allen een hartelijke groet,

Ds. Henk van het Maalpad

JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG

09-10-1942.Mevr,H.W.den Haan-Teljeur. Deensestraat 9
 Sint Philipsland

Wij wensen haar en alle andere jarigen van deze maand een gezellige verjaardag, en Gods zegen over het nieuwe jaar.

UIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad vergaderde donderdag 24 september.

Na het welkom door voorzitter Jan Nell opende Ds. van het Maalpad de vergadering met het lezen van een gedeelte uit het boek Koningen. Elia gaat op pad en Elisa blijft met hem meegaan. Elia verlaat het beloofde land. Van Elia is nooit een lichaam gevonden, hoe er ook gezocht is. Het Woord kan niet begraven worden. Het is altijd aanwezig. God zal als levende aanwezig zijn.

Daarna gaat hij ons voor in gebed.

Als eerste agendapunt krijgt Meta van Nieuwenhuijzen het woord.

Zij komt de kindernevendienst en het jongerenwerk vertegenwoordigen. Ze vertelt over de laatstgehouden vergadering van de kindernevendienst. Op hun verzoek zullen de kasten omgeruild worden zodat de leidsters minder langs de kleine oppaskinderen hoeven. Oorspronkelijk wilden we de schooldienst op 11 oktober houden. Maar doordat de juf en de meester dan niet kunnen worden de zondag na de creamiddag en de schooldienst gecombineerd. Op 17 oktober is er creamiddag. Het gaat over Jozef. Dus de gecombineerde dienst is op 18 oktober. Ds. Klap is dan de voorganger. Op 19 september is er een middag geweest van de gezamenlijke kindernevendiensten van de Brabantse Wal. Ds. K. Vos heeft daar het verhaal verteld. Er zal een vervolg gehouden worden in de kerk in Halsteren op 8 november. Daar gaat onze kindernevendienst dan ook naar toe. Die zondag is er geen kindernevendienst in onze kerk. Er is al een groepje gevormd die de Kerstdiensten zal voorbereiden.

Na nog een paar punten besproken te hebben vertrekt Meta.

Jan Nell bedankt haar hartelijk voor haar inzet. Ook als koster.

De ZWO wil gaan bekijken of er in het voorjaar een boekenmarkt gehouden kan worden. Er worden ook diaconale zaken besproken.

De kerkrentmeesters hebben vergaderd met de financieel gemeente adviseur van de PKN dhr. Foort Groenleer. Hebben daar verschillende adviezen gekregen.

We bespreken ook een brief die vanuit de gemeente ontvangen is.

Pastoraat heeft alle aandacht. We hopen binnenkort met de contactpersonen bij elkaar te komen. Daar zullen uitnodigingen voor verstuurd worden.

Uitgebreid spreken we over de viering van het Heilig Avondmaal.

Hierover leest u in het stuk van Ds. van het Maalpad.

Het was een lange, intensieve vergadering waarin aan veel zaken aandacht gegeven moest worden.

ROOSTER OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN

4 oktober:	Marcia Backer	Chantal de Jager
11 oktober:	Erna Verboom	Driek van Nieuwenhuijzen
18 oktober:	Lizette de Waard	geen deurcollecte
25 oktober:	Marjolein en Marcia	Christiaan de Waard
1 november	Lisa of Daphne	Bram van Nieuwenhuijzen
8 november:	Heleen de Jager	Levi en Aaron Geense

ROOSTER KINDERNEVENDIENST

4 oktober:	Marja Dieleman
11 oktober:	Fanny van Strien
Zaterdag 17 oktober:	Creamiddag. Judith Uijl en Miranda Wisse
18 oktober:	Judith Uijl en Miranda Wisse
25 oktober:	Natalie Nuijens
1 november:	Tessa Backer
8 november:	geen kindernevendienst
15 november:	Natalie Nuijens

BLOEMEN IN DE KERK

In oktober worden de bloemen verzorgd door mevrouw Marie Maas. In november zal mevrouw Nel Nunnikhoven dat doen.

VAN DE DIACONIE

De diaconie steunt Hospice de Schutse in Sint Annaland ieder jaar met een gift. Een korte uitleg van wat de hospice precies inhoudt, vonden we op de website van De Schutse:

De laatste periode van het leven doorbrengen in de eigen vertrouwde omgeving is de wens van veel ernstig zieke mensen. Thuis de laatste levensfase doorbrengen is niet altijd mogelijk. In dergelijke situatie kan de Hospice uitkomst bieden. De medewerkers en de vrijwilligers streven ernaar een zo goed mogelijke thuissituatie te creëren. De verzorging gebeurt door medewerkers van Schutse Zorg Tholen. Dag en nacht zijn er geschoolde medewerkers aanwezig. Geestelijke bijstand kan worden geboden door de eigen predikant. De vrijwilligers van de Nederlandse Patiënten Vereniging samen met de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg bieden ondersteuning en aandacht aan een ieder en diens naasten in de laatste levensfase.

VAN DE KERKRENTMEESTERS

De actie ‘draagt u ook een steentje bij?’ kan u bijna niet zijn ontgaan. Hier nog even in het kort waar de actie precies over gaat:

In eerste instantie was het de bedoeling alleen de hoofdingang aan te pakken, zodat alle gemeenteleden zondags de kerk binnen kunnen, maar ook bijvoorbeeld aanwezig bij een trouw- of rouwdienst.

Na advies ingewonnen te hebben bij de gemeenteadviseur van de PKN bleek dat we subsidie aan kunnen vragen, maar dat dat wel even een grondige voorbereiding vraagt. En we kregen het advies om in één keer alle punten aan te pakken die we op het verlanglijstje hebben staan.

En dat verlanglijstje is als volgt:

- 1) de hoofdingang toegankelijk maken voor mindervaliden
- 2) de achteringang toegankelijk maken voor mindervaliden
- 3) een invalidentoilet realiseren
- 4) een alternatief vinden voor de beperkte ruimte achter de kerk waar vóór de kerkdienst zowel de kerkenraad, predikant en kinderoppas verblijven en tijdens de dienst de kindernevendienst en de kinderoppas

We hopen binnenkort inhoudelijk meer te kunnen vertellen.

Tijdens de actie bouwen de kinderen ook een (lego)steentje mee. Na de kindernevendienst bouwen ze verder naast de actiethermometer om zo te laten zien hoe ver we zijn! De inzamelactie loopt nog tot 30 oktober, dus in het volgende kerkblad leest u de opbrengst van de actie.

SCHOOLKERKDIENTST OP 18 OKTOBER

De dag na de creamiddag, zondag 18 oktober, houden we weer de jaarlijkse SCHOOLKERKDIENTST

De kinderen en leerkrachten van CBS “Het Kompas” zullen samen met dominee Klap het thema “JOZEF” laten zien en horen!

Ook zingen de kinderen van de creamiddag een lied.

We hopen met elkaar een mooie en “KLEURIGE” dienst te hebben! U/jij komt toch ook?

Na de dienst is er koffie/thee en fris

“Doe mee....” 2015



Schoenendoosactie

We hopen ook dit najaar weer in actie te komen voor kinderen in nood, door een schoenendoos te versieren en te vullen met speelgoed, toiletartikelen en schoolspulletjes, kun je kinderen ergens anders op de wereld blij maken.

In het halletje staat een doos waarin u eventueel overvloedige spulletjes kunt doen, deze worden gebruikt om op te vullen, schone knuffels, petjes zijn o.a. welkom.

Actiefolder met informatie liggen achterin de kerk op het tafeltje en/of kijk op de website [www. Actie4Kids.org](http://www.Actie4Kids.org)

U kunt zoveel dozen inleveren als u zelf wilt.

T/m zondag **8 november** kunt u de dozen meebrengen naar de kerk.

Verdere informatie: Wendy Geluk 0167-572455 / 06 23272455

VAN DE KINDERNEVENDIENST : CREAMIDDAG:

Op zaterdagmiddag 17 oktober hopen we weer met elkaar een creamiddag te houden.

De middag zal in het teken staan van Jozef en zijn dromen. We beginnen de middag om 14.00 uur en eindigen rond 16.30 uur.

Naast creatief bezig zijn, luisteren we ook naar het verhaal van Jozef, zingen we samen en is er natuurlijk tijd voor een drankje en een snoepje.

Alle kinderen vanaf 4 jaar tot en met 13 jaar zijn welkom! De kosten voor deze middag bedragen 1 euro.

Opgeven kan bij

Miranda Wisse (06-47693802 of mirandawisse@hotmail.com) of
Judith Uijl (06-14284626 of Nell_Judith@hotmail.com).

We hopen jullie allemaal weer te mogen begroeten deze middag!

Vervolg creamiddag: VERZOEK

Mocht u nog lapjes stof over hebben, dan zouden wij deze graag gebruiken op de creamiddag! In de hal van de kerk staat een doos waar u de lapjes kunt inleveren. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Van de ZWO-groep

Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.

Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:

De Kerk in Actie-week: kom in actie voor vluchtelingen, van 27 september t/m 4 oktober.

Achtergrondinformatie.

Ook in de afgelopen periode werden wij weergeraakt door de verhalen en de beelden van de vele vluchtelingen. Kinderen verdrinken in de zee. Mannen smeken om brood achter een hek van prikkeldraad. Ouders lopen urenlang met hun gezin over de snelweg. Op zoek naar een plek waar ze veilig zijn, weg van oorlog en geweld. Hopend op een betere toekomst, voor hen en hun kinderen.

Wat doet KerkinActie?

Kerk in Actie geeft hulp. In Syrië en de buurlanden, ook in andere conflictgebieden. Nu de nood bij de Europese grens zo hoog is, bieden we ook daar hulp, via ACT, het interkerkelijke hulpnetwerk, en delen we goederen uit in Griekenland, Servië en Hongarije.

1. In Europa

Kerk in Actie zet zich binnen Europa in voor de bootvluchtelingen op Lampedusa, Sicilië en de Griekse eilanden. Op Lampedusa worden vluchtelingen door lokale partnerorganisaties opgevangen en voorzien van onder andere droge kleding. Op Sicilië is een opvanghuis voor bootvluchtelingen. Onze partners zorgen op Lesbos voor medische hulp, sanitaire voorzieningen, douches en schoon drinkwater. Op Chios, Samos en Kos worden toiletartikelen, voedsel, slaapzakken, tenten en sanitair uitgedeeld aan de vluchtelingen. Via het ACT netwerk steunen we ook werk dat kerkelijke partners in Griekenland, Servië en Hongarije uitvoeren.

2. In Syrië en Noord-Irak

In de conflictgebieden in Syrië en Noord-Irak bieden Kerk in Actie en ICCO noodhulp via het interkerkelijke netwerk ACT Alliance. Daar ligt de primaire focus in opvang in de regio zelf. De vluchtelingen in Zuid-Europa komen voor een groot gedeelte uit die landen. Verbetering van de opvang in en rond die landen is nodig, zeker nu het UNHCR programma niet meer genoeg voedsel kan verstrekken. Met de steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken maar ook van u als gemeentelid of donateur, worden daar goederen als water, voedsel en tenten uitgedeeld aan mensen in vluchtelingenkampen. Ook ondersteunt Kerk in Actie partners die ontheemden in Syrië zelf kunnen bereiken.

3. In Nederland

In Nederland zijn vele kerkelijk betrokken vrijwilligers actief in de opvang en begeleiding van vluchtelingen. Daarnaast lobbyt Kerk in Actie namens u voor veilige asielroutes, vaak 'Safe Passages' genoemd, zodat vluchtelingen niet afhankelijk zijn van mensensmokkelaars. Kerk in Actie en ICCO roepen overheden en maatschappelijke organisaties ook op de krachten te bundelen en zich sterk te maken voor een beter economisch perspectief voor de bevolking in het Midden-Oosten en Afrika, zodat zij hun toekomst kunnen opbouwen in eigen land.

Gebed.

Rechtvaardige God, volken zijn op drift.

Mensen zoeken een veilig heenkomen en een toekomst voor hun kinderen.

Wij zijn getuigen van onrecht, en voelen ons overspoeld en machteloos.

Komend uit een veilig land, kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.

Maar we voelen de pijn en angst

We bidden voor allen die zoeken naar een nieuw begin.

Geef ons de moed om niet weg te kijken, maar onze handen uit te strekken,
om te delen van wat we hebben, met onze naasten in nood.

Amen.

In verband met genoemde actieweek is in onze kerk een vooraf aangekondigde deur-collecte voor dit werk van KerkinActie gehouden op zondag 20 september.

De totale opbrengst van deze collecte is € 812,00

Vanuit de ZWO zal daar nog € 500,00 aan toegevoegd worden..

de ZWO-groep

Hallo allemaal,

Vanuit de ZWO vinden we het tijd voor variatie: geen verkoop van speculaaspoppen of cake, maar ... een boekenmarkt! Uiteraard wordt de opbrengst besteed aan zendingswerk. Als alles naar wens loopt, hopen we de boekenmarkt in de loop van 2016 te houden.

Voor een boekenmarkt zijn boeken nodig. Daarom hopen we dat u de komende wintermaanden gebruikt om uw boekenkast of zolder op te ruimen. Een doos hiervoor komt onder de trap in de kerk te staan. Mocht u dozen vol boeken hebben dan kunt u ze brengen bij Gert Jan de Jager. Telefoon 0167 572334

Andere ideeën zijn ook welkom!

ZWO-team

GETELDE COLLECTEN OP 4 SEPTEMBER

Onderhoud	€ 356,50
Zomermarkt	459,05
Kerk	223,12
Diaconie (deur)	215,16
Avondmaal	111,20
Diaconie	170,71
Kerkinactie	46,00
Zending (deur)	146,93



Uitnodiging

U bent van harte welkom om op de koffie te komen.

Elke eerste maandagochtend van de maand, van 9 tot 12 uur, staat er koffie/thee en (ontbijt)koek klaar aan de Hogeweg 2 te St Philipsland. 5 oktober, 2 november enz.

Iedereen "jong & oud" is van harte welkom.

Groet, Wendy

Info. 0167 572455 J.P.Geluk@ziezo.biz

MUZIEKAVOND.

In het vorige kerkblad hebben we over de muziekavond op 28 november geschreven.

Nu is er een kink in de kabel gekomen, en gaat deze avond in november niet door.

We zijn van plan om volgend jaar in maart opnieuw te proberen om een muziekavond te organiseren.

Het Thools mannen ensemble, die was geboekt voor 28 november, heeft zich door een misverstand voor deze avond afgemeld.

Verdere toezeggingen van andere koren was ook nog niet helemaal zeker, dus wordt het termijn om nu nog deze avond te organiseren te kort.

Ook zijn er op 3 oktober, en op 6 november al concerten in St-Philipsland die door het mannenkoor uit St-Annaland worden gegeven, dat is dan ook tekort op elkaar als wij deze avond een week eerder zouden houden.

We gaan nu ons best doen om het volgend jaar te organiseren, en hopen dan op een mooie avond met medewerking van verschillende koren en muziekgroepen.

We hopen op uw begrip, voor de verwarring over deze avond.

GELEGENHEIDSKOOR

Op maandagavond 26 oktober gaan de repetities van ons gelegenheidskoor weer beginnen.

We gaan weer repeteren voor de Kerstavonduitvoering, en we hopen dat er weer veel mensen mee komen zingen.

We starten om 19.30uur, en met een korte pauze gaan we door tot 21.30uur.

Het koor is voor alle leeftijden, en iedereen is welkom. Ook zoeken we weer prachtige kerstliederen uit, die fijn zijn om te zingen.

Als jullie al eens hebben meegezongen krijg je een persoonlijke uitnodiging, maar nieuwe mensen zijn ook van harte uitgenodigd.

Kom eens langs op maandagavond, en zing gezellig mee!

Op geven bij Marian Nell : 0167572796

KLEURPLAAT JOZEF IN EGYPTE